

Lied 01

Titel: Tienduizend redenen

Eerste componist: Jonas Myrin

Tweede componist: Matt Redman

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende: Martin Brand

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt,
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheelijk zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheelijk zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheelijk zijn heilige Naam.

Lied 02

Titel: Psalm 25

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Loys Burgeois

Uitvoerende: Marjo van Someren

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

Here, maak mij uw wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij; hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.

Lied 03

Titel: Wat hou ik van uw huis

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Cees de Vrede

(Nederlandse) Tekst: Ria Borkent

Uitvoerende: Elise Mannah

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen
naar de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij u onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor u.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op u.

Wat hou ik van uw huis.

Lied 04

Titel: Veilig in Jezus armen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: M. S. Bromet

(Nederlandse) Tekst: W. H. Doane

Uitvoerende: Elise Mannah, Martin Brand & Marjo van Someren

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart
daar, in Zijn erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lie der eng'len,
zingend van liefd' en vree
ruisend uit 's hemels zalen,
over de glazen zee.

Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart.
daar, in zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Jezus, mijn dierb're toevlucht,
U stierf voor mij.
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en 't oog aan ginse kusten
uw heillicht gloren ziet.

Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart.
daar, in zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Lied 05

Titel: Laat de hele wereld het zien

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: Martin Brand

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst

Laat heel de wereld het zien,
maak de volk'ren weer blij,
door de klank van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem!

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij,
breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer,
door 't gebed tot de Heer,
door de kracht van het kruis.

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Laat heel de wereld nu staan
vol ontzag voor zijn naam,
zing het lied dat Hem eert.
Wees niet meer stil,
zeg het voort tot de wereld het hoor:
Jezus regeert!

Liefde en recht zal hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Lied 06

Titel: Waardig is het Lam (Dank U voor het kruis)

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Darlene Zschech

(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uitvoerende: Vocals

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

Dank U voor het kruis Heer,
dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld en pijn;
Nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.
Dank U voor uw offer;
vastgenageld aan het kruis.
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij en omarmt mij als uw zoon.

Waardig is het Lam
zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.
Hoog verheven Heer,
Jezus, Zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam, waardig is het Lam.
Waardig is het Lam, waardig is het Lam.

Lied 07

Titel: Uw genade is mij genoeg

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Elise Mannah

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

Zie, het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de 'Koning der Joden' wordt Hij veracht.
Zie de liefde vor ons in zijn ogen staan
als hij roept: 'Het is volbracht'.

Ja, ik dank U voor uw genade o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

in het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Ja, ik dank U voor uw genade o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

Ja, ik dank U voor uw genade o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.
Uw genade is mij genoeg.
Uw genade is mij genoeg.

Lied 08

Titel: Door uw genade Vader

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Gerrit Gustafson

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: Elise Mannah & Martin Brand

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij vooruw troon,
komen wij voor uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde voor U staan,
maar in uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam.
Nooit konden wij zonder zonde voor U staan,
maar in uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam.

Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij vooruw troon,
komen wij vooruw troon,
komen wij voor uw troon.

Lied 09

Titel: Glorie aan het lam

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Larry Dampsy

(Nederlandse) Tekst: Yvonne Hoekendijk

Uitvoerende: Elise Mannah, Martin Brand & Marjo van Someren

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

Glorie, glorie, glorie aan het Lam.

Glorie, glorie, glorie aan het Lam.

Want Hij is waardig 't ontavngen onze eer,
het Lam op zijne troon.

En onze stem verheffen wij tot Hem,
het Lam op zijne troon.

Heilig, heilig, heilig is het Lam.

Heilig, heilig, heilig is het Lam.

Want Hij is waardig 't ontvangen onze eer,
het Lam op zijne troon.

En onze stem verheffen wij tot Hem,
het Lam op zijne troon.

Waardig, waardig, waardig is het Lam.

Waardig, waardig, waardig is het Lam.

Lied 10

Titel: Met open armen

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Bas Bons, Lee Ann Vermeulen, Bas van Nienes, Jeroen van der Werken & Antonie Fountain

(Nederlandse) Tekst: Jan-Willem Vink, Menno van der Beek, Bas van Nienens, Roald Schaap, Roeland Smith, Lee Ann Vermeulen & Antoine Fountain

Uitvoerende: Amanda Lock & Pearl Jozefzoon

Uitvoering: Solozang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.