

Lied 01

Titel: Wie zich door God alleen laat leiden

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoering: Samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst

Wie zich door God alleen laat leiden
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd

Laat dan in stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet

Zing maar en bid, en ga Gods wegen
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat

Lied 02

Titel: Geest van ontferming

Arrangement: Jos van der Kooy

Eerste componist: S. S. Wesley

(Nederlandse) Tekst: Fokkelien Oosterwijk

Uitvoerende: Koor Capella

Uitvoering: Solo koor en samenzang

Opname: Amsterdam - Westerkerk

Tekst

Geest van ontferming, liefde, waarheid

Zend ons van hemelhoog uw klaarheid,

Deel van oudsher, vol stil ontzag,

Het wonder mee van deze dag

Laat heel de wereld, alle talen

Gods weergaloze eer verhalen:

Dat wie maar horen wil op aarde

Weet wat zijn hart voor ons bewaarde.

Trouwhartig Trooster, hemels Licht

Geef aan uw kerk een waar gezicht:

Tot zegen van uw hele mensheid

Geest van ontferming, liefde, waarheid.

Lied 03

Titel: Hoor, hoor mijn ziel

Arrangement: P. Stolk

Eerste componist: Henry Smart

Uitvoerende: Vox Jubilans

Uitvoering: Koorzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst

Heer, hoor mijn ziel, hoor ons om eng'len zingen
Met helder blij gezang en stil gebed
Zijn dienaars die des Vaders troon omringen
altijd ook daar waar ik mijn schreden zet
Eng'len van Jezus houden de wacht
zingen hun welkom de pelgrims in de nacht

Zingt, eng'len zingt, straks zult g'ons welkom heten
omhoog waar ons de hemel vreugde biedt
waar strijd en dood en rouw zal zijn vergeten
O zingt ons van de hemel in uw lied
Eng'len van Jezus houden de wacht
zingen hun welkom de pelgrims in de nacht
Als soms op aard' de wolken 't licht verduist'ren
dan zien wij op tot hem die 't al gebiedt
Zijn eng'len zingen, laat ons naar hem luist'ren
De Heer is God, hij doet de nacht teniet
Eng'len van Jezus houden de wacht
zingen hun welkom, de pelgrims in de nacht
zingen hun welkom als pelgrims
in de nacht

Lied 04

Titel: Komt laat ons zingen altezaam

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: A. R. Steadman

(Nederlandse) Tekst: Leger des Heils

Uitvoering: Samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst

Komt laat ons zingen altezaam

God is goed

Hemel en aarde prijst Zijn Naam,

God is goed.

Laat ieder naad'ren tot Zijn troon,

zingen met ons op blijde toon

in melodieën, rein en schoon,

God is goed.

God is goed, God is goed

in melodieën, rein en schoon,

God is goed

O, zegt het voort tot 't verste strand

God is goed

Voor elk is plaats in 't Vaderland

God is goed

Van zonde maakt ons Christus vrij

licht in de duistere nacht bracht Hij

Als Zijn verlost en juichen wij

God is goed.

God is goed, God is goed

Als Zijn verlost en juichen wij

God is goed

Lied 05

Titel: Prijs mijn ziel de Hemelkoning

Eerste componist: John Goss

Uitvoerende: Martini Jongenskoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst

Prijs mijn ziel, de Hemelkoning
breng uw schatting aan zijn voet
die mij door zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet
Halleluja, halleluja
prijs de Koning, 't eeuwig goed

Praise Him for His grace and favor
to our fathers in distress
praise him still the same as ever
slow to chide, and swift to bless
Alleluia, alleluia,
glorious in his faithfulness

Vaderlijk wil Hij ons schragen
kennend onze zwakke kracht
in zijn arm beschermend dragen
uit des vijands overmacht
Halleluja, halleluja
Hem, die ons verlossing bracht

Lied 06

Titel: Aan U Vader alle glorie

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: John Goss

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Magnificat

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst

Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt
U de ere, U de glorie
zon die ons in leven houdt

Om de zoon u alle glorie
woord van eer ons toegezegd
Vleesgeworden vriend en naaste
ons tot brood voor onderweg
U de ere, U de glorie
woord op onze tong gelegd

Door de Geest U alle glorie
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft
U de ere, U de glorie
adem die in mensen leeft

Lied 07 - Medley

Titel: a. & c. Psalm 139, b. Heer U kent mij als geen ander

Arrangement: a. & c. Martin Zonnenberg

Eerste componist: a. & c. Traditional, b. Marcel Zimmer

Uitvoerende: Kinderkoor 'Jong Holland' & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst

a.

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor Uw ogen.

b.

U kent mij als geen ander,
U weet of ik zit of sta
en U kent ook mijn gedachten,
voordat ik iets zeggen ga.
Dat U mij zo heel goed kent Heer,
daar snap ik dus echt niks van.
't Is een wonder boven wonder,
dat ik niet begrijpen kan.

Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen,
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.
Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.

Ook al zou ik naar het westen,
of het verre oosten gaan,
overal zult U mij leiden,
U zult altijd naast mij staan.
En U maakte heel mijn lichaam,
telde ook nog al mijn haar.
Nee, dit kan ik ook niet vatten,
het is mij te wonderbaar.

Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.

Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.

U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.

Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.

Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen.

c.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij,
wie weet mijn wegen zoals Gij.
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Lied 08 - Psalmmedley

Titel: a. Psalm 111:1, b. Psalm 6:2, Psalm 86:4

Arrangement: a. & c. Martin Zonnenberg, b. Klaas Jan Mulder

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor 'De Gouwestem' & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst

a.

Van ganser harte loof ik Hem,
in 't midden van Jeruzalem,
den Heer in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den Heer,
Hij doet wie lust heeft aan Zijn leer,
de schoonheid van Zijn heil aanschouwen.

b.

Vergeef mij al mijn zonden,
die Uwe Hoogheid schonden.
Ik ben verzwakt, o Heer,
genees mij, red mijn leven.
Gij ziet mijn beend'ren beven,
zo slaat Uw hand mij neer.

c.

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
laat mij in Uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam,
tot de vrees van Uwen naam.

Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, Uw naam en majesteit,
loof ik tot in eeuwigheid.

Lied 09

Titel: Voor U Heer leef ik

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: H van 't Veld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst

Voor U Heer, leef ik

In U Heer, sterf ik.

Van U Heer, ben ik

in leven en in dood

Wees ons genadig

toon uw erbarmen

breng ons, o Jezus

in uwe zaligheid

Doe mij geloven

vuriger hopen

Jezus, schenk liefde

en trouw tot aan de dood

Jezus, U dank ik

Heer, U aanbid ik

Jezus, U loof ik

nu en in eeuwigheid

Lied 10

Titel: Maak heel mijn leven tot een lied

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Thomas Haweis

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Magnificat

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst

Maak heel mijn leven tot een lied

ook als de dag verstilt

Maak wie ik ben getuige van

uw wezen en uw wil

In wie ik ben, in wat ik doe

in al mijn gaan en staan

klinkt zo de lof aan U, mijn God

en wordt uw wil gedaan

Vul mij daarom met diepe dank

tot heel mijn leven zingt

van U en van uw liefde voor

wie klein is en gering

Nooit zal mijn leven, dag en nacht

dan zonder zegen zijn

Bij elke voetstap die ik zet

bent U zelf het refrein

Lied 11

Titel: Heilige Geest van U, o God/Spirit of the living God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Daniel Iverson

(Nederlandse) Tekst: Ad van der Rhee

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst

Spirit of the living God

fall afresh on me

Spirit of the living God

fall afresh on me

Melt me, mold me

fill me, use me

Spirit of the living God

fall afresh on me

Spirit of the living God

fall afresh on me

Spirit of the living God

fall afresh on me

Melt me, mold me

fill me, use me

Spirit of the living God

fall afresh on me

Heilige Geest van U, o God

blijf mij steeds nabij

Heilige Geest van U, o God

ga steeds aan mijn zij

Raak mij, vorm mij

vul mij, werk in mij

Heilige Geest van U, o God

woon en werk in mij