

Lied 01

Titel: Ik zag het nieuw Jeruzalem

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Andre F. Troost

Uitvoerende: Maria den Hertog

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst

Ik zag het nieuw Jeruzalem
dat uit de hemel kwam,
de stad waarin weerklinkt de stem
van God en van het Lam

De volken komen in dat licht
met al hun praal en pracht
de poorten gaan er nooit meer dicht
want nimmer is het nacht

Een engel sprak: Kom mee
ik toon u, helder als kristal
het leven dat vanuit Gods troon
als water stromen zal

Al wie God dient en Hem vereert
die ziet zijn zonneshijn
zijn naam die alle zonde weert
zal op hun voorhoofd zijn

Lied 02

Titel: Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: George W. Warren

(Nederlandse) Tekst: Karel M de Bruin

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst

Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad
Stad van het licht, waar iedereen op wacht.
De gouden zon, de heuvels in het rond
de heil'ge stede, stad van Gods verbond.

Jeruzalem, geef dat wij door uw poort
komen tot u en leven naar Gods woord.
De stad waar droefheid niet meer zal bestaan
Jeruzalem, laat mij naar binnen gaan

Jeruzalem, 'k aanschouw met eigen oog
eens uw contouren aan de hemelboog
als ik verlost en horend naar Gods stem
zal ingaan tot het nieuw Jeruzalem

Lied 03

Titel: Als het Isrel van voorheen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Laren - Sint-Jansbasiliek
Tekst

Als het Isrel van voorheen.
Halleluja.
Gaat Gods volk op weg er heen.
Halleluja.

Blijde pelgrims, hand in hand.
Halleluja.
Wij gaan naar 't beloofde land.
Halleluja.

Moedig volgen wij de Heer.
Halleluja.
Vrezen hoeven wij niet meer.
Halleluja.

Blijde pelgrims, hand in hand.
Halleluja.
Wij gaan naar 't beloofde land.
Halleluja.

Veilig aan de overkant.
Halleluja.
Zijn wij thuis in 't vaderland.
Halleluja.

Blijde pelgrims, hand in hand.
Halleluja.
Wij gaan naar 't beloofde land.
Halleluja.

Lied 04

Titel: Stad van Goud

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Naomi Shemer

Uitvoerende: Maria den Hertog

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst

Daar in de heuvels van Judea
na jarenlange strijd
daar luiden de klokken in de verte
de stem der eeuwigheid
Een pad van stenen, haast versleten
daar trok de tijd voorbij
Een muur waar mensen staan te bidden
opdat het vrede zij

Jeruzalem, o stad van goud
voor eeuwig jong, al ben je oud
'k zal jou mijn leven nooit vergeten
jij bent van mij
Jeruzalem, o stad van goud
voor eeuwig jong, al ben je oud
in mijn hart heb ik geweten
eens kom je vrij

De weg naar Jericho ligt open
door 'n bloeiende woestijn
Het wonder dat daar eens gebeurde
zal steeds mijn lichtpunt zijn
O gouden stad, wil mij vergeven
mijn lofzang is maar klein
Jeruzalem je bent mijn leven
en zal dat altijd zijn

Jeruzalem, o stad van goud
voor eeuwig jong, al ben je oud
'k zal jou mijn leven nooit vergeten
jij bent van mij
Jeruzalem, o stad van goud
voor eeuwig jong, al ben je oud
in mijn hart heb ik geweten
eens kom je vrij

Lied 05

Titel: Zo stevig als wat

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer & kinderkoor

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

Wie in alles op de Heer vertrouwt,
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,
zo stevig als wat, daar kun je van op aan.

Wie in alles op de Heer vertrouwt,
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,
zo stevig als wat, daar kun je van op aan.

Zoals Jeruzalem door bergen wordt omgeven
zo is de Heer altijd om je heen.
En ook al denk je soms: waar is Hij nou gebleven
Hij laat je nooit, nee, nooit alleen

Wie in alles op de Heer vertrouwt
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,
zo stevig als wat, daar kun je van op aan.

Ben je in heel je doen en laten altijd eerlijk
dan maak je God zo ontzettend blij
Hij geeft je vrede en geluk, is dat niet heerlijk
Wie van Hem houdt, die zegent Hij

Wie in alles op de Heer vertrouwt
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,
zo stevig als wat, daar kun je van op aan

Wie in alles op de Heer vertrouwt,
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,
zo stevig als wat, daar kun je van op aan

Lied 06

Titel: Jiddische samenzang medley

Eerste componist: a. Graham Kendrick b,e,f. Traditional c. Stuart Dauerman d. Tom McLain
(Nederlandse) Tekst: a. Rikkert Zuiderveld & Jan Visser c. Edith Geurts

Uitvoering: Samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst

a. Jezus geeft een loflied in ons hart

Jezus geeft een loflied in ons hart

Jezus geeft een loflied in ons hart

't Is een lied van vreugde niemand neemt het weg

Jezus geeft een loflied in ons hart

Jezus leert ons samen zijn in harmonie

Jezus leert ons samen zijn in harmonie.

Zoveel mensen, zoveel harten

Hij maakt ons één.

Jezus leert ons samen zijn in harmonie.

Jezus leert ons samenleven als gezin.

Jezus leert ons samenleven als gezin.

Door zijn liefde groeit de liefde voor
iedereen.

Jezus bindt ons samen als gezin.

Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans.

Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans.

Wie gebukt gaan onder zorgen die richt Hij op.

Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans!

Lai lai lai lai lai lai lai

Lai lai lai lai lai lai lai

Lai lai lai lai lai lai lai

Lai lai lai lai lai lai lai

b. Hine Matov

Hiney matov ooma nayim,

shèvet achim gam yachad.

Hiney matov ooma nayim,

shèvet achim gam yachad.

Hiney matov,

shèvet achim gam yachad.

Hiney matov,

shèvet achim gam yachad.

c. Sta op o kinderen van Israel

Sta op, o kind'ren van Israël.

Kom en prijs nu je Maker.

Dans, zing en verheug j'in Hem.

Zing en verheug j'in Hem.
Zing en verheug j'in Hem,
o Israël.

De Heer is mijn Licht,
de Rots van mijn verlossing.
Ik vrees geen kwaad, want Hij is bij mij.

Sta op, o kind'ren van Israël.
Kom en prijs nu je Maker.
Dans, zing en verheug j'in Hem.
Zing en verheug j'in Hem.
Zing en verheug j'in Hem,
o Israël.

d. Door de wereld gaat een woord

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

e. Gods volk uitgeleid

Gods volk wordt uitgeleid,
zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en heuv'len juichen rondom haar.

Alles zingt erbij,
zelfs de bomen zijn blij
en zij klappen voor hun God.

En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
en wij gaan vrolijk voort.

Gods volk wordt uitgeleid,
zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en heuv'len juichen rondom haar.
Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij
en zij klappen voor hun God.

En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
en wij gaan vrolijk voort.

En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
en wij gaan vrolijk voort.

f. Hava Nagila

Hava nagila, hava nagila
Hava nagila venis'mecha
Hava nagila, hava nagila
Hava nagila ve-nis'mecha

Hava neranena,
hava neranena
Hava neranena venis'mecha
Hava neranena,
hava neranena
Hava neranena venis'mecha
Uru, uru achim

Uru achim belev same'ach
Uru achim belev same'ach
Uru achim belev same'ach

Uru achim belev same'ach
Uru achim,
uru achim
belev same'ach