

Lied 01

Titel: Zie, Ik maak alle dingen nieuw

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Ds. Wim Kok

Uitvoering: Samenzang

Opname: Dordrecht - Grote Kerk

Tekst

Zie, Ik maak alle dingen rein,
vernieuwd zal heel de schepping zijn.
Nooit heeft zij zo geblonken,
in Christus is het reeds geschied,
wat Hij volbracht, gaat nooit teniet,
zelfs is de zee verdronken.

Het Nieuw Jeruzalem daalt neer,
als bruid getooid voor God, haar Heer.
Hij zal haar tranen drogen.
Geen dood, geen rouw volgt haar nog na.
De Alfa en de Omega,
elk moet zijn Naam verhogen.

Lied 02

Titel: Heer ik hoor van rijke zegen

Arrangement: Jan Willem van Delft

Eerste componist: William Batchelder Bradbury

Uitvoerende: Eleven

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst

Heer! ik hoor van rijke zegen,
Die Gij uitstort, keer op keer;
Laat ook van die milde regen
Dropp'len vallen op mij neer;
Ook op mij, ook op mij,
Dropp'len vallen ook op mij.

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
Bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
O, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
O, verheerlijk U in mij!
Ook in mij, ook in mij,
O, verheerlijk U in mij

Ga mij niet voorbij, o Herder
Maak mij gans van zonden vrij;
Vloeit de stroom van zegen verder,
Zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!

Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!

Lied 03

Titel: Kom o bron van zegeningen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Wyeth

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate & Peter van Essen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst

Kom o bron van zegeningen
geef een nieuw lied in mijn hart
Vol van dank, niet te bedwingen,
voor genade ongedacht.

Geef mij woorden om te zingen
met de eng'len rond uw troon,
want uw naam blijft mij omringen
en verlost mij van de dood

Ik mag zijn in uw nabijheid
door uw offer aan het kruis
En uw liefde geeft mij vrijheid
om te wonen in uw huis

Jezus zocht mij toen ik dwaalde,
op mijn eigen wegen liep,
Hij kocht mij door genade
met zijn bloed dat redding biedt

Geef mij woorden om te zingen
met de eng'len rond uw troon
want uw naam blijft mij omringen
en verlost mij van de dood

Lied 04

Titel: a. U zij de lof, de dank b. Dankt dankt nu allen God

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: a. Charles Groot b. Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst

a.

U zij de lof, de dank en eer,

U vader, Zoon en Geest,

die is en was en komen zal,

ja altijd is geweest.

U was er al in het begin,

U bent er aan het eind,

de Alpha en de Omega,

mijn God in eeuwigheid.

U was er al in het begin,

U bent er aan het eind,

de Alpha en de Omega,

mijn God in eeuwigheid.

b.

Dankt, dankt nu allen God

met hart en mond en handen,

die grote dingen doet

hier en in alle landen,

die ons van kindsbeen aan,

ja, van de moederschoot,

zijn vaderlijke hand

en trouwe liefde bood

Lof, eer en prijs zij God

die troont in 't licht daarboven.

Hem, Vader, Zoon en Geest

moet heel de schepping loven.

Van Hem, de ene Heer,

gaf het verleden blijk,

het heden zingt zijn eer,

de toekomst is zijn rijk.

Lied 05 - Medley

Titel: a. Wij loven U o Heer b. Psalm 136 c. Lof zij de Heer

Eerste componist: a,b. Traditional, c. Joachim Neander

(Nederlandse) Tekst: a. Ahahsverus van den Berg b,c. Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Willemijn de Munnik

Uitvoering: Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst

a.

Wij loven U, o God,

belijden U als Heer.

Eeuwige Vader,

U geeft heel de wereld eer.

U zingen alle heem'len,

serafs, machten, tronen,

onafgebroken rijst hun lied

op hoge tonen:

Gij, driemaal heilig zijt Gij,

God der legerscharen,

wiens grootheid aard' en hemel

heerlijk openbaren.

b.

Looft den Heer, want Hij is goed

Halleluja

Trouw in alles wat Hij doet

Halleluja.

Want zijn goedertierenheid

Halleluja.

Zal bestaan in eeuwigheid

Halleluja.

Looft Hem die de hemel schiep

Zijn verstand is grondloos diep.

Halleluja.

Want zijn goedertierenheid

Halleluja.

Zal bestaan in eeuwigheid.

Halleluja.

c.

Lof zij de Heer,

de almachtige Koning

der ere.

Laat ons naar hartelust

zingen en

blij musiceren.

Komt allen saam,

psalmzingt de

heilige naam,

looft al wat ademt

de Here.

Lied 06

Titel: Aan U vader alle glorie

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

Aan U, vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.

Om de Zoon U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden Vriend en Naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

Door de Geest U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat weergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

Lied 07

Titel: Licht voor alle volken

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

Licht voor alle volken
zon van mijn bestaan/vio
kom, breek door de wolken
streel mij, raak mij aan

God, laat heel de aarde
zien hoe Christus puur
als een schat bewaarde
stralend vreugdevuur

Daarin zal ik lopen
heel de lange dag
tot, de hemel open,
ik naar binnen mag

Om U te omhelzen
Vader van het licht
zon, hoe onvoorstelbaar
glanst uw aangezicht

Lied 08

Titel: Er komt een nieuwe aarde

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Charles Groot

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

Er komt een nieuwe aarde
zonder onrecht of verdriet,
waar de honger is verdwenen,
God in alles ons voorziet,
waar het lijden is geworden
tot een eeuwig vreugdelied,
het Koninkrijk van God.

Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
het Koninkrijk van God

Er komt een nieuwe aarde
zonder angst en zonder pijn,
waar verlost menschen leven
in het Goddelijk domein,
waar het Woord heeft overwonnen
en de dood niet meer zal zijn,
het Koninkrijk van God.

Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
het Koninkrijk van God

Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
het Koninkrijk van God

Lied 09

Titel: Jezus alleen

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Keith Getty

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoerende: Sterre, Voice & Project koren

Uitvoering: Solo en koorzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.
En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

Lied 10

Titel: Eens zal op de grote morgen

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Arie Pronk

(Nederlandse) Tekst: Arie Pronk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de rechter van 't heelal.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

Lied 11

Titel: Jezus leeft in eeuwigheid

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Charles A. E. Groot

(Nederlandse) Tekst: Charles A. E. Groot

Uitvoering: Samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst

Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Lied 12

Titel: Heilige Geest van God

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Paul Armstrong

(Nederlandse) Tekst: Yvonne Hoekendijk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst

Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart,
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart

Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart,
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Lied 13

Titel: God is getrouw

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst

God is getrouw, zijn plannen falen niet
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmamt
de tegenstand.

De Heilige Geest, die haar de toekomst spelt
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant