

Lied 01

Titel: Amen amen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Henry Smart

(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Amen, amen, amen, amen!  
Stralend komt de hemel uit  
die ons liefheeft, elk bij name  
kent en in zijn armen sluit.  
Hij zal komen, bij ons wonen,  
heel de aarde is zijn bruid!

Amen, amen, amen, amen!  
Zegt het voort, zegt wereldwijd:  
vreemden worden erfgenamen,  
mensen, zingt, en vogels, fluit!  
Hij zal komen, bij ons wonen,  
heel de aarde is zijn bruid!

Amen, amen, amen, amen!  
Oost en west en noord en zuid,  
alle volken roepen samen  
eens voorgoed Gods glorie uit.  
Hij zal komen, bij ons wonen,  
heel de aarde is zijn bruid!

Lied 02

Titel: Geprezen zij de Heer

Arrangement: Henk Ruiters

Eerste componist: Benjamin Britten

(Nederlandse) Tekst: J. van Ingen Schenau

Uitvoering: Samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Geprezen zij de Heer

die eeuwig leeft.

Die vol ontferming ieder troost

en alle schuld vergeeft.

Die heel het aards gebeuren

vast in handen heeft.

Hem zij de glorie,

want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw

van de nacht.

En wie Hem wil aanvaarden

wordt eens veilig thuis gebracht.

Voor Hem geldt ook dit wonder:

alles is volbracht.

Hem zij de glorie,

want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op zich nam.

Lied 03

Titel: Veilig in Jezus' armen

Arrangement: Henk Ruiters

Eerste componist: Benjamin Britten

(Nederlandse) Tekst: J. van Ingen Schenau

Uitvoerende: Lucas Kramer

Uitvoering: Solo & samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Veilig in Jezus' armen  
veilig aan Jezus' hart;  
daar in zijn teer erbarmen  
daar rust mijn ziel van smart.  
Hoor, 't is het lied der eng'len  
zingend van liefd' en vree,  
ruisend uit 's hemels zalen,  
over de glazen zee.  
Veilig in Jezus' armen  
veilig aan Jezus' hart;  
daar in zijn teer erbarmen  
daar rust mijn ziel van smart.

Jezus mijn dierb're toevlucht,  
Jezus, U stierf voor mij.  
Dat op die Rots der eeuwen  
eeuwig mijn hope zij.  
Heer, laat mij lijdzaam wachten  
totdat het duister vliedt  
en 't oog aan gindse kusten  
uw heillicht gloren ziet.

Veilig in Jezus' armen  
veilig aan Jezus' hart;  
daar in zijn teer erbarmen  
daar rust mijn ziel van smart.

Lied 04

Titel: Het kostbare kruis

Arrangement: Henk Ruiten

Eerste componist: Isaac Watts, J. D. Walt, Christ Tomlin & Jesse Reeves

(Nederlandse) Tekst: Maarten T. D. Wassink

Uitvoerende: Samengesteld koor & The Choir Company

Uitvoering: Koorzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Steeds als ik denk aan het kruis van mijn Heer

Hoe Hij mijn zonden mee nam in't graf.

Heeft al het aardse geen waarde meer

Acht ik verlies waar ik eens zo om gaf.

Want het offer dat Hij bracht

Toonde zijn liefd' en genade voor mij

En toen Hij uitriep: "Het is Volbracht"

kocht Hij mijn ziel voor eeuwig vrij.

Oh dat kostbare kruis

Oh dat kostbare kruis

Leg je leven aan de voeten van je Redder neer

Oh dat kostbare kruis

Oh dat kostbare kruis

Kniel nu voor Hem neer

En geef hem eer

Met heel je hart.

Zelfs als ik al mijn bezittingen gaf

Dan was mijn offer nog te klein.

De weg die Hij ging van de kribbe naar 't graf

Vraagt heel mijn hart en heel mijn zijn.

Lied 05

Titel: Dag aan dag

Eerste componist: Martin How

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Samengesteld koor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Dag aan dag vraag ik U  
om drie dingen Heer

U meer te aanschouwen  
liefdevol vertrouwen  
meer uw spoor te houden  
dag aan dag

Dag... aan....  
Dag aan dag  
vraag ik U om drie dingen Heer

U meer te aanschouwen  
liefdevol vertrouwen  
meer uw spoor te houden

Dag aan  
Dag aan dag  
aan dag

Lied 06

Titel: Overwinningslied

Arrangement: Henk Ruiter

Eerste componist: Andrew Small & Stuart Townend

(Nederlandse) Tekst: Maarten T. D. Wassink

Uitvoerende: The Choir Company

Uitvoering: Koorzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Lang voordat de tijd begon  
Stond mijn leven in God's hand geschreven  
Geliefd, gered, door hem bemind  
aanvaardde hij mij als zijn kind

Door zijn lijden aan het kruis  
is mijn schuld vergeven en ontving ik een nieuw leven

Hij richt mij op wanneer ik val  
Leid mij door het donk're dal/pia

Ik aanbid U met alles wat ik in mij heb  
en zing voor U mijn Heer  
Heel de schepping aanbidt U met een loflied  
en geeft U de hoogste eer

Wij zingen eer en glorie, lof, aanbidding  
waardig is het Lam op de troon  
Halleluja, ik verhoog zijn naam  
Eer en glorie, lof, aanbidding  
waardig is het Lam op de troon  
Halleluja, ik verhoog

en aanbid U  
met alles wat ik in mij heb  
en zing voor U mijn Heer  
Heel de schepping aanbidt U met een loflied  
en geeft U de hoogste eer

Aan het einde van de tijd vertragen  
zal elke knie zich buigen, elke tong getuigen  
Heel de schepping juicht en zingt  
als het lied van overwinning klinkt

Lied 07

Titel: Zoals ik ben

Arrangement: Henk Ruiter

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jolands Koning-de Jong & Meier Salomon Bromet

Uitvoerende: Lucas Kramer

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Zoals ik ben, 'k pleit anders niet  
Dan dat Uw bloed mij redding biedt  
En dat Gij mij nu zelf ontbiedt<sup>[SEP]</sup>  
O Lam van God, ik kom, ik kom.

Zoals ik ben - niet meer gewacht<sup>[SEP]</sup>  
Ik durf niet te staan in eigen kracht  
Uw bloed alleen heeft reddingskracht  
O Lam van God, ik kom, ik kom.

Ik kom bij U voor genezing  
Ik kom bij U voor herstel  
Ik kom bij U voor bezinning  
Ik kom bij U voor Uw heil.  
Ik kom bij U voor vergeving, want Uw bloed heeft mij gered.  
Ik ben welkom, U wacht op mij.  
Ik kom zoals ik ben.

Zoals ik ben Gij neemt mij aan  
Om mij van zond' en schuld te ontslaan  
Op Uw beloften durf ik staan<sup>[SEP]</sup>  
O Lam van God, ik kom, ik kom.

Ik kom bij U voor genezing  
Ik kom bij U voor herstel  
Ik kom bij U voor bezinning  
Ik kom bij U voor Uw heil.  
Ik kom bij U voor vergeving, want Uw bloed heeft mij gered.  
Ik ben welkom, U wacht op mij.  
Ik kom zoals ik ben.

Lied 08

Titel: De schepping getuigd

Arrangement: Henk Ruiters

Eerste componist: Brian Doerksen

(Nederlandse) Tekst: Maarten T. D. Wassink

Uitvoerende: The Choir Company

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Ik hoorde hoe de wind sprak  
hij fluisterde Uw naam  
En ik zag Uw tranen-  
als regendruppels op het raam

Hoe zou ik kunnen zeggen: "Er is geen God?"  
Als alles getuigt van Uw bestaan.  
De hoge bergen, de blauwe lucht  
De weidsheid van de oceaan

U baant de rivieren  
U bevoeit het land  
Zegen en nieuw leven  
komen uit Uw hand

Ik houd van het razen van de zee  
De golven beukend op het strand  
Ik houd van de velden getooid met graan  
De heuvels, het uitgestrekte land

Starend naar de wolken,  
Of de sterren in de nacht  
Raak ik overweldigd door  
Uw grootheid en Uw macht

Hoe zou ik kunnen zeggen: "Er is geen God?"  
Als alles getuigt van Uw bestaan.  
De hoge bergen, de blauwe lucht  
De weidsheid van de oceaan

Ik houd van het razen van de zee  
De golven beukend op het strand  
Ik houd van de velden getooid met graan  
De heuvels, het uitgestrekte land

Ik geloof, ik geloof, ik geloof.  
Ik geloof, ik geloof, ik geloof.  
Ik geloof, ik geloof, ik geloof.