

Lied 01

Titel: Zie ons wachten aan de stromen

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: G. H. Bates

(Nederlandse) Tekst: M. S. Bromet

Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stereo

Uitvoering: koor en samenzang

Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk

Tekst

Zie ons wachten aan de stromen
aan de oevers der rivier
straks zal onze Bootsman komen
en wij varen af van hier

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar 'eewigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Door de kille, kille stromen
gaan wij naar het Godspaleis
't eng'lenlied klinkt uit de verte
en verkwikt ons op de reis

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar 'eewigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Velen, die wij hier beminden
zijn ons reeds vooruit gegaan
straks, vereend met hen voor eeuwig
zullen w'ook voor Jezus staan

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar d' eewigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Lied 02

Titel: Achter de wolken

Eerste componist: Marco den Toom

(Nederlandse) Tekst: Frits Deubel

Uitvoerende: Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu

Uitvoering: Koorzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst

Achter de vergrijsde wolken
van het tijdelijk bestaan
zal de schoonste aller lichten
eens in volheid open gaan
en er zal een stad verrijzen
rijker dan op aard' bestond
met de schitterendste schatten
die geen sterveling ooit vond

Jerusalem, hoe droomt mijn hart
mijn God daar eens t'ontmoeten
Ik kan soms wenen om die dag
dat ik hem zal begroeten

Heimwee laat mijn ziel verzuchten
was ik heden in die stad
Dan pas zal ik echt beseffen
hoe God mij heeft lief gehad
Door 't profetisch woord
heeft hij mij het Jeruzalem beloofd
waar ik eind'lijk mag aanschouwen
hem, in wie ik heb geloofd

Jerusalem, hoe droomt mijn hart
mijn God daar eens t'ontmoeten
Ik kan soms wenen om die dag
dat ik hem zal begroeten

Achter de vergrijsde wolken
komt de Godsstad reeds in zicht
Nu reeds word ik in vervoering
boven 't aardse uitgelicht
Hemelklanken spreiden vrede
als 'k door gouden straten ga
en ik juichend, welgeborgen
voor God zelf, mijn schepper sta

Jerusalem, hoe droomt mijn hart
mijn God daar eens t'ontmoeten
Ik kan soms wenen om die dag
dat ik hem zal begroeten

Jerusalem, hoe droomt mijn hart

mijn God daar eens t'ontmoeten
Ik kan soms wenen om die dag
dat ik hem zal begroeten
dat ik hem zal begroeten

Lied 03

Titel: Uw wil geschiede

Eerste componist: Jaap Kramer

(Nederlandse) Tekst: Margreeth Ras-van Slooten

Uitvoerende: Lucas Kramer

Uitvoering: Lucas Kramer

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Het is een klein gebed
maar tegelijk ook zo groot
De woorden komen moeilijk
want bidden doe je vaak in nood
Ik bid U om een wonder
en ik wil het ook zo graag
maar ik twijfel of U luistert
en of U antwoordt op mijn vraag

Uw wil geschiede
en niet de wil van mij
maar ik wil niet graag verliezen
en de minste pijn doet pijn
Maar uw wil geschiede
ik huil terwijl ik bid
maar ik vouw mijn beide handen
ook juist nu het tegen zit`

Het is een naar gevoel
om machteloos te staan
Het leven kan zo hard zijn
en bidden kan zo moeilijk gaan
Ik bid U om een wonder
en ik weet dat U het kan
maar ik twijfel of U luistert
Heer, leer mij bidden naar uw plan

Uw wil geschiede
want U weet wat U doet
en wanneer ik zelf mocht kiezen
dan kwam het toch vast niet goed

Heer, uw wil geschiede
dus ook in dit geval
en als tranen blijven komen
weet ik dat U troosten zal

Het is een stil gevecht
en eigenlijk te zwaar
De leiding overgeven
hoe krijg ik dat voor elkaar
Ik bid U om vergeving
nu ik worstel met mijn pijn

en ik vraag U om vertrouwen
want mijn geloof ik soms zo klein

Uw wil geschiede
in hemel en op aard'
en dat ik dat nu kan zeggen
is echt al mijn tranen waard
Ja, uw wil geschiede
maak de onrust in mij stil
en leer mij alleen maar bidden...
Mij geschiede naar uw wil

Lied 04

Titel: Prijst Hem, Prijst Hem

Arrangement: M den Toom

Eerste componist: F J Crosby

Uitvoering: samenzang

Opname: Leiden - Hooglandse Kerk

Tekst

Prijst Hem, prijst Hem
Jezus, de machtige Redder
Roemt zijn liefde, eeuwig en wereldwijd
Kroont Hem, kroont Hem
engelen, vol van zijn glorie
Brengt Hem hulde, sterkte en heerlijkheid

Als een herder draagt Hij ons in zijn armen
waar Hij ons barmhartig zijn liefde geeft

Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid
Prijst Hem, prijst Hem
alles wat adem heeft

Prijst Hem, prijst Hem
Jezus, de machtige Redder.
Laat de hemel jubelen tot zijn eer
Jezus, Koning, Hij zal voor eeuwig regeren.
Kroont Hem, kroont Hem,
priester, profeet en Heer.

Als Hij wederkomt, schitterend in zijn glorie
buigt zich voor Hem al wat op aarde leeft

Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid
Prijst Hem, prijst Hem
alles wat adem heeft

Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid
Prijst Hem, prijst Hem
alles wat adem heeft

Lied 05

Titel: Wij moeten Gode zingen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Willem Vogel

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst

Wij moeten Gode zingen

halleluja,

om alle goede dingen

halleluja,

al zijn wij vreemdelingen

in schande en in scha,

Gij zendt uw zegeningen

halleluja.

Hij schenkt de levensadem,

Hij geeft de levensgeest,

in schande en in shade

is Hij nabij geweest,

aan al wie Hem aanbaden,

aan ieder die Hem vreest,

komt Hij, de Heer, te stade,

de minsten allermeest.

Wij moeten Gode zingen

halleluja,

de Heer van alle dingen

die leeft in gloria,

met alle stervelingen,

niets komt zijn eer te na,

wij moeten Gode zingen

halleluja.

Lied 06

Titel: Herstel mijn eerste liefde

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer

Uitvoering: Duet

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

Vader, in de hemel
die zoveel om mij geeft
dat u in uw genade
uw zoon gegeven heeft

dank u voor uw liefde
uw eindeloze trouw
dat ondanks al mijn falen
u zegt ik houd van jou

Herstel mijn eerste liefde
die ik ooit had voor u
want ik wil van u houden
nog zo veel meer dan nu
Mijn hart moet weer gaan brangen
zoals het heeft gedaan
vol vuur en vol van hartstocht
die nooit meer weg zal gaan

De drukte van het leven
trok mij met zich mee
De liefde die vervaagde
de passie die verdween
Ik was u niet vergeten
maar nam de tijd niet meer
om in uw woord te lezen
bij u te zijn o Heer

Herstel mijn eerste liefde
die ik ooit had voor u
want ik wil van u houden
nog zo veel meer dan nu
Mijn hart moet weer gaan branden
zoals het heeft gedaan
vol vuur en vol van hartstocht
die nooit meer weg zal gaan

Vader, in de hemel
met eerbied vraag ik nu
of u mij wilt vergeven
Ik kan niet zonder u
Dank u voor uw liefde
uw eindeloze trouw

Vader ik wil zeggen
dat ik zoveel van U houd

Lied 07

Titel: Ik geloof in God Hij is mijn Vader

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Georg Nuemark

(Nederlandse) Tekst: C. C. Koolsbergen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

'k geloof in God Hij is mijn Vader
almachtig Koning op zijn troon.
Schepper van hemel en van aarde
en in zijn eengeboren Zoon
die ik als mijn Verlosser eer
in Jezus Christus, onze Heer

Die van de heil'ge Geest ontvangen
als mens geboren uit een maagd
onder Pilatus heeft geleden
door onze schuld werd aangeklaagd
Stierf aan het kruis, lag in het graf
tot in de hel daalde Hij af

'k geloof dat Hij ten derden dage
weer opgestaan is uit de dood,
is naar de hemel opgevaren,
zit aan de rechterhand van God,
vanwaar Hij met bazuingeschal
eenmaal ten oordeel komen zal

Lied 08

Titel: Psalm 108

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoerend: Mannenkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

Mijn hart o hemelmajesteit
is tot uw dienst en lof bereid
'k zingen voor de Opperheer
'k zal psalmen zingen tot zijn eer
Gij zachte harp, gij schelle luit
waakt op, dat niets uw klanken stuit
'k Zal in de dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken

Ik zal o Heer, Uw wonderdaan
uw roem de volken doen verstaan
want uwe goedertierenheid
is tot de heem'len uitgebreid
Uw waarheid heeft noch paal noch perk
maar streeft tot aan het hoogste zwerk
Verhef U boven 's hemels kringen
en leer heel d'aard uw grootheid zingen

Lied 09

Titel: Heer U kent mij als geen ander

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Marcel & Lydia & Kinderkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta
En U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga
Dat u mij zo heel goed kent Heer
daar snap ik dus echt niks van
't is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan

Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen

Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan
Overal zult U mij leiden
U zult altijd naast mij staan
En u maakte heel mijn lichaam
Telde ook nog al mijn haar
Nee, dit kan ik ook niet vatten
Het is mij te wonderbaar

Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen

Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij

en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen

Lied 10

Titel: Zie de stroom van Jezus' liefde

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Robert Lowry

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen en Harold ten Cate

Uitvoerende: Joke Buis

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst

Zie de stroom van Jezus' liefde,
overstelpend als een vloed,
toen de Mensenzoon ons vrijkocht
met Zijn eigen kostbaar bloed.
Wie kan zwijgen van Zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid.

Aan het kruis werd Jezus' offer
tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
stroomde Zijn barmhartigheid.

Een rivier van diepe liefde
daalde uit de hemel neer.
Bracht ons vrede met de Vader,
schonk de wereld leven weer

Wie kan zwijgen van Zijn liefde
of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen
Tot in alle eeuwigheid

Lied 11

Titel: Zonder grenzen is Uw liefde
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst

Zonder grenzen is Uw liefde
Jezus, mijn getrouwe Heer
d' Adem van Uw trouwe liefde
redt de wereld keer op keer
Ja, Uw liefde zal nooit wijken
stralend, reddend, warm en teer
Als het zonlicht zal ze prijken
als de Morgenster, o Heer

Dank Heer, voor dit nieuwe leven
voor Uw liefde, eind'loos teer
voor Uw liefdeskus gegeven
mijn lied zijt Ge waard, mijn Heer
Ja, het zonlicht moge dalen
't lichaam zelfs tot stof vergaan
eeuwig blijft Gods liefde stralen
nooit de zon meer ondergaan

Lied 12

Titel: Psalm 145

Eerste componist: Jurriaan Berger
(Nederlandse) Tekst: Len Borgdorf

Uitvoerende: Psalmen voor Nu

Uitvoering: Koorzang

Opname: Utrecht - Jacobikerk

Tekst

God ik adem om van U te zingen
Alle dagen zing ik dank op dank
Groter bent u dan in duizend levens
een mens bevatten kan

Wat U doet, gaat elke taal te boven
maar erover zwijgen wil ik niet
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen
Uw goedheid met dit lied, dit lied

Hij vergeeft, hij vergeeft
veegt weg wat wij verkeerd doen

n zijn liefde blijft hij dichtbij
dicht bij al zijn mensen
dicht bij alles wat hij leven gaf

Al wat adem kreeg en levenskrachten
dankt U dat het U als koning kent
Laten alle landen van de aarde
beseffen wie U bent

En als iemand valt of door het leven
krom gebogen wordt, dan helpt de Heer
Alle mensen die hem kennen
weten God is er altijd weer, steeds weer

Wat hij doet, wat hij doet
toont ons zijn grote liefde

Roep hem, roep maar
Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord, hij beschermt je
Pak zijn hand, dan val je niet

Van zijn liefde zal ik blijven zingen
alle dagen zing ik hem mijn dank
God, ik adem om van u te zingen
Ik zing mijn leven lang

Lied 13

Titel: A Clare Benediction

Eerste componist: John Rutter

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Nortern Voicers

Uitvoering: Koorzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst

May the Lord show his mercy upon you
May the light of his presence be your guide
May He guard you and uphold you
May his Spirit be ever by your side
When you sleep may his angels watch over you
When you wake may He fill you with his grace
May you love Him and serve Him all your days
Then in heaven may you see his face