

Lied 01

Titel: Geen liefde zo wonderlijk

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Adoniram Gordon

(Nederlandse) Tekst: Wim Kok

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst

Geen liefde zo wonderlijk
Uw liefde voor mij
Geen liefde zo ruim en rijk
ik kan er niet bij
Uw liefde, o Vader
is onverklaarbaar groot
uit liefde gaf Gij Uw Zoon
zelfs over tot de dood

Geen liefde zo wonderlijk
Uw liefde voor mij.
Geen liefde rijkt verder
en is zo nabij
Uw liefde, o Jezus
is mij te wonderbaar;
uit liefde stierf Gij aan 't kruis
en liet mijn zonden daar

Geen liefde zo wonderlijk
Uw liefde voor mij.
Geen liefde is inniger
en maakt werk'lijk vrij
Uw liefde, o Heil'ge Geest
verbrak al mijn verweer;
uit liefde won Gij mij in
voor Jezus als mijn Heer

Lied 02

Titel: Beveel gerust uw wegen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans

(Nederlandse) Tekst: Bernard ter Haar

Uitvoering: Samenzang

Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk

Tekst

Beveel gerust uw wegen
al wat u 't harte deert
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan

Laat Hem besturen, waken
't is wijsheid wat Hij doet
Zo zal Hij alles maken
dat ge u verwond'ren moet
als Hij, die alle macht heeft
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft
waarom gij thans nog schreit

Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast

Lied 03

Titel: Blijf mij nabij

Eerste componist: William Henry Monk & Tommy Walker

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard, Ad den Besten & Maarten T. D. Wassink

Uitvoerende: Danielle Schaap, Chesron Ledes, Choir Company & gemengde koren

Uitvoering: Koor, solo & samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij

Ik heb U nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Oh blijf nabij
heel dicht bij mij.
Oh blijf nabij mijn God en Vader

Oh blijf nabij
heel dicht bij mij.
Oh blijf nabij mijn Heer.

Houd, Heer uw kruis hoog voor mijn brekend oog.
Licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees mij nabij

Oh blijf nabij
heel dicht bij mij.
Oh blijf nabij mijn God en Vader

Oh blijf nabij
heel dicht bij mij.
Oh blijf nabij mijn Heer

In dood en leven,
Heer, wees mij nabij
In dood en leven, Heer, wees mij nabij.

Lied 04

Titel: De Hemelen roemen

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: J. Haydn

(Nederlandse) Tekst: Tineke Hoeve-Doornbos

Uitvoerende: Mannekoor Ailantus

Uitvoering: Koorzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst

De hemelen roemen
de grootheid van Gods kracht
Het hele firmament
bewijst zijn eer en macht

De dagen en nachten
vertellen het steeds voort
hun woordenloze taal
wordt wereldwijd gehoord

De hele schepping spreekt een taal
zwijgend, zonder woorden
Zonder klank en stem
Lovend
lovend
prijst zij God en eert zij hem

De zon komt op en gaat haar baan
Stralend, vol van vreugde,
wentelt zij zich om
Stralend
stralend
stralend als een bruidegom

De hemelen roemen
de grootheid van Gods kracht
Het hele firmament
bewijst zijn eer en macht

De schepping spreekt haar eigen taal
Zichtbaar, zonder woorden
spreekt zij wijd en zijd
Juichend
juichend
juichend van Gods majesteit
Zijn grote majesteit
Zijn grote majesteit

Lied 05

Titel: Hemelse Vader

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jack W. Hayford

(Nederlandse) Tekst: Gerard Breas

Uitvoerende: Vocal Group Voice en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Rotterdam / Laurenskerk

Tekst

Zing Halleluja, Hij komt in heerlijkheid!

Bestijg Uw troon Heer, U zij de heerlijkheid.

Wij zijn de kind'ren van d'opgestane Heer.

U bent de Koning en wij zingen U ter eer.

Nu en voor eeuwig bezingen wij Uw macht.

Jezus, de Koning, die alles heeft volbracht.

Jezus zal heersen ook nu in onze tijd,

Jezus is Koning nu en in der eeuwigheid.

Lied 06

Titel: Jezus, U bent machtig

Arrangement: Henk Ruiters

Eerste componist: Jimmy Fedorkevich

(Nederlandse) Tekst: Maarten T. D. Wassink

Uitvoerende: Choir Company

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Machtig God, sterke Rots,

U alleen bent waardig.

Aard' en hemel prijzen U,

glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,

heilig en rechtvaardig,

stralend Licht, Morgenster,

niemand is als U.

Jezus, U bent machtig,

U bent waardig, Hoogste Heer.

Jezus, God van liefde,

God van vrede, U regeert!

Prijst de Vader, prijst de Zoon.

Prijst de Geest, die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid.

Prijst Hem tot in eeuwigheid.

The Choir Company

In de felste storm, in de zwaarste strijd

vind ik kracht en rust in Uw aanwezigheid.

Jezus, U bent machtig,

U bent waardig, Hoogste Heer.

Jezus, God van liefde,

God van vrede, U regeert!

In de felste storm, in de zwaarste strijd

In de felste storm, in de zwaarste strijd

vind ik kracht en rust in Uw aanwezigheid.

Jezus, God van liefde,

God van vrede, U regeert!

God van liefde

God van vrede

U bent machtig,

U bent waardig,

U bent waardig,

U regeert!

Lied 07

Titel: Nabij Gods hoog verheven troon

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Christie L. Bancroft
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst

Nabij Gods hoog verheven troon
is iemand die steeds voor mij pleit
Hij is volmaakt, Gods eigen Zoon
en priester tot in eeuwigheid
Mijn naam, geschreven in zijn hand
bewaart Hij eeuwig in zijn hart
ik weet: geen aanklacht houdt meer stand
wanneer mijn redder pleit voor mij
wanneer mijn redder pleit voor mij

Ja, Hij is mijn gerechtigheid
want zie, het Lam is opgestaan
Hij troont als Heer der heerlijkheid
wiens liefde eeuwig zal bestaan
Ik leef in hem en Hij in mij
zo één met hem sterf ik niet meer
eens zal ik zitten aan zijn zij
mijn Jezus, redder en mijn Heer
mijn Jezus, redder en mijn Heer

Ik leef in hem en Hij in mij
zo één met hem sterf ik niet meer
eens zal ik zitten aan zijn zij
mijn Jezus, redder en mijn Heer
mijn Jezus, redder en mijn Heer

Lied 08

Titel: Eens zal op de grote morgen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Arie Pronk

(Nederlandse) Tekst: Arie Pronk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuinuskkerk

Tekst

Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de rechter van 't heeal.

Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid

Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend,
kleur of ras is niet belangrijk
maar Gods gunst aan ons verleend

Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid

Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid

Lied 09

Titel: Psalm 67

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional 1543

(Nederlandse) Tekst: Martinus Nijhoff

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst

De volken zullen U belijden
o God, U loven al te zaam
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam
Volken zult Gij rechten
hun geding beslechten
in gerechtigheid
volken op deez' aarde
die uw arm vergaarde
die Gij veilig leidt

De aarde heeft de vrucht gegeven
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt
God is ons genegen,
onze God geeft zegen
Hij die alles geeft
Hij zal zijn geprezen
Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft

Lied 10

Titel: Laat de kinderen tot mij komen

Eerste componist: Wim ter Burg

(Nederlandse) Tekst: Hannah Lam

Uitvoerende: Elise Mannah, Martin Brand & kinderkoren Jedaja en de Jonge Luitjes

Uitvoering: Koor, solo & samenzang

Opname: Jaarbeurs - Utrecht

Tekst

Laat de kind'ren tot mij komen

alle, alle kind'ren

Laat de kind'ren tot mij komen

niemand mag ze hind'ren

Want de poorten van mijn rijk

staan voor kind'ren open

laat ze allen groot en klein

bij mij binnen lopen

Laat de mensen tot mij komen

over alle wegen

Laat de mensen tot mij komen

houdt ze toch niet tegen

Want de poorten van mijn rijk

gaan ook voor hen open

als ze aan een kind gelijk

bij mij binnen lopen

Lied 11

Titel: Een wijs man

Eerste componist: Harry Dixon Loes

(Nederlandse) Tekst: Harry Dixon Loes

Uitvoerende: Elise Mannah, Martin Brand & kinderkoren Jedaja en de Jonge Luitjes

Uitvoering: Koor, solo & samenzang

Opname: Jaarbeurs - Utrecht

Tekst

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
en het huis op de rots stond vast.

Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En het huis stortte in met een plof.

Dus bouw je huis op Jezus, de Rots.
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots.
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots.
En de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op.
En de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op.
En de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op.
Bouw je levenshuis op Hem.

Lied 12

Titel: Houd Vol

Eerste componist: Tim Hughes & Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda.

(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda.

Uitvoerende: Kees Krayenoord

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst

Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen
hier met elkaar
een levenlang te gast
er ligt een hemels Vaderland
voor ons klaar
houd vol, houd vol
Hij laat niet los

En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden
die ons voor zijn gegaan
nu geven wij niet op
het zijn de schouders waarop
wij mogen staan
houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

Lied 13

Titel: God is de liefde

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Trumpets of the Lord, Urker Mans Formatie & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Monnickendam - Grote- of Sint Nicolaaskerk

Tekst

God is de liefde, Hij wou mij redden,

God is de liefde, Hij zocht ook u.

'k Wil zingen telkens weer: God is de liefde.

God is de liefde, Hij zocht ook mij.

Jezus mijn Heiland gaf zich ten offer,

Jezus mijn Heiland droeg al mijn schuld.

'k Wil zingen telkens weer: God is de liefde.

God is de liefde, Hij zocht ook mij.

U wil ik prijzen o eeuw'ge liefde,

U wil ik loven mijn leven lang.

'k Wil zingen telkens weer: God is de liefde.

God is de liefde, Hij zocht ook mij.

Lied 14

Titel: Heer geef ons de kracht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: W. F. Sherwin

(Nederlandse) Tekst: Arie Pronk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst

Heer geef ons de kracht,
dat wij door uw macht
zingend verder gaan in uw naam.
Maak de mensen blij,
dat ook eenmaal zij
zingen kunnen: 'k Ben voor eeuwig vrij.

Spreek dan, Christ'nen
van uw God en heiland.
Maak zijn almacht ied'reen bekend.
Voorwaarts, opwaarts,
zing de Heer, Hosanna!
Looft God ied're dag en elk moment.

Heer geef ons de moed
om in tegenspoed
ook nog door te gaan in uw naam.
Maak ons mensen sterk
door uw liefdewerk
en schenk ons de eenheid van w kerk.

Spreek dan, Christ'nen
van uw God en heiland.
Maak zijn almacht ied'reen bekend.
Voorwaarts, opwaarts,
zing de Heer, Hosanna!
Looft God ied're dag en elk moment

Heer maak ons bereid
om van tijd tot tijd
mee te werken in uw koninkrijk.
Treed dan nu vast aan
met de Koningsvaan,
wandel dan maar achter Jezus aan.

Spreek dan, Christ'nen
van uw God en heiland.
Maak zijn almacht ied'reen bekend.
Voorwaarts, opwaarts,
zing de Heer, Hosanna!
Looft God ied're dag en elk moment.