

Lied 01

Titel: Gez. 235 : 1 en 2

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik

Uitvoering: Samenzang

Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk

Tekst

In bidden en in smeken
maak onze harten één
Wij hunkren naar een teken
o, laat ons niet alleen
De Heiland is getreden
aan 's Vaders rechterhand
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand

Wijd open staan de deuren
nu is de toegang vrij
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij
Al dreigen nog gevaren
al wacht ons kruis en strijd
de Geest zal ons bewaren
de Geest, die troost en leidt

Lied 02

Titel: Here, leer ons bidden

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Charles A E Groot

(Nederlandse) Tekst: Charles A E Groot

Uitvoerende: Zeeuws Koor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst

Here, leer ons bidden
naar uw troon te gaan
Leer ons zo te luist'ren
dat wij U verstaan
Wil uw volk vergeven
dat van liefde zingt
maar zo vaak op aarde
uw gelaat verminkt

Here, leer ons bidden
voor wie naast ons gaan
Leer ons vrede stichtend
in de wereld staan
Leer ons haat doorbreken
voor wie vreemd hier is
Leer ons licht te spreiden
waar het donker is

Vredevorst, Messias
Jezus, God en mens
Heiland en Verlosser
'k prijs U heel intens.
't Woord dat wij ontvingen
geeft Uw plannen weer
hoor ons als wij bidden
in Uw Geest, o Heer.

Lied 03

Titel: Gebed om zegen

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Gerrit Dekker

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Lied 04

Titel: Zing een nieuw lied

Arrangement: Johan W Pots & Martin Zonnenberg

Eerste componist: G C Stebbins

(Nederlandse) Tekst: Johan W Pots

Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stadskanaal

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Emmen - Goede Herderkerk

Tekst

Zing een nieuw lied met hart en stem

Groot is de Heer, groot is de Heer!

Hemel en aarde jubelt voor hem:

Jezus, uw naam zij d'eer.

Laten wij naad'ren voor 's Heren troon,

zingen voor hem op dankbare toon.

In melodieën, zuiver en schoon.

Jezus, uw naam zij d'eer.

Laat het maar horen met luide stem:

Groot is de Heer, groot is de Heer.

Dat alle mensen zingen voor hem:

Jezus, uw naam zij d'eer.

Roep het maar uit: De Heer heeft je lief.

Hij geeft de mensen nieuw perspectief.

Dank U voor alles, dank U o Heer.

Jezus, uw naam zij d'eer

Eens in de hemel, daar klinkt het door:

Groot is de Heer, groot is de Heer.

Samen met 't juichend engelenkoor:

Jezus, uw naam zij d'eer.

Al onze zorgen zijn daar voorbij.

dan zingen wij volmaakt en blij,

van gods genade, voor u en mij,

Jezus, uw naam zij d'eer.

Lied 05

Titel: Psalm 150

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional & Willem van Suijdam

(Nederlandse) Tekst: Willem van Suijdam

Uitvoerende: Reformatiekoor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst

Looft God, looft Hem overal
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Praise ye the Lord
halleluja, praise His power
praise Him omnipotent,
halleluja, praise His name
Praise ye the Lord,
halleluja, praise His greatness,
praise Him with harp and cymbal
let voices shake the ground

Hef, bazuin, uw gouden stem
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbél, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Lied 06

Titel: Psalm 17

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst

Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht,
mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen,
doe eindelijk uw aanschijn dagen,
dan is voorgoed het pleit beslecht.

Gij hebt gepeild mijn diepste gronden,
mijn hart doorschouwd in diepste nacht,
mijn woord getoetst aan wat ik dacht,
en Gij hebt mij oprecht bevonden.

O blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw godd'lijk beeld.

Lied 07

Titel: Ontferm U

Eerste componist: Matthijn Buwalda, Liesbeth Koedoot & Freek van der Brugge
(Nederlandse) Tekst: Matthijn Buwalda, Liesbeth Koedoot & Freek van der Brugge

Uitvoerende: LEV

Uitvoering: Samenzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst

Hebben wij het U moeilijk gemaakt
Om nog in ons te geloven?
Nu de wereld in brand lijkt te staan,
Maar het Heilige vuur lijkt te doven

Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons
Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons

Hebben wij het U moeilijk gemaakt
Om steeds weer naar ons te luisteren?
Nu de haat wordt geschreeuwd in dit land,
Maar wij over Uw liefde slechts fluisteren

Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons
Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons

Hebben wij het U moeilijk gemaakt
Om ons te blijven vergeven?
Nu het kwaad zich verspreidt onder ons
Houdt genade ons dan nog in leven

Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons
Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons

Heer ontferm U

Ontferm U
Ontferm U
Over ons
Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons

Lied 08

Titel: Liefde Gods

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Charles Wesley & Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Gemengde koren

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst

Liefde Gods die elk beminnen

hemelhoog te boven gaat,

kom in onze harten binnen

met uw milde overdaad.

Jezus, één en al ontferming,

daal vanuit de hoge neer

met uw heerlijke bescherming

in ons bevend hart, o Heer.

Wat Gij eenmaal zijt begonnen

O voltooi het: maak ons rein,

tot de wereld is gewonnen

en in U hersteld zal zijn,

tot wij eeuwig bij U wonen,

schrijdende van licht tot licht,

leggend onze gouden kronen

zingend voor uw aangezicht.

Lied 09

Titel: Heer wat een voorrecht

Arrangement: Jaap Kramer & André van Vliet

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Peter Burger

Uitvoerende: Gemengde koren

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst

Heer wat een voorrecht dat U er steeds bent
dat U mijn hart en mijn leven kent.

Dat ik mag komen bij U, telkens weer.

Dank voor uw liefde en zorgen, o Heer.

Heer, als de satan mijn leven verwacht
en steeds weer wegen vindt in mijn hart,
geef mij dan kracht om die druk te weerstaan
en wil mij helpen uw richting te gaan.

Want als mijn hart steeds op U is gericht
schijnt in mijn duister uw stralend licht.

Heer, daarom vraag ik ootmoedig aan U:

Kom in mijn hart Heer, o Heiland, kom nu

Lied 10

Titel: Heer U kent mij als geen ander

Eerste componist: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Kinderkoor Jong Holland

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst

U kent mij als geen ander,
U weet of ik zit of sta
en U kent ook mijn gedachten,
voordat ik iets zeggen ga.
Dat U mij zo heel goed kent Heer,
daar snap ik dus echt niks van.
't Is een wonder boven wonder,
dat ik niet begrijpen kan.

Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen,
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.
Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.

Ook al zou ik naar het westen,
of het verre oosten gaan,
overal zult U mij leiden,
U zult altijd naast mij staan.
En U maakte heel mijn lichaam,
telde ook nog al mijn haar.
Nee, dit kan ik ook niet vatten,
het is mij te wonderbaar.

Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.

Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.

Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.

Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.

U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen.

Lied 11

Titel: Komt vermoeiden, komt tot Jezus

Eerste componist: K Stainer

Uitvoerende: Orolius & Close singers Ensemble

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst

Komt vermoeiden, komt tot Jezus

Jezus biedt u ruste aan

Hij maakt zondaars tot Gods kind'ren

Vrij mag elk nu tot Hem gaan

Eens zult gij de Heer' aanschouwen

in Zijn glorie en Zijn pracht

Stel uw hoop en uw vertrouwen

op Hem Die verlossing bracht

Zondaars komt, wat zou u hind'ren

Jezus neemt de zondaars aan

Hij maakt bidders tot Gods kind'ren

Vrij mag elk nu tot Hem gaan

Lied 12

Titel: Mijn Herder is de Heer

Eerste componist: John Goss

(Nederlandse) Tekst: Jan Valkestijn

Uitvoerende: Gemengd Koor

Uitvoering: Koorzang en samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst

Mijn Herder is de Heer
nooit zal het mij aan iets ontbreken

Hij brengt mij naar grazige weiden
daar mag ik rusten aan de waterkant
Zo kom ik verkwikt weer tot leven
om verder te reizen aan zijn hand

Al moet ik door duistere dalen
Ik ben niet bang meer in het vreemde land
Onder zijn hoede voel ik mij veilig
Hij is steeds bij mij, ik ben in zijn hand

Mijn Herder is de Heer
nooit zal het mij aan iets ontbreken

Hij nodigt mij uit aan zijn tafel
en allen die tegen mij zijn gekant
moeten het aanzien dat hij mij wil zalven
dat Hij mijn beker vult tot de rand

Overall komen geluk en genade
mij tegemoet van alle kant
En altijd keer ik terug naar mijn herder
Tot in lengte van dagen blijf ik in zijn hand

Mijn Herder is de Heer
nooit zal het mij aan iets ontbreken

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen
Amen

Lied 13

Titel: Diep, diep aan Uwe voeten

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: Samuel Sebastian Wesley

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Eleven

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst

Diep, diep aan Uwe voeten,
O Jezus, buig ik neêr,
en' voel de troost, de zoete,
dat gij mij aanneemt, Heer!
Ja, bij het hout des kruises,
rust 't harte, moe en mat,
Het dierbaar bloed van Jezus,
dat is mijn roem en schat.

Vast, vast in Uwe armen,
klem mij, Uw hulp'loos kind;
Gehuld in Uw erbarmen,
ik veil'ge toevlucht vind.
De moeden, zwaar belaad'nen,
de zieken met hun pijn,
geboog'nen slaat Gij gade,
en wilt hun Helper zijn.

Stil, stil zijn in Uw handen,
wil ik, immanuel;
Dan slaakt Gij al mijn banden,
maakt alle dingen wel.
Dan kunt Gij uit mij maken
Een vat, Uw naam ter eer,
opdat ik moge blaken
Van teed're liefde, Heer.

Dicht, dicht, Heer, aan Uw harte,
daar vindt mijn ziel haar lust;
In stormen en in smarten
Ben 'k daar alleen gerust.
Heer, wil mij dieper gronden
In U, de heilsfontein.
Aan U, als rank verbonden,
zal 'k eeuwig d' Uwe zijn

Lied 14

Titel: Loof de Koning heel mijn wezen

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: John Goss

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk

Tekst

Loof de Koning, heel mijn wezen
gij bestaat in zijn geduld
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld

Loof de Koning,
loof de Koning
tot gij Hem ontmoeten zult

Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog

Looft uw Schepper,
looft uw Schepper
looft Hem, die het al bewoog