

Lied 01

Titel: Door de nacht van strijd en zorgen

Arrangement: Marco den Toom & Lennart Morée

Eerste componist: John Stainer

(Nederlandse) Tekst: Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst

Door de nacht van strijd en zorgen  
schrijdt de stoet van pelgrims voort,  
vol verlangen naar de morgen  
waar de hemel hen verhoort

Door de nacht leidt ons ten leven  
licht dat weerlicht overal  
dat ons blinkend zal omgeven,  
als ons God ontvangen zal

Door de nacht leidt ons ten leven  
licht dat weerlicht overal,  
dat ons blinkend zal omgeven,  
als ons God ontvangen zal

Met één lied uit duizend monden  
gaan wij zingend door de nacht,  
door één Geest tesaam verbonden,  
naar de kust waar God ons wacht

Die aan kruis en graf ontheven  
zullen zingen lof en prijs  
aan den Heer van dood en leven  
in zijn zalig paradijs

Lied 02

Titel: Jezus mijn verblijden

Eerste componist: Johann Crüger

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Gelders vocaal ensemble

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst

Jezus, mijn verblijden,  
voor mijn hart de weide,  
waar het vrede vindt

't hart dat in verlangen  
naar U is bevangen,  
dat U zo bemint

Lam, o kom, mijn Bruidegom.  
Buiten U is niets op aarde  
zo beminne swaardig.

Als gij mij wilt hoeden  
ben ik voor het woeden  
van de vijand vrij  
Laat de Satan tieren  
en zijn zege vieren  
Jezus staat mij bij  
Lijkt het wel of dood en hel  
over mij schijnt los te breken  
Jezus is mijn vrede

Lied 03

Titel: Komt laat ons vrolijk zingen

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: H Romer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St Lambertuskerk

Tekst

Komt, laat ons vrolijk zingen  
tot God die alles schiep  
De bloemen, vissen, vogels  
uit niets tot leven riep  
met nevels als een sluier  
de groene aarde tooit  
zijn dauw als vreugdeparels  
over de velden strooit

Die heuvels schiep en dalen  
waar Hij de aard' betrad  
die zon en maan en sterren  
tot licht gaf op ons pad  
Looft Hem dan die de mensen  
tot vreugd' geschapen heeft  
en die ons onze schulden  
om Jezus' wil vergeeft

O, God die ons in Christus  
een machtig Vader zijt  
verlos ons van het kwade  
nu en in eeuwigheid  
Leer ons als kind'ren leven  
en spelen in uw hof  
en met de eng'len zingen  
uw glorie en uw lof

Lied 04

Titel: Dank U, Heer, voor al wat leeft

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst

Dank U, Heer, voor al wat leeft  
dank voor alles wat Gij geeft  
voedsel, vreugde, overvloed  
Gij zijt overstelpend goed  
Dank U wel voor al wat groeide  
wind en wolken, licht en lucht  
velden vol van goede vrucht,  
dank dat duizend bloemen bloeiden

Armen in uw koninkrijk  
zijn reeds U, de koning rijk  
wie zachtmoedig is beërfte  
land waarin geen kind meer sterft  
wie hier treurt mag binnentreden  
wie een hart heeft recht en rein  
zal daar zonder zorgen zijn  
eindelijk een land van vrede

Lied 05

Titel: Dank sei Dir Herr

Arrangement: Rieks van der Velde

Eerste componist: Georg Friedrich Händel

Uitvoerende: Sterre, Voice & Project koren

Uitvoering: Solo en koorzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

Dank sei dir Herr, Dank sei dir Herr,  
segne das glück, segne den Tag, Vater der  
alles vermag.

Lasse dein antlitz über uns leuchten, in Ewigkeit,  
Gib uns die liebe un Treue für alle Zeit.

Dank, sei dir Herr, Dank sei dir Herr,  
Segne das glück, segne den Tag, Vater, der Alles  
Vermag. Dank sei dir Herr, Dank sei dir Herr, segne das  
Glück, segne den Tag, Vater, der Alles vermag.  
Dank sei dir Herr.

Lied 06

Titel: Alles wat adem heeft love de Here

Arrangement: Jos van de Kooy

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Koor Capella

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Amsterdam - Westerkerk

Tekst

Alles wat adem heeft love de Here,  
zinge de lof van Isrels God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft  
worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja, halleluja!

Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,  
zij keren eens tot aarde weer;  
rijkdom en macht, het gaat alles verloren,  
niemand gedenkt hun daden meer.  
Machtigen wank'len in hun waan,  
roepen wij dan de Here aan.  
Halleluja, halleluja!

Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,  
die al wat is tot zijn aanzijn riep,  
de enige God die zijn macht openbaarde,  
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.  
Hij, die het al heeft in zijn hand,  
houdt ook ons zwak geloof in stand.  
Halleluja, halleluja!

Roem dan, gij mensen, en lofzingt tezamen  
Hem die zo grote dingen doet.  
Alles wat adem heeft roepe nu Amen,  
zingen nu blijde: God is goed!  
Love dan ieder die hem vreest  
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!  
Halleluja, halleluja!

Lied 07

Titel: Psalm 19

Arrangement: Jos van der Kooy

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Koor Capella

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Amsterdam - Westerkerk

Tekst

De hemel roemt den Heer,  
het firmament geeft eer  
Hem, die 't heelal volbracht.

De dag spreekt tot de dag  
van wat zijn hand vermag,  
De nacht meldt het de nacht.

Er is geen taal, geen woord,  
toch wordt alom gehoord  
een wijd verbreide mare.

Geen stem gaat van hen uit,  
maar overal verluidt  
hetgeen zij openbaren.

God heeft de tent gemaakt,  
waarin de zon ontwaakt  
fier als een bruidegom,  
die blinkend van gewaad  
het bruidsvertrek verlaat  
en licht verspreidt alom.

Zo, vrolijk als een held  
die tot de zege snelt  
roept hij de nieuwe morgen;  
Hij trekt zijn glanzend spoor  
de ganse hemel door:  
zijn gloed laat niets verborgen.

Lied 08

Titel: Eeuwig getrouwe

Arrangement: Jos van der Kooy

Eerste componist: Fum van de Ham

Uitvoerende: Koorzang

Uitvoering: Solo koor en samenzang

Opname: Amsterdam - Westerkerk

Tekst

Eeuwig Getrouwe

stil in vertrouwen

leg ik mijn kracht en mijn zwakheid neer.

Wat ik ook vrees en hoop,

hoe ook mijn levensloop:

niets kan van U mij scheiden, Heer.

Kind van geborgenheid

kind in mijn eigenheid,

kind uit uw licht en uw tederheid

ben ik geworden,

ben ik gebleven

voor altijd leef ik in Uw Rijk.

Wil dan mijn adem zijn

water en brood en wijn

Gij leeft in mij en ik leef in U.

Maak mij de hoop, de vlam

die van Uw liefde kwam

U droeg me als kind, draag mij ook nu.

Wek mij tot vrede

waar wordt gestreden

ik die naar Uw beeld geschapen ben.

Maak mij tot Uw dienst bereid

vrolijk en toegewijd

van nu tot aan Uw Eeuwigheid



Lied 09

Titel: Aan de bronnen van ons leven

Arrangement: Jos van der Kooy

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Fokkelien Oosterwijk

Uitvoerende: Koor Cappella

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Amsterdam - Westerkerk

Tekst

Aan de bronnen van ons leven  
ruist een onderhuids geheim  
Liefde die, door U gegeven  
eens in U vervuld zal zijn.  
Liefde die ons doet verlangen  
naar wat eerlijk is en echt  
weerloos, vrij en onbevangen  
ons uw diepste waarheid zegt

Liefde die ons heeft gevonden  
aan de rand van ons bestaan  
Antwoord voor wij vragen konden  
nooit heel ver bij ons vandaan  
Liefde die ons wil vergeven  
al wat donker maakt en zwart  
als wij willen als wij leven  
opgestaan met heel ons hart

Doe ons in die liefde groeien  
bron van leven, rijk en vrij  
Blijf U steeds met ons bemoeien  
kom ons nader, wees nabij  
Stroom in ons en stroom ons tegen  
in verlamming en verdriet  
geef ons telkens weer uw zegen  
Waar U ons verlangen ziet

Lied 10

Titel: Kinderkoren medley

Uitvoerende: Amazing Kids & Teens

Uitvoering: Solo en koorzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

a. Wij vieren feest

Gert Jan & Hanneke Scherff

We zingen dit lied om de Heer te prijzen

Wij vieren feest, kom erbij!

Hij geeft ons zijn liefde en zegeningen.

Daarom zijn wij blij.

Wij vieren feest, halleluja!

Wij vieren feest, want God is goed.

Wij vieren feest, halleluja!

Wij vieren feest, want God is goed

We're singing this song as a celebration,  
giving the praise to the Lord.

He fills up our lives with His love and blessings,  
each day, more and more.

We celebrate, hallelujah!

We celebrate, that God is good.

We celebrate, hallelujah!

We celebrate, that God is good

Halleluja

hallelujah

God is goed

God is goed

Halleluja

hallelujah

God is goed

God is goed

Hallelujah

hallelujah

Celebrate

celebrate

Hallelujah

hallelujah

Celebrate

celebrate

Wij vieren feest, halleluja!

Wij vieren feest, want God is goed.

Wij vieren feest, halleluja!

Wij vieren feest, want God is goed.

We celebrate, hallelujah!  
We celebrate, that God is good.  
We celebrate, hallelujah!  
We celebrate, that God is good.

We celebrate, that God is good.

b. Stel je toch voor  
Gert-Jan en Hanneke Scherff

Stel je toch voor  
dat de lucht niet blauw maar groen was  
dat je ging zitten in het donkerrode gras  
Stel je toch voor  
dat je eten moest van een paarse mandarijn?  
Een oranje banaan of een zwarte citroen  
zou toch wonderlijk zijn?

Want de juiste kleuren zijn de mooiste kleuren.  
God kleurde de bloemen, de dieren, het fruit.  
Ja, de juiste kleuren zijn de mooiste kleuren.  
Zo ziet onze wereld er prachtig uit.

Stel je toch voor  
dat de sneeuw niet wit maar rood was,  
dat je zou fietsen door een paarse regenplas?  
Stel je toch voor dat je plotseling  
voor een roze koe zou staan?  
Een felgroene kameel of een blauwe giraf  
zou toch nergens op slaan

Want de juiste kleuren zijn de mooiste kleuren.  
God kleurde de bloemen, de dieren, het fruit.  
Ja, de juiste kleuren zijn de mooiste kleuren.  
Zo ziet onze wereld er prachtig uit

Appelgroen, hemels blauw hagelwit,  
kanariegeel, kastanjebruin,  
het zijn er ontelbaar veel

Want de juiste kleuren zijn de mooiste kleuren.  
God kleurde de bloemen, de dieren, het fruit.  
Ja, de juiste kleuren zijn de mooiste kleuren.  
Zo ziet onze wereld er prachtig uit

Lied 11

Titel: Ik wil jou van harte dienen

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: Richard Gillard

Tweede componist: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: Sopraan, Hadassah & samenzang

Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang

Opname: Breda - Grote Kerk

Tekst

Ik wil jou van harte dienen  
en als Christus voor je zijn.  
Bid dat ik genade vind, dat  
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,  
vinden bij elkaar houvast.  
Naast elkaar als broers en zusters,  
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,  
als het duister jou omvangt.  
Ik zal jou van vrede spreken,  
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,  
huilen om jouw droefenis.  
Al mijn leeftocht met je delen,  
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,  
als wij zingend voor hem staan.  
Als wij Christus' weg van liefde  
en van lijden zijn gegaan.

Lied 12

Titel: Uw liefde laat nooit los

Eerste componist: Matthijn Buwalda

(Nederlandse) Tekst: Matthijn Buwalda

Uitvoerende: Sharon Kips

Uitvoering: Solozang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst

Al laat de zon zich niet meer zien  
Aan t einde van de nacht  
Al word mijn lichaam niet voorzien  
Van levenslust en kracht

Al ga ik door mijn zwaarste strijd  
Dan nog zing ik Uw lof  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid  
Uw liefde laat nooit los  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid  
Uw liefde laat nooit los

Al is de dag gevuld met pijn  
En brengt de nacht geen rust  
Al is aan 't einde van de lijn  
Mijn heilig vuur geblust

Mijn God ik ben U toegewijd  
U bent mijn kracht mijn rots  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid  
Uw liefde laat nooit los  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid  
Uw liefde laat nooit los

### Lied 13

Titel: Hij kwam bij ons heel gewoon

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: Elly & Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: Miranda Vlieger & Vocals

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst

Hij kwam bij ons, heel gewoon  
de Zoon van God als mensenzoon.

Hij diende ons als een knecht  
en heeft zijn leven afgelegd.

Zie onze God, de Koningsknecht  
Hij heeft zijn leven afgelegd.  
Zijn voorbeeld roept  
om te dienen iedere dag,  
gedragen door zijn liefd' en kracht.

Zie je de wonden zo diep  
De hand die aard en hemel schiep,  
vergaf de hand die Hem sloeg.  
De man, die onze zonden droeg.

Zie onze God, de Koningsknecht  
Hij heeft zijn leven afgelegd.  
Zijn voorbeeld roept  
om te dienen iedere dag,  
gedragen door zijn liefd' en kracht.

Wij willen worden als Hij.  
Elkanders lasten dragen wij.  
Wie is er need'rig en klein?  
Die zal bij ons de grootste zijn.

Zie onze God, de Koningsknecht,  
Hij heeft zijn leven afgelegd.  
Zijn voorbeeld roept  
om te dienen iedere dag,  
gedragen door zijn liefd' en kracht.

Lied 14

Titel: Liefde

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Fr Silcher

Uitvoerende: Mannenkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst

Liefde, liefde, maak ons met uw liefde  
Vader, Vader tot een kind van U  
U bent geduldig met al uw kinderen  
Leid ons Heer naar uw heerlijkheid  
U bent geduldig met al uw kinderen  
Leid ons Heer naar uw heerlijkheid

Vrede, vrede, schenk ons Heer, de vrede  
Vader, vader van Uw komend Rijk  
U laat niet varen 't werk Uwer handen  
leid ons, Heer, naar Uw vrederijk  
U laat niet varen 't werk Uwer handen  
leid ons, Heer, naar Uw vrederijk