

Lied 01

Titel: U bent welkom

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Elisa Krijgsman

(Nederlandse) Tekst: Elisa Krijgsman

Uitvoerende: Samenzang & Vocals

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Wij zijn hier bij elkaar
om de Koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar
om te vieren dat Hij goed is.
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus, onze Heer!

Heer, U bent wel,om, welkom
U bent welkom, grote Koning.
Wij heffen onze handen op
Naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U.
U bent welkom in ons midden.

Heer, U bent wel,om, welkom
U bent welkom, grote Koning.
Wij heffen onze handen op
Naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U.
U bent welkom in ons midden.

Lied 02

Titel: Hoe groot zijt Gij

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Carl Boberg

(Nederlandse) Tekst: Stuart K. Hine

Uitvoerende: Marjo van Someren, Elisa Brand en Martin Brand

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht.

Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God.
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mij ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God.
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Lied 03

Titel: Licht aan

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Sergej Visser, Jeroen van der Werken, Lee Ann Vermeulen en Michiel van Heusden (Nederlandse) Tekst: Liesbeth Goedbloed, Sergej Visser, Michiel van Heusden en Menno van der Beek

Uitvoerende: Amanda Lock & Pearl Josefzoon

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Deze dingen wil God graag:
leer van arme mensen houden,
neem de lasten van hun schouders,
open hun gevangenis vandaag.

Dan gaat het licht aan
en God gaat altijd met ons mee:
Hij zal ons horen,
Hij zal ons helpen.
Dan gaat het licht aan
om ons heen.

Deze dingen wil God graag:
deel je eten met een ander,
vul zijn uitgestoken handen,
zorg dat niemand honger heeft vandaag.

Dan gaat het licht aan
en God gaat altijd met ons mee:
Hij zal ons horen,
Hij zal ons helpen.
Dan gaat het licht aan
om ons heen.

Dan wordt het dag, dan gaan we op weg,
het goede nieuws reist met ons mee.
Wie ons ontmoet, komt tot zijn recht
het licht van God schijnt om ons heen.

Deze dingen wil God graag:
Geef een thuis aan wie geen huis heeft
wees een vriend voor wie alleen leeft
zorg dat niemand eenzaam is vandaag.

Dan gaat het licht aan
en God gaat altijd met ons mee:
Hij zal ons horen,
Hij zal ons helpen.
Dan gaat het licht aan
om ons heen.

Lied 04

Titel: Jezus is de goede herder

Eerste componist: Elly & Rikkert Zuiderveld

(Nederlandse) Tekst: Elly & Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: Kinderkoor Jedaja & De jonge luitjes

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Jezus is de goede herder.

Jezus, Hij is overal.

Jezus, is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet unt slapen

en je bang in 't donker bent

Denk dan eens aan al die schapjes

die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede herder.

Jezus, Hij is overal.

Jezus, is de goede herder

Brengt mij veilig naar de stal.

Lied 05

Titel: Voor Marie Louise

Arrangement: Jan Willem van Delft & H. Doest

Eerste componist: Willem Vermandere

(Nederlandse) Tekst: Willem Vermandere

Uitvoerende: Elise Mannah & Martin Brand

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Als 't gebeurt dat je niet kunt slapen
omdat de regen slaat op 't glas,
of van de wind die het dak doet kraken
of omdat je stappen hoort in 't gras.

Kom dan bij mij om je te warmen
ik maak een kamer voor je klaar.
Ik wieg je in m'n armen
en ik streel je door je haar.

Er komen soms van die donkere dagen
dat de lucht niet openklaart.
Het leven is soms zwaar te dragen
dat je liever niet geboren waart.

Kom dan bij mij om je te warmen
ik maak een kamer voor je klaar.
Ik wieg je in m'n armen
en ik streel je door je haar.

Zeg toch nooit: 'ik wil niet meer leven'.
Met jouw dood is geen mens gebaat.
Dankzij jou heb ik dit geschreven
jij die mijn lied zo goed verstaat.

Kom dan bij mij om je te warmen,
ik maak een kamer voor je klaar.
Ik wieg je in m'n armen,
streel je door je haar.

Als mijn gezang gedaan zal raken
en ik niet meer weet wat nog verteld
als 't gebeurt dat ik niet kan slapen
door duizend angsten ben gekweld

Kom ik bij u om me te warmen
maakt U een kamer voor me klaar.
Wieg me in uw armen,
streel me door m'n haar.

Ik kom bij u om me te warmen.
Maak een kamer voor me klaar.

Wieg me in uw armen,
streel me door m'n haar.
Streel me door m'n haar.
Streel me...

Lied 06

Titel: Hiney Matov

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Tessa Zoutendijk, Vocals

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Hiney matov ooma naim,
shèvet achim gam yachad.

Hiney matov ooma naim,
shèvet achim gam yachad.

Hiney matov,
shèvet achim gam yachad.

Hiney matov,
shèvet achim gam yachad.

Lied 07

Titel: Volle verzeek'ring

Arrangement: Jan Willem van Delft

Eerste componist: Joseph F. Knapp

(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet

Uitvoerende: Eleven

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Hiney matov ooma naim,
shèvet achim gam yachad.

Hiney matov ooma naim,
shèvet achim gam yachad.

Hiney matov,
shèvet achim gam yachad.

Hiney matov,
shèvet achim gam yachad.

Lied 08

Titel: I surrender

Eerste componist: Matt Crocker

(Nederlandse) Tekst: Matt Crocker

Uitvoerende: Lydia Harding

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Here I am, down on my knees again.
Surrendering all. Surrendering all.
And find me here,
Lord as You draw me near.
Desperate for You. Desperate for you.
I surrender.

Drench my soul. As mercy and grace unfold.
I hunger and thirst. I hunger and thirst.
With arms stretched wide,
I know You hear my cry.
Speak to me now. Speak to me now.

I surrender, I surrender.
I wanna know You more.
I wanna know You more.
I surrender, I surrender.
I wanna know You more.
I wanna know You more.

Like a rushing wind.
Jesus breathe within.
Lord have Your way,
Lord have Your way in me.

Like a mighty storm.
Stir within my soul.
Lord have Your way,
Lord have Your way in me.

Like a rushing wind.
Jesus breathe within.
Lord have Your way,
Lord have Your way in me.

Like a mighty storm.
Stir within my soul.
Lord have Your way,
Lord have Your way in me.

I surrender. I surrender.
I wanna know You more.
I wanna know You more.

Lied 09

Titel: U zij de glorie

Eerste componist: G. F. Händel

Uitvoerende: Marjo van Someren, Martin Brand en Elise Mannah

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen,

daald' een engel af,

heeft de steen genomen

van 't verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn godd'lijk wezen

is mijn glorie groot,

niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.