

Lied 01

Titel: Zolang wij ademen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Jacobskerk

Tekst:

Zolang wij ademen,
schept Gij in ons de kracht.
Om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen
zing dan uit alle macht
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt
Het zingt van vergezichten
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Lied 02

Titel: Leun op mij

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Winfried Kicken & Pascal Jakobsen

Uitvoerende: Favor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Vlissingen - Jacobskerk

Tekst:

Als het lijkt alsof er niemand naar je kijkt
Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt
Leun op Mij

Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn
Als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn
Leun op Mij

Kom maar hier en leun op Mij
Kijk niet terug maar kijk naar Mij
Al het wachten is voorbij
Leun op Mij
Leun op Mij

Als het lijkt alsof er niemand om je geeft
Als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft
Leun op Mij

En als je hart gebroken is
Leun op Mij

Kom maar hier en leun op Mij
Kijk niet terug maar kijk naar Mij
Al het wachten is voorbij
Leun op Mij
Leun op Mij

Lied 03

Titel: a. Ik hef mijn ogen op naar de bergen b. Psalm 121

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: a. Brian Doerksen

(Nederlandse) Tekst: a. Ap Verwaijen & Jefta Breda b. Willem Barnard

Uitvoerende: Favor, projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vlissingen - Jacobskerk

Tekst:

a.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan
U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel
en aarde zijn ontstaan.

Ik heb U nodig, God, want U bent al mijn hoop,
U bent mijn kracht, mijn Heer.
Dus ik vertrouw op U, dat U mij redden zult,
geef mij uw leven weer.

U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel
en aarde zijn ontstaan.
U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel
en aarde zijn ontstaan.

Ik heb U nodig, God, want U bent al mijn hoop,
U bent mijn kracht, mijn Heer.
Dus ik vertrouw op U,
dat U mij redden zult,
geef mij uw leven weer.

Ik hef mijn ogen, op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan.

b.

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Lied 04

Titel: De Heer verschijnt te middernacht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johann Crüger

(Nederlandse) Tekst: Martien Cornelis Postema

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Jacobskerk

Tekst:

De Heer verschijnt te middernacht

Nu is nog alles stil,

maar zalig hij die toch reeds wacht

en Hem begroeten wil.

Want ook als niemand naar Hem vraagt

noch in zijn dag gelooft,

zijn komst wordt door geen macht vertraagd

Hij heeft het zelf beloofd.

Zijn onze lampen wel gereed

en branden ze wel goed,

zodat, als Christus binnentreedt,

Hij waardig wordt begroet

Lied 05

Titel: Een weg naar U

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Kinga Ban & Adrian Roest
(Nederlandse) Tekst: Harold Ten Cate

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vlissingen - Jacobskerk

Tekst:

Al maken duizend vragen me bang
en stamel ik, op zoek naar woorden
Al zucht mijn hart al veel te lang
mijn God zal mijn gebeden horen
Al is de hemel zwijgzaam en stil
U geeft me kracht om vol te houden
Als tijd alleen mijn pijn niet heelt
Dan nog blijf ik op U vertrouwen

In het donkerst van de nacht
leert U mijn ziel te zingen
U geeft wonderlijke kracht
en vrede diep van binnen
Ook in mijn verdriet
vindt mijn lied een weg naar U
Al is het wonder waar ik op hoop
waar ik om bid, nog uitgebleven
Toch vind ik troost in dit geloof
mijn naam staat in het boek van leven

In het donkerst van de nacht
leert U mijn ziel te zingen
U geeft wonderlijke kracht
en vrede diep van binnen
Ook in mijn verdriet
vindt mijn lied een weg naar U

Lied 06

Titel: Mijn ziel is stil tot God - Wees stil mijn God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Jacobskerk

Tekst:

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen

Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

Lied 07

Titel: Wij wachten stil op Gods ontferming

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Jacobskerk

Tekst:

Wij wachten stil op Gods ontferming
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilige naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Lied 08

Titel: Stil mijn ziel wees stil

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Stuart Townend

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vlissingen - Jacobskerk

Tekst:

Stil mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil, mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Ik rust in U alleen

Lied 09

Titel: Psalm 65: 1 en 72:7

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Stuart Townend

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard & Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vlissingen - Jacobskerk

Tekst:

De stilte zingt U toe, o Here
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Van hoog naar
laag en dan
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.

Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.