

Lied 01

Titel: Wij loven U o God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: A. van den Berg

Uitvoering: Samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde

Lied 02

Titel: Neem mijn leven laat het Heer

Arrangement: Henk Ruiters

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Choir Company & gemengd koor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Neem mijn leven, laat het, Heer
toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk
trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Neem en zegen alle vreugd
al 't geluk dat mij verheugt.

Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam

Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Lied 03

Titel: Maak liefde waar

Arrangement: Daniël Rouwkema

Eerste componist: Londonerry Air

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Gemengd koor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Maak liefde waar in geven en aanvaarden
belangeloos en zonder elke dwang
een schuilplaats waar geen doen alsof kan aarden
waar kwetsbaarheid geen pantser meer verlangt

Geef mij je hand en ongebaande paden
Geef mij je liefde waarlangs wij ook gaan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan

Maak liefde waar door nimmer te begrenzen
maar als omarming die ons juist bevrijdt
de steun die helpt gevaren te trotseren
als moed die naar ons ware zelf toe leidt

Geef mij je kracht als woorden gaan bezwijken
Geef liefde ondanks wat ik heb gedaan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan

Maak liefde waar maar nooit als macht of invloed
als wapen dat de ander overspeelt
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken
en deel de vreugde om wat wordt geheeld

Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen
Wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan

Lied 04

Titel: Wat de toekomst brengen moge

Arrangement: Denise Brand & Henk Ruiten

Eerste componist: The Rose

(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals

Uitvoerende: Lucas Kramer

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom

Laat mij niet mijn lot beslissen
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land

Lied 05

Titel: Blijf mij nabij

Eerste componist: William Henry Monk & Tommy Walker

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard, Ad den Besten & Maarten T. D. Wassink

Uitvoerende: Danielle Schaap, Chesron Ledes, Choir Company & gemengde koren

Uitvoering: Koor, solo & samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij

Ik heb U nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Oh blijf nabij
heel dicht bij mij.
Oh blijf nabij mijn God en Vader

Oh blijf nabij
heel dicht bij mij.
Oh blijf nabij mijn Heer.

Houd, Heer uw kruis hoog voor mijn brekend oog.
Licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees mij nabij

Oh blijf nabij
heel dicht bij mij.
Oh blijf nabij mijn God en Vader

Oh blijf nabij
heel dicht bij mij.
Oh blijf nabij mijn Heer

In dood en leven,
Heer, wees mij nabij
In dood en leven, Heer, wees mij nabij.

Lied 06

Titel: Kijk om je heen

Eerste componist: John Rutter

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Gemengd koor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Kijk om je heen
wat kan de wereld mooi zijn
Kijk om je heen
en zie met verwondering
Kijk om je heen
er is zo veel dat blij maakt
waardoor ons hart
van pure blijdschap zingt

Dank aan u, die alles
hebt geschapen
Geef een hart dat ziet
en steeds bedenkt
Alles wat wij delen
is een zegen
Een groot
godsgeschenk

Kijk wat bloeit
Kijk naar al de vruchten
Kijk naar de regen
en zie de zonneschijn
Kijk naar de zee
Zie de rivieren stromen
En zie hoe fraai
de wijde velden zijn

Dank aan u, die alles
hebt geschapen
Geef een hart dat ziet
en steeds bedenkt
Alles wat wij delen
is een zegen
Een groot
godsgeschenk

Kijk naar de sneeuw
en zie hoe alles groen wordt
of hoe een rijke oogst
wordt ingehaald
Ieder seizoen
geeft ons zijn eigen kleuren
want onze tijden zijn

door God bepaald

Dank aan u, die alles
hebt geschapen
Geef een hart dat ziet
en steeds bedenkt
Alles wat wij delen
is een zegen
Een groot
godsgeschenk

Heel dit geschenk
laat ons van harte leven
Spreekt van een Vader
en zegt zijn liefde uit
Wie laten wij
in al die schatten delen
Hij strekt in ons zijn handen
naar hen uit

Dank aan u, die alles
hebt geschapen
Geef een hart dat ziet
en steeds bedenkt
Alles wat wij delen
is een zegen
Een groot
godsgeschenk

Een groot
godsgeschenk

Lied 07

Titel: Op die dag

Arrangement: Henk Ruiters

Eerste componist: Robin Mark & Vicky Beeching
(Nederlandse) Tekst: Maarten Wassink

Uitvoerende: The Choir Company

Uitvoering: Koorzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Er komt een dag dat ieder zal erkennen
Dat U regeert als koning van 't heelal
Een dag waarop elke knie zal buigen
En elke tong uw naam belijden zal
Er klinkt een lied van duizendmaal tienduizend
Een machtig koor van eng'len rond de troon
Met luide stem klinkt dag en nacht hun loflied
Eer aan het lam, glorie voor Gods zoon

Op die dag buig ik neer voor de troon van mijn Heer
Hij is de koning van de schepping
Wij aanbidden het lam dat de schuld op zich nam
En wij belijden Jezus Christus als Heer
Op die dag,
die dag

Van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid
Voor eeuwig en eeuwig amen

Van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid
Voor eeuwig en eeuwig

Op die dag buig ik neer voor de troon van mijn Heer
Hij is de koning van de schepping
Wij aanbidden het lam dat de schuld op zich nam
En wij belijden Jezus Christus als Heer
Op die dag,
die dag
Die dag,
die dag

Lied 08

Titel: Ga met God en Hij zal met je zijn

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Ralph Vaughan Williams

Tweede componist:

(Nederlandse) Tekst: Gert Landman

Uitvoerende: Gemengd koor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
In zijn liefde jou bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.