

Lied 01

Titel: Amazing Grace

Eerste componist: John Newton

Uitvoerende: Mannenkoor Salomo & Sharon Kips

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Amazing Grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
Was blind, but now I see

T'was Grace that taught my heart to fear
And Grace, my fears relieved.
How precious did that Grace appear
The hour I first believed.

Through
many dangers, toils and snares
I have already come,
'Tis Grace that brought me safe thus far
And Grace will lead me home
And Grace will lead me home

Amazing grace, how sweet the sound
that saved a wretch like me.
I once was lost,
but now I'm found,
was blind, but now I see

Was blind, but now I see

Lied 02

Titel: Welk een vriend is onze Jezus

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: C. C. Converse

(Nederlandse) Tekst: M. S. Bromet

Copyrights: Joh. de Heer & Zn.

Uitvoering: Samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst:

Welk een vriend is onze Jezus

Die in onze plaats wil staan.

Welk een voorrecht dat ik door hem

Altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede

Dikwijls drukt ons zonde neer

Juist omdat wij 't al niet brengen

In 't gebed tot onze Heer

Zijn wij zwak, belast, beladen

En ter neer gedrukt door zorg.

Dierb're Heiland, onze toevlucht

Gij zijt onze hulp en borg

Als soms vrienden ons verlaten

Gaan wij biddend tot de Heer

In zijn armen zijn wij veilig

Hij verlaat ons nimmermeer

Lied 03

Titel: Herstel mijn eerste liefde

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer

Uitvoering: Duet

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Vader, in de hemel
die zoveel om mij geeft
dat u in uw genade
uw zoon gegeven heeft

dank u voor uw liefde
uw eindeloze trouw
dat ondanks al mijn falen
u zegt ik houd van jou

Herstel mijn eerste liefde
die ik ooit had voor u
want ik wil van u houden
nog zo veel meer dan nu
Mijn hart moet weer gaan brangen
zoals het heeft gedaan
vol vuur en vol van hartstocht
die nooit meer weg zal gaan

De drukte van het leven
trok mij met zich mee
De liefde die vervaagde
de passie die verdween
Ik was u niet vergeten
maar nam de tijd niet meer
om in uw woord te lezen
bij u te zijn o Heer

Herstel mijn eerste liefde
die ik ooit had voor u
want ik wil van u houden
nog zo veel meer dan nu
Mijn hart moet weer gaan branden
zoals het heeft gedaan
vol vuur en vol van hartstocht
die nooit meer weg zal gaan

Vader, in de hemel
met eerbied vraag ik nu
of u mij wilt vergeven
Ik kan niet zonder u
Dank u voor uw liefde
uw eindeloze trouw

Vader ik wil zeggen
dat ik zoveel van U houd

Lied 04

Titel: Psalm 139

Arrangement: Joost van Belzen

Eerste componist: Melodie 16de eeuw

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Sint-Jacobskerk

Tekst:

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Wanneer ik mij geborgen dacht
in 't vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht?
Hier lig ik voor uw aangezicht,
o God, hoe licht is zelfs het duister,
de nacht een dag die blinkt van luister.

Lied 05

Titel: Lopen op het water

Arrangement: Harold Schonewille

Eerste componist: Matt Crocker, Joel Houston & Salomon Ligthelm
(Nederlandse) Tekst: Tanja Lagerström

Uitvoerende: Elise Mannah

Uitvoering: Solo, Koor en samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

U leert me lopen op het water
De Oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten.
Daar vind ik U en ik twijfel niet

En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw naam.
Mij ziel vindt rust, want in de storm
bent U dichtbij, Ik ben van U
en U van mij

De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
dan faalt U niet want Uw trouw houdt stand

En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw naam
Mij ziel vindt rust, want in de storm
bent U dichtbij, Ik ben van U
en U van mij
Ohhhhh

Geest van God leer mij te gaan over de golven.
In vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid

Geest van God leer mij te gaan over de golven.
In vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid

Geest van God leer mij te gaan over de golven.
In vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,

want ik ben in Uw nabijheid

En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw naam
Mij ziel vindt rust, want in de storm
bent U dichtbij. Ik ben van U
en U van mij.

Lied 06

Titel: Ik zal er zijn

Eerste componist: Adrian Roest & Kinga Bán

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgten aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn',
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Lied 07

Titel: Tienduizend redenen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Matt Redman

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoering: Samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst:

De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen
laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam

En op die dag, als mijn kracht vermindert
mijn adem stukt en mijn einde komt
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

Lied 08

Titel: O Happy day

Eerste componist: Edwin R. Hawkins

(Nederlandse) Tekst: Edwin R. Hawkins

Uitvoerende: Chosen Gospel Choir

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

O happy day, o happy day.

O happy day

O happy day

O happy day

O happy day

When Jesus washed,

When Jesus washed.

When Jesus washed,

When Jesus washed.

When Jesus washed,

When Jesus washed.

He washed my sins away.

O happy day

Ah happy day

O happy day

O happy day

O happy day

O happy day

O happy day

When Jesus washed,

When Jesus washed

Oh when he washed

When Jesus washed

When Jesus washed

When Jesus washed

He washed my sins away

O happy day

O happy day

O happy day

He taught me how

Yeah He taught me how

to watch

how to watch

fight and pray

Woh, fight and pray

fight and pray

and live rejoicing

ev'ry day, ev'ry day

ev'ry day

O happy day
O happy day
O happy day
O happy day
When Jesus washed
When Jesus washed
When Jesus washed
When Jesus washed
When Jesus washed,
When Jesus washed
He washed my sins away.
O happy day
O happy day
O happy day
sing it, sing it, sing it, sing it
O happy day
O happy day
O happy day
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
O happy day
O happy day
O happy day

Lied 09

Titel: Lichtstad met uw paarlen poorten

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Margretha Alt

Uitvoerende: Arien Vink, Maria den Hertog, Wouter Vink & Suzanne van der Velde

Uitvoering: Solo en Samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen:
in het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen:
in het nieuw Jeruzalem.