

Lied 01

Titel: Veilig in Jezus' armen

Arrangement: Henk Ruiters

Eerste componist: Benjamin Britten

(Nederlandse) Tekst: J. van Ingen Schenau

Uitvoerende: Lucas Kramer

Uitvoering: Solo & samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Veilig in Jezus' armen
veilig aan Jezus' hart;
daar in zijn teer erbarmen
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len
zingend van liefd' en vree,
ruisend uit 's hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen
veilig aan Jezus' hart;
daar in zijn teer erbarmen
daar rust mijn ziel van smart.

Jezus mijn dierb're toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten
totdat het duister vliedt
en 't oog aan gindse kusten
uw heillicht gloren ziet.

Veilig in Jezus' armen
veilig aan Jezus' hart;
daar in zijn teer erbarmen
daar rust mijn ziel van smart.

Lied 02

Titel: Nader to U, o Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Lowell Mason

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Nader tot U, o Heer,
nader tot U;
drukt mij de zorg terneer,
dat 'k kom tot U.
In al mijn pijn en smart
wens ik met heel mijn hart
dichter bij U te zijn,
nader tot U

Is 't wel eens nacht voor mij,
weet ik geen raad,
wordt 't duister om mij heen,
vrees 'k dan geen kwaad?
Hoe bang het mij ook zij,
U zegt 'Vertrouw op mij'.
Dus ook in tegenspoed
bent U nabij

Eens is het einde daar
van d' aardse strijd.
Wat ook mijn deel hier zij
voor korte tijd
Gij, Heer, bereidt mij voor
dat ik in 't hemelkoor
zingen mag voor uw troon
tot eer van U

Lied 03

Titel: O God die droeg ons voorgeslacht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelink

Uitvoering: Samenzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst:

O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis
bewijs ook ons uw trouw en macht
wees eeuwig ons tehuis

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid
altijd dezelfde, die Gij waart
de God der eeuwigheid

En duizend jaar gaan als de dag
van gist'ren voor U heen
een schaduw, een gedachte vaag
een nachtwaak, die verdween

O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis

Lied 04

Titel: Uw liefde laat nooit los

Eerste componist: Matthijn Buwalda

(Nederlandse) Tekst: Matthijn Buwalda

Uitvoerende: Sharon Kips

Uitvoering: Solozang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Al laat de zon zich niet meer zien
Aan t einde van de nacht
Al word mijn lichaam niet voorzien
Van levenslust en kracht

Al ga ik door mijn zwaarste strijd
Dan nog zing ik Uw lof
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los

Al is de dag gevuld met pijn
En brengt de nacht geen rust
Al is aan 't einde van de lijn
Mijn heilig vuur geblust

Mijn God ik ben U toegewijd
U bent mijn kracht mijn rots
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los

Lied 05

Titel: God van liefde, God van trouw

Eerste componist: Eelco Vos

(Nederlandse) Tekst: Eelco Vos

Uitvoerende: The Psalmproject

Uitvoering: Band en samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

God van liefde, God van trouw,

U die alles schiep

mij ook maakte, mij hier ziet

mij in 't leven riep

In de stilte, in de storm

bent U om me heen

God van liefde, God van trouw

U bent nooit alleen

God van vrede, God van recht
van gerechtigheid

U die mij beschermt, vergeeft

mij van schuld bevrijdt

Slaan de golven om mij heen

Heer u bent erbij

God van liefde, God van trouw

U ziet om naar mij

In de stilte, in de storm

bent U om me heen

God van liefde, God van trouw

U laat nooit alleen

Lied 06

Titel: Geest van hierboven

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Giovanni Gastoldi

(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse

Uitvoering: Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Lied 07

Titel: My life is in your hands

Arrangement: Tore Aas

Eerste componist: Kirk Franklin

(Nederlandse) Tekst: Kirk Franklin

Uitvoerende: Chosen Gospel Choir

Uitvoering: Koorzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

You don't have to worry
and don't you be afraid
Joy comes in the morning
troubles they don't last always
For there's a friend named Jesus
who will wipe your tears away
And if your heart is broken
just lift your hands and say

Oh, I know that I can make it
I know that I can stand
No matter what may come my way
My life is in your hands

With Jesus I can take it
with Him I know I can stand
No matter what may come my way
my life is in your hands

So when your tests and trials
they seem to get you down
and all your friends and loved ones
are nowhere to be found

Remember there's a friend named Jesus
who will wipe your tears away
And if your heart is broken
just lift your hands and say

Oh, I know that I can make it
I know that I can stand
No matter what may come my way
My life is in your hands

With Jesus I can take it
with Him I know I can stand
No matter what may come my way
my life is in your hands

I know that I can make it
I know that I can stand
No matter what may come my way

My life is in your hands

With Jesus I can take it
with Him I know I can stand
No matter what may come my way
my life is in your hands

I know that I can make it a capella
I know that I can stand
No matter what may come my way
My life is in your hands

With Jesus I can take it
with Him I know I can stand
No matter what may come my way
my life is in your hands

my life is in your hands
my life is in your hands
my life is in your hands

Lied 08

Titel: Volle verzeek'ring

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Sint-Jacobskerk

Tekst:

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn
Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn
wedergeboren door Jezus' bloed

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn

Volle verlossing, om vrij te zijn
'k mag alles leggen in Zijne hand
Het hart naar boven, 't oog hemelwaarts
zo Jezus volgen naar 't vaderland

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn

Volle bewustheid, Hij leeft voor mij
dit geeft mij blijvend heerlijk genot
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij
'k Mag nu steeds leven voor mijne God

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn