

Lied 01

Titel: Gij trouwe Herder

Arrangement: Pieter Stolk

Eerste componist: H. Percy Smith

Uitvoerende: Vox Jubilans

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

Gij trouwe Herder,
Gij geeft kracht aan elk die biddend op U wacht.
Gij leidt Uw kind'ren aan Uw hand,
naar het door U beloofde land.

Uw zachte hand,
vol tederheid hoedt schapen voor afvalligheid.
Gij wilt ze drenken met Uw bloed.
Gij lest hun dorst in overvloed.

Hoe kan ik danken in dit lied
voor al wat Gij het mensdom biedt?
't Is onverdiend wat Gij ons gaf:
Genade voor verdiende straf.

Lied 02

Titel: Psalm 16

Eerste componist: Sergej Visser

(Nederlandse) Tekst: Menno van der Beek

Uitvoerende: Psalmen voor nu

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jacobikerk

Tekst:

Mijn God ik kom naar u
Dan ben ik veilig
Ik heb het u gezegd
en blijf het zeggen
ik heb u nodig Heer
De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten
Ik doe dat nooit en ik
zal zelfs hun naam niet noemen

Mijn God u vult mijn bord
U vult mijn beker
U hebt iets moois bedacht
en straks is het van mij
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht
want dat hebt u gezegd

De hele nacht lig ik aan God te denken
Ik voel dat Hij er is
Zijn wijsheid geeft me rust
Dan word ik blij en zeker van mijn redding
Ik leef, ik leef naast God
Ik val niet uit zijn hand

Want U zult mij niet zomaar laten sterven
Ik hoef niet naar het graf
Want u laat mij niet los
U wilt mij leren waar ik U moet zoeken
heel dicht bij U, mijn God
zal ik gelukkig zijn

Lied 03

Titel: Blijf mij nabij

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: William Henry Monk

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoerende: Chosen Gospel Choir & Vox Jubilans

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

U heb ik nodig,
uw genade is
mijn enig licht in
nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn
leidsman zijn dan Gij
In nacht en ontij,
Heer, blijf mij nabij.

Ik vrees geen kwaad,
want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn
nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel,
dood, wat dreigt ge mij
Ik triomfeer,
mij is de Heer nabij.

Houd, Heer, Uw kruis hoog
voor mijn brekend oog,
licht in het duister,
wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan,
de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven,
Heer, wijs Gij nabij.

Lied 04

Titel: Dankt, dankt nu allen God
Eerste componist: Johann Crüger
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:

Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood

Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Lied 05

Titel: Halleluja

Eerste componist: Georg Friedrich Händel

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Sterre, Voice & Projectkoor

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Halleluja
halleluja,
halleluja, halleluja
halleluja

Halleluja,
halleluja,
halleluja, halleluja
halleluja

for the Lord God omnipotent reignet
halleluja, halleluja
halleluja, halleluja
for the Lord God omnipotent reignet
halleluja, halleluja
halleluja, halleluja

for the Lord God omnipotent reignet
for the Lord God omnipotent reignet
halleluja, halleluja
halleluja
for the Lord God omnipotent reignet
halleluja, (halleluja)

The kingdom of this world
is become the kingdom of your Lord
and of his Christ and of his Christ

And He shall reign forever and ever
And He shall reign forever and ever
And He shall reign forever and ever
And He shall reign forever and ever

King of kings
forever and ever, halleluja, halleluja
and Lord of Lords
forever and ever, halleluja, halleluja
King of kings

forever and ever, halleluja, halleluja
and Lord of Lords
forever and ever, halleluja, halleluja
King of kings

forever and ever, halleluja, halleluja
and Lord of Lords
King of kings
and Lord of Lords

And He shall reign forever and ever
And He shall reign forever and ever
King of kings
forever and ever
and Lord of Lords
halleluja, halleluja
And He shall reign forever and ever

King of kings
and Lord of Lords
King of kings
and Lord of Lords
And He shall reign forever and ever
King of Kings
and Lord of Lords
halleluja, halleluja
halleluja, halleluja

halleluja

Lied 06

Titel: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere

Arrangement: Margreeth de Jong & Martin Zonnenberg

Eerste componist: Freylinghausen 1741 traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit & Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Lof zij de Heer,
de almachtige Koning der ere.

Laat ons naar hartelust
zingen en blij musiceren.

Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here

Lof zij de Heer,
Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht
als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven

Lied 07

Titel: Wie maar de goede God laat zorgen

Arrangement: Martin Mans

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar
is bij Hem veilig en geborgen
die redt Hij godlijk, wonderbaar
wie op de hoge God vertrouwt
heeft zeker op geen zand gebouwd

Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil
Hij zal ons naar zijn raad geleiden
't is goed en heilig wat Hij wil
God die ons uitverkoren heeft
kent alle zorg die in ons leeft

Treed vrolijk voort op 's Heren wegen
neemt zijn gebod getrouw in acht
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen
wanneer gij daarop biddend wacht
En wie gelovig op Hem ziet
weet zeker, Hij verlaat ons niet

Lied 08

Titel: a. Jezus Hij is Koning b. Hef je hoofd omhoog
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Eerste componist: a. Traditional b. Steven L. Fry
(Nederlandse) Tekst: a. Y. Hoekendijk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:

a.

Jezus, Hij is Koning
Jezus, Hij is Koning
Koning van het gans heelal.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof:
Jezus, Hij is Koning

Jezus heeft ons vrijgekocht
Jezus heeft ons vrijgekocht
vrijgekocht door 't dierbaar bloed.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof:
Jezus heeft ons vrijgekocht

Jezus, Hij zal komen
Jezus, Hij zal komen
komen zal Hij met gejuich.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof
Jezus, Hij zal komen.

b.

Hef je hoofd omhoog
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbidt Hem.
Zing Hosanna voor de Heer.
Vol van heerlijkheid,
is zijn majesteit.
Breng nu ere aan de Here,
Hij, de Koning komt/corn.

Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbidt Hem.
Zing Hosanna voor de Heer.
Vol van heerlijkheid,
is zijn majesteit.
Breng nu ere aan de Here,
Hij, de Koning komt

Lied 09

Titel: Jesus, remember me

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: J. Berthier

(Nederlandse) Tekst: J. Berthier

Uitvoerende: Voice & Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Jezus herinner mij

als U ingaat in uw Koninkrijk

Jezus herinner mij

als U ingaat in uw Koninkrijk

Jesus remember me

when you came into your Kingdom

Jesus remember me

when you came into your Kingdom

Jesus gedenk' an mich

wenn Du kommst mit deine Reiche

Jesus gedenk' an mich

wenn Du kommst mit deine Reiche

Jezus herinner mij

als U ingaat in uw Koninkrijk

Jezus herinner mij

als U ingaat in uw Koninkrijk

Lied 10

Titel: Gebed om zegen

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Gerrit Dekker

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Lied 11

Titel: Heer, uw licht en uw liefde

Eerste componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: K. Stelma

Uitvoerende: Vocals, Gerald Troost & JGK Immanuel

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons,
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint.

Heer 'k wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard' vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint

Staan wij oog in oog met u Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, uw woord

dat het licht overwint.

Lied 12

Titel: Welkom thuis

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Peter Burger

(Nederlandse) Tekst: Peter Burger

Uitvoerende: Gemengde koren

Uitvoering: Koorzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst:

Soms voel ik een diep verlangen
naar een wereld zonder pijn
Naar een wereld zonder zorgen
Wat zal dat een zegen zijn

Soms verlang ik naar de hemel
bij de koning van 't heelal
Waar de rouw zal zijn verdwenen
en geen traan meer vallen zal

Op een dag zal het gebeuren
dat de tijd ten einde is
Jezus weerkomt op de wolken
Licht vervult de duisternis
Licht vervult de duisternis

Dan mag ik gaan door de poorten
van het nieuw Jeruzalem
Lopen door de gouden straten
hand in hand met hem

Jezus brengt mij naar zijn vader
die met open armen wacht
Welkom thuis mijn lieve kind
Ook voor jou is het volbracht
Ook voor jou is het volbracht

Welkom thuis, welkom thuis
Welkom thuis, welkom thuis
Welkom thuis, welkom thuis
Welkom thuis, welkom thuis
Welkom thuis.

Lied 13

Titel: Familie

Eerste componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Marcel & Lydia

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Hoe mooi en hoe heerlijk
Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie
als wij als familie
als broers en als zussen
als broers en als zussen
om elkaar geven
om elkaar geven
en open en eerlijk
en open en eerlijk
met elkaar omgaan
met elkaar omgaan
de vrede bewaren
de vrede bewaren
en eensgezind leven
en eensgezind leven

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven
de zegen van God
een eindeloos leven

Hoe mooi en hoe heerlijk
Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie
als wij als familie
als broers en als zussen
als broers en als zussen
om elkaar geven
om elkaar geven
en open en eerlijk
en open en eerlijk
met elkaar omgaan
met elkaar omgaan
de vrede bewaren
de vrede bewaren
en eensgezind leven
en eensgezind leven

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven
de zegen van God
een eindeloos leven

Lied 14

Titel: Met open armen

Eerste componist: Bas van Nienes

(Nederlandse) Tekst: Antonie Fountain

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

Kom, als je honger hebt of dorst
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen

Kom als je moe bent van je vlucht
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis