

Lied 01

Titel: Aan U, Vader, alle glorie

Eerste componist: John Goss

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Choral Voices

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Aan U, vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.

Om de Zoon U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden Vriend en Naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

Door de Geest U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

Lied 02

Titel: Psalm 89

Eerste componist: Gerard de Wit

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Dutch Baroque

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
zo min zal uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort!
Zij wand'len, Heer, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;
uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar uw gerechtigheid naar uw woord verhogen.

Lied 03

Titel: Waar God de Heer zijn schreden zet

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.

Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.

Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.

En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.

Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.

Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Lied 04

Titel: Ik val niet uit zijn hand

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: Sergej Visser

(Nederlandse) Tekst: Menno van der Beek

Uitvoerende: Psalmen voor Nu

Uitvoering: Band en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Lied 05

Titel: Bewaar de eenheid van Gods Geest

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: A. de Vries

Uitvoering: Samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Bewaar de eenheid van Gods Geest,
den eenheid die God geeft.

Hij scheidt gemeenschap onderling,
waar de gemeent' uit leeft.

De Heer geeft liefde voor elkaar
en maakt ons eensgezind.

Wie leeft in vrede laat het zien,
dat liefde samenbindt.

Eén lichaam en één heil'ge Geest,
die de gemeente leid.

Eén hoop omdat de Heer ons riep
in zijn goedgunstigheid.

Eén Heer en één geloof in Hem,
één doop in 't watergraf.

Eén God en Vader, die aan ons
zijn heil en vrede gaf.

Hij geeft een taak aan ieder mens,
die tot zijn kerk behoort.

God schenkt zijn gaven aan elkeen,
die naar zijn roepstem hoort.

Verdraag dan met zachtmoedigheid
elkaar om Jezus' woord.

Volg samen Jezus Christus na,
u die Hem toebehoort.

Lied 06

Titel: Vader, maak ons één

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: Rick Ridings

Tweede componist:

(Nederlandse) Tekst: Rick Ridings

Copyrights:

Uitvoerende: Suzanne van der Velde

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Vader, maak ons één.

Vader, maak ons één,

opdat de wereld weet

dat Gij zond uw Zoon.

Vader, maak ons één.

Vader, maak ons één.

Vader, maak ons één,

opdat de wereld weet

dat Gij zond uw Zoon.

Vader, maak ons één.

Lied 07

Titel: Lord I trust Thee

Eerste componist: G. F. Händel

(Nederlandse) Tekst: G. F. Händel

Uitvoerende: Dutch Baroque

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Lord I trust Thee, I adore Thee,
ah, thou friend of man restore me.
On thy loving grace relying,
for the bread of life I'm sighing.

Quench my thirst and let my hunger cease,
fill my heart with joy and endless peace.
When the breath of life has left my,
may my soul be blended with Thee.

Lied 08

Titel: Als de hemel vol gezang is

Eerste componist: Edwin George Monk

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Choral Voices

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Als de hemel vol gezang is,
U de glorie zingt,
snarenspeel ononderbroken
rond uw troon weerklinkt,
wordt u alle eer gegeven
omdat leven U ontspringt.

Gaf Gij ook ons niet de adem
die U loven moet?
Laat het lied op aarde klinken
als de hemel doet:
een gebed dat U wil danken,
wil verklanken: God is goed!

Want U komt alleen d' eer toe,
alle heerlijkheid!
Aan U, Schepper, God en vader,
blijft ons lied gewijd;
om de Zoon ook alle glorie,
door de Geest, die ons geleidt.

Lied 09

Titel: De Herder is liefde

Arrangement: Minne Veldman

Eerste componist: Meindert Kramer

(Nederlandse) Tekst: A. M. Alt

Uitvoerende: Samengesteld mannenkoor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk