

Lied 01

Titel: Leid mij Heer, o machtig Heiland

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Hughes

(Nederlandse) Tekst: T. M. Everaarts

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Leid mij, Heer, o machtig Heiland  
door dit leven aan uw hand.

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,  
wees mijn Gids in 't barre land.

Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,  
vul mij met uw Geest steeds meer,  
vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,  
sprekend van U meer en meer.  
leid mij steeds door uwe liefde,  
groeïend naar uw beeld, o Heer.  
Brood des levens, Brood des hemels,  
voed mij dat ik groei naar U,  
voed mij dat ik groei naar U.

Laat door mij uw levend water  
vloeien als een klare stroom.  
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later  
dat uw Geest over allen koom'.  
Machtig Heiland, mijn Verlosser,  
kom, Heer Jezus, in uw kracht,  
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Lied 02

Titel: Heer, ik hoor van rijke zegen

Arrangement: Minne Veldman

Eerste componist: W. B. Bradbury

(Nederlandse) Tekst: M. S. Bromet

Uitvoerende: Samengesteld mannenkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Heer, ik hoor van rijke zegen,  
die Gij uitstort keer op keer;  
laat ook van die milde regen  
dropp'len vallen op mij neer;  
ook op mij, ook op mij,  
dropp'len vallen ook op mij.

Ga mij niet voorbij, o Vader,  
zie, hoe mij mijn zonde smart;  
trek mij met uw koorden nader,  
stort uw liefd' ook in mijn hart.  
Ook in mij, ook in mij,  
stort uw liefde ook in mij.

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,  
bloed van Jezus, rijk en vrij,  
Gods genade, sterk en machtig,  
o, verheerlijk U in mij.  
Ook in mij, ook in mij,  
o, verheerlijk U in mij.

Lied 03

Titel: Koning van hemel, zee en aard

Arrangement: Wim Margé en Mark Brandwijk

Eerste componist: W. J. Kirkpatrick  
(Nederlandse) Tekst: W. Raadsheer

Uitvoerende: Undique

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Koning van hemel, zee en aard',  
nimmer het luist'ren moe,  
U hebt Uw leven niet gespaard,  
stond zelf de kruisdood toe.  
Laat mij het nooit vergeten, Heer,  
Uw lijden gaf mij 't leven weer,  
Uw liefde is zó groot voor mij;  
maakt mij voor eeuwig vrij.

Koning, Die diep vernederd is,  
van alle glans ontdaan,  
van alle hulp verstoken is,  
tot in het graf gegaan.  
Laat mij het nooit vergeten, Heer,  
Uw lijden gaf mij 't leven weer,  
Uw liefde is zó groot voor mij;  
maakt mij voor eeuwig vrij.

Als ik probeer mijn eigen last  
zelf eens te dragen, Heer,  
zegt U en houdt mijn handen vast:  
'Leg dat maar bij Mij neer!'  
Laat mij het nooit vergeten, Heer,  
Uw lijden gaf mij 't leven weer,  
Uw liefde is zó groot voor mij;  
maakt mij voor eeuwig vrij.

Lied 04

Titel: Mijn Herder is de Here God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jessie Seymour Irvine  
(Nederlandse) Tekst: B. Smilde

Uitvoerende: Samenzang & wisselzang

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Mijn herder is de Here God,  
in Hem is al mijn lust;  
in groene weiden voert Hij mij  
aan wateren der rust

De Heer verkwikt mijn matte ziel,  
Hij doet mijn voeten gaan  
in 't spoor van zijn gerechtigheid  
terwille van zijn naam.

En ga 'k door 't diepe doodsravijn,  
geen vrees verbijstert mij:  
Uw stok en staf zijn mij tot troost,  
Gijzelf zijt mij nabij.

Genade en goedheid volgen mij  
mijn ganse levensdag,  
totdat ik eens in 's Heren huis  
voor eeuwig wonen mag. Amen.

Lied 05

Titel: Psalm 23

Arrangement: Minne Veldman

Eerste componist: Johan Bredewout

(Nederlandse) Tekst: Hans de Rooter

Uitvoerende: Samenzang & wisselzang

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

De Heer is mijn herder mij ontbreekt niets  
Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden  
Hij voert mij aan rustige wateren  
Hij verkwikt, hij verkwikt mijn ziel  
en Hij leidt mij in de rechte sporen  
om zijns naams wil

Zelfs al ga ik door dal van diepe duisternis  
Ik vrees geen kwaad  
Zelfs al ga ik door dal van diepe duisternis  
ik vrees geen kwaad

De Heer is mijn herder mij ontbreekt niets  
Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden  
Hij voert mij aan rustige wateren  
Hij verkwikt, hij verkwikt mijn ziel  
en Hij leidt mij in de rechte sporen  
om zijns naams wil

Uw stok en uw staf die vertroosten mij  
Uw stok en uw staf die vertroosten mij  
Voor het oog van mijn vijand  
noodt gij mij aan uw dis  
Gij zalft mijn hoofd met olie  
mijn beker vloeit over  
Uw goedheid en trouw volgen mij elke dag  
Tot in eeuwigheid, tot in eeuwigheid  
zal ik in des Heren huis verblijven  
Halleluja

Lied 06

Titel: Ach, blijf met uw genade

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Melchior Vulpius  
(Nederlandse) Tekst: Nicholaas Beets

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Ach, blijf met uw genade,  
Heer Jezus, ons nabij,  
opdat ons nimmer schade  
des bozen heerschappij!

Licht Gij ons met uw stralen,  
o, Licht der wereld, voor,  
opdat wij niet verdwalen  
of struik'len op ons spoor!

Vervul dan met uw zegen  
onze armoe, rijke Heer,  
en zend op onze wegen  
uw kracht en goedheid neer!

Neem Gij ons in uw hoede,  
onoverwonnen held;  
beteugel satans woede  
en 's werlds boos geweld!

Lied 07

Titel: Er is een Heer

Arrangement: Mark Brandwijk

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: A. Wolthaus

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Jezus sprak hier op aard':

Mensen kom tot Mij,

dat is Mij alles waard,

Ik maak waarlijk vrij.

Er is een Heer,

er is een Heer,

er is een Heer,

er is een Heer.

Alleen Hij wacht,

totdat Hij ook voor jou zorgen mag.

Stel niet uit. Zeg tot Hem:

wees nu ook mijn Heer.

Luister steeds naar zijn stem,

Hij geeft leven weer

Er is een Heer,

er is een Heer,

er is een Heer,

er is een Heer.

Alleen Hij wacht,

totdat Hij ook voor jou zorgen mag.

Spoedig komt Christus weer.

Heel de schepping buigt

vol ontzag zich terneer.

Hij is aller Heer.

Er is een Heer,

er is een Heer,

er is een Heer,

er is een Heer.

Alleen Hij wacht,

totdat Hij ook voor jou zorgen mag.

Lied 08

Titel: Heer, nu d'avond nadert

Arrangement: Mark Brandwijk

Eerste componist: F. Filitz

Uitvoerende: Undique

Uitvoering: Koorzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Heer, nu d' avond nadert,  
houdt Gij ons vannacht  
vrij van kwade zonde,  
weer des bozen macht.

Dat wij altijd weten,  
droom of slaap ten spijt  
dat uw Geest blijft waken  
dag en nacht, altijd!

Heer, nu 't donker nadert  
over veld en hof,  
luider, steeds maar luider  
zingen wij uw lof!