

Lied 01

Titel: In zeven kleuren rijst omhoog

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

In zeven kleuren rijst omhoog  
een hemelpoort, een ereboog  
de wolken wit, de hemel blauw:  
God blijft altijd de aarde trouw.

Hier kust de boog van zijn verbond  
met zeven zegels onze grond;  
de Heer laat ons geen dag alleen,  
zijn trouw breekt door de wolken heen.

Al vallen sterren, zon en maan  
al rollen golven af en aan,  
de zee ligt in Gods rechterhand  
zijn handpalm is ons vaderland

Al laait er in het laatste uur  
een wereldbrand, een zee van vuur  
geen vlam doet deze boog vergaan  
vast zal de nieuwe aarde staan

Lied 02

Titel: Votum en groet

Eerste componist: Gerrit Dekker

Uitvoerende: Close Singers Ensemble

Uitvoering: Koorzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst:

Onze hulp en onze verwachting  
is van God, onze Heer  
Hij die alles maakte  
laat niet los wat hij begon  
Genade en vrede  
van God de vader  
Door Jezus zijn zoon, Immanuel  
Hij woont met zijn geest in ons

Onze hulp en onze verwachting  
is van God, onze Heer  
Hij die alles maakte  
laat niet los wat hij begon  
Genade en vrede  
van God de vader  
Door Jezus zijn zoon, Immanuel  
Hij woont met zijn geest in ons

Halleluja, halleluja  
Amen  
Halleluja, halleluja  
Amen  
Amen

Lied 03

Titel: Stil mijn ziel wees stil

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Stuart Townend

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vlissingen - Jacobskerk

Tekst:

Stil mijn ziel wees stil  
en wees niet bang  
voor de onzekerheid van morgen.  
God omgeeft je steeds  
Hij is er bij,  
in je beproevingen en zorgen.  
God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wank'len.  
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij  
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil  
en dwaal niet af  
dwars door het dal zal Hij je leiden.  
Stil, vertrouw op Hem  
en hef je schild  
tegen de pijlen van verleiding  
God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wank'len.  
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij  
die rust in U alleen

Stil, mijn ziel wees stil  
en laat nooit los  
de waarheid die je steeds omarmd heeft.  
Wacht, wacht op de Heer  
de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wank'len.  
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij  
die rust in U alleen  
Ik rust in U alleen

Lied 04

Titel: Licht voor alle volken

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Licht voor alle volken  
zon van mijn bestaan/vio  
kom, breek door de wolken  
streel mij, raak mij aan

God, laat heel de aarde  
zien hoe Christus puur  
als een schat bewaarde  
stralend vreugdevuur

Daarin zal ik lopen  
heel de lange dag  
tot, de hemel open,  
ik naar binnen mag

Om U te omhelzen  
Vader van het licht  
zon, hoe onvoorstelbaar  
glanst uw aangezicht

Lied 05

Titel: Werp je zorgen op Hem

Eerste componist: B Noteboom

(Nederlandse) Tekst: B Noteboom

Uitvoerende: Confianza

Uitvoering: Koorzang

Opname: Leiden - Hooglandse Kerk

Tekst:

Zit je leven op slot

Zie je niets meer van God

Onbereikbaar lijkt hij te zijn

Banden van angst en haat

vastgelegd door het kwaad

knellen jou 't leven af

Doodsbedreigend dit

Werp je lasten op Hem

want de Heer zorgt voor jou

in zijn liefde en zijn trouw

Volg gehoorzaam zijn stem

Geef je over aan hem

Geef je lasten aan Jezus

Volg hem

Ben je eenzaam en bang

duren dagen zo lang

Begrijpt niemand je diep gemis

Ook in lijden en strijd

blijft de Heer toegewijd

Hij is maar een gebed

bij jou vandaan

Werp je lasten op Hem

want de Heer zorgt voor jou

in zijn liefde en zijn trouw

Volg gehoorzaam zijn stem

Geef je over aan hem

Geef je lasten aan Jezus

Volg hem

Lied 06

Titel: Zouden wij ook eenmaal komen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Robert Lowry

(Nederlandse) Tekst: C. S. Adema Scheltema

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Zouden wij ook eenmaal komen,  
waar de levensstroom ontspringt,  
en aan d' altijd groene zomen,  
Christus' Kerk Zijn lof steeds zingt

Laat ons streven eens te komen,  
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,  
waar aan d' altijd groene zomen,  
Christus' Kerk 't Hosanna zingt

Zalig, heerlijk zal 't ons wezen,  
daar, verlost van zonde en pijn,  
rein van alle smet genezen,  
meer dan d' englen Gods te zijn.

Laat ons streven eens te komen,  
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,  
waar aan d' altijd groene zomen,  
Christus' Kerk 't Hosanna zingt

Haastig spoedt ons leven henen,  
maar het uur breekt spoedig aan,  
dat, van hemelglans omschenen,  
saam voor Jezus' troon wij staan.

Laat ons streven eens te komen,  
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,  
waar aan d' altijd groene zomen,  
Christus' Kerk 't Hosanna zingt

Lied 07

Titel: Er is een land van louter licht

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: E de Jong

Uitvoerende: Orolius

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst:

Er is een land van louter licht  
waar heil'gen heersers zijn.  
Nooit gaat de gouden dag daar dicht  
in duisternis of pijn

Daar is het altijd lentetijd  
in bloei staat elke plant  
Alleen de smalle doodszee scheidt  
ons van dat zalig land

Men ziet het veld aan de overkant  
in groene luister staan  
als Israël 't beloofde land  
zag over de Jordaan

God, laat ons staan als Mozes hier  
hoog in uw zonneschijn,  
en geen Jordaan, geen doodsrivier  
zal scheiding voor ons zijn

Lied 08

Titel: Eens als de bazuinen klinken

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Tom Naastepad

Uitvoerende: Limburgs projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

Eens, als de bazuinen klinken  
uit de hoogte, links en rechts,  
duizend stemmen ons omringen,  
ja en amen wordt gezegd,  
rest er niets meer dan te zingen, -  
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de wolken,  
wordt uw aangezicht onthuld,  
vaart de tijding door de volken  
dat Gij alles richten zult:  
Heer, dan is de dood verzwolgen,  
want de schriften zijn vervuld.

Als de graven openbreken  
en de mensenstroom vangt aan  
om de loftrompet te steken  
en uw hofstad in te gaan:  
Heer, laat ons dan niet ontbreken,  
want de traagheid grijpt ons aan.



Lied 09

Titel: Als de hemel vol gezang is

Eerste componist: Edwin George Monk

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Choral Voices

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Als de hemel vol gezang is,  
U de glorie zingt,  
snarenspeel ononderbroken  
rond uw troon weerklinkt,  
wordt u alle eer gegeven  
omdat leven U ontspringt.

Gaf Gij ook ons niet de adem  
die U loven moet?  
Laat het lied op aarde klinken  
als de hemel doet:  
een gebed dat U wil danken,  
wil verklanken: God is goed!

Want U komt alleen d' eer toe,  
alle heerlijkheid!  
Aan U, Schepper, God en vader,  
blijft ons lied gewijd;  
om de Zoon ook alle glorie,  
door de Geest, die ons geleidt.

Lied 10

Titel: Nieuw Jeruzalem

Eerste componist: Alfred Dulin

(Nederlandse) Tekst: Frederick Arvid Blom & Margretha Adriana Alt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

Lichtstad met uw paarlen poorten  
Wond're stad zo hoog gebouwd  
Nimmer heeft men op deez' aarde  
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
Luist'ren naar zijn liefdestem  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
In het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie  
Waar de boom des levens bloeit  
En de stroom van levend water  
Door de gouden godsstad vloeit

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
Luist'ren naar zijn liefdestem  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
In het nieuw Jeruzalem

Gaat door!

Wat een vreugde zal dat wezen  
Straks vereend te zijn met Hem  
In die stad met paarlen poorten  
In het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
Luist'ren naar zijn liefdestem  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
In het nieuw Jeruzalem