

Lied 01

Titel: Grote God zie ons verlegen

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: William Rowland

(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

Grote God, zie ons verlegen
ogen hunk'rend naar het licht
over nevelige wegen
dakloos, zwervers zonder zicht,
roepend al te grote woorden,
lam geslagen, ziende blind,
zoekers die zichzelf verloren
hoe wij zoeken, niemand vindt

Christus, hoor ons diep verlangen,
vrij van heimwee, thuis te zijn.
Waar wij blij verbaasd ontvangen
levend water, brood en wijn,
om te delen, door te geven
parels uit een oude schat,
niet nog langer zo te leven
als wij nu doen: moe en mat

Lied 02

Titel: Je hoeft niet bang te zijn

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Nando van Essen

Tweede componist: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Dominicanenkerk

Tekst:

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Lied 03

Titel: Psalm 23

Eerste componist: Maurice Pirenne

Uitvoerende: Schola Cantorum & Samenzang

Uitvoering: Koor en Samenzang

Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal

Tekst:

Mijn herder is de Heer
het zal mij nooit aan iets ontbreken
Mijn herder is de Heer
het zal mij nooit aan iets ontbreken

Hij brengt mij in een oase van groen
daar strek ik mij uit aan de rand van het water
daar is het goed rusten
Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder
vertrouwde wegen, Hij voor mij uit
Want God is Zijn naam

Mijn herder is de Heer
het zal mij nooit aan iets ontbreken

Al moet ik het duister in van de dood
Ik ben niet angstig, U bent toch bij me
Onder Uw hoede durf ik het aan

Mijn herder is de Heer
het zal mij nooit aan iets ontbreken

Gij nodigt mij aan Uw eigen tafel
en allen die tegen mij zijn
moeten het aanzien
dat Gij mij bedient, dat Gij mij zalft
Mijn huid en mijn haren
dat Gij mijn beker vult tot de rand

Mijn herder is de Heer
het zal mij nooit aan iets ontbreken

Overal komen geluk en genade
mij tegemoet mijn leven lang
En altijd kom ik terug in het huis van de Heer
tot in lengte van dagen

Mijn herder is de Heer
het zal mij nooit aan iets ontbreken

Lied 04

Titel: Psalm 98 & 66

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Zingt een nieuw lied voor God den Here
want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.

Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Laat heel de aard' een loflied wezen
de psalmen gaan van mond tot mond.

De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.

Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt

De naam des Heren zij geprezen

Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.

De Heer is goed geweest voor mij.

Lied 05

Titel: Psalm 100

Arrangement: Margreeth de Jong & Martin Zonnenberg

Eerste componist: Loys Bourgeois 1551

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Juicht Gode toe, bazuïnt en zingt
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den Heer dienstvaardig zijn.

Roept uit met blijdschap: God is Hij
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt

Want God is overstelpend goed
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw

Lied 06

Titel: Psalm 150

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional & Willem van Suijdam
(Nederlandse) Tekst: Willem van Suijdam

Uitvoerende: Reformatiekoor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Looft God, looft Hem overal
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Praise ye the Lord
halleluja, praise His power
praise Him omnipotent,
halleluja, praise His name
Praise ye the Lord,
halleluja, praise His greatness,
praise Him with harp and cymbal
let voices shake the ground

Hef, bazuin, uw gouden stem
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cithar, cimbels, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Lied 07

Titel: Aan U vader alle glorie

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Aan U, vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.

Om de Zoon U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden Vriend en Naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

Door de Geest U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat weergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

Lied 08

Titel: Glorie aan het Lam

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Yvonne Hoekendijk

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Glorie, glorie, glorie aan het Lam.

Glorie, glorie, glorie aan het Lam.

Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer,
het Lam op zijne troon.

En onze stem verheffen wij tot U,
het Lam op zijne troon.

Heilig, heilig, heilig is het Lam.

Heilig, heilig, heilig is het Lam

Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer,
het Lam op zijne troon.

En onze stem verheffen wij tot U,
het Lam op zijne troon.

Waardig, waardig, waardig is het Lam

Waardig, waardig, waardig is het Lam

Lied 09

Titel: Gebed om zegen

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Gerrit Dekker

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Lied 10

Titel: Dona nobis pacem

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Sterre & Koren

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Dona nobis
pacem, pacem
Dona nobis
pacem.

Dona nobis
pacem, pacem.
Dona nobis
pacem

Dona nobis
pacem, pacem
Dona nobis
pacem

Dona nobis
pacem, pacem.
Dona nobis
pacem

Lied 11

Titel: Ik wandel in het licht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Margaretha A. Alt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Dominicanenkerk

Tekst:

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donkere dal ligt achter mij
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon
en 'k kan niet anders, moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.

Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar Zijn dieb're stem
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon
en 'k kan niet anders, moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volgt mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon
en 'k kan niet anders, moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.

Lied 12

Titel: Licht dat ons aanstoot in de morgen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Antoine Oomen

Uitvoerende: Young Voices en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Rotterdam / Laurenskerk

Tekst:

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijft.

Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.

Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Lied 13

Titel: Loof de Here mijn ziel

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

Looft de Here mijn ziel

looft de Here mijn ziel

en alles wat in mij is

Zijn heilige naam

Looft de Here mijn ziel

looft de Here mijn ziel

en alles wat in mij is

Zijn heilige naam

Looft de Here mijn ziel

looft de Here mijn ziel

en alles wat in mij is

Zijn heilige naam

Looft de Here mijn ziel

looft de Here mijn ziel

en alles wat in mij is

Zijn heilige naam

Lied 14

Titel: Psalm 130

Eerste componist: Sergej Visser

(Nederlandse) Tekst: Rien van den Berg

Uitvoerende: Psalmen voor Nu

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jacobikerk

Tekst:

Uit de diepten roep ik U
Heer mijn God
Ik heb U nodig Here, luister
Nu ik schorgebeden fluister
Luister toch
Heer luister toch

Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven dus verdient U
diep ontzag
ons diep ontzag

Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wachten op het licht
het morgenlicht

Israël, hoop op de Heer
Hoop op God
want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij
Hij maakt jou vrij

Lied 15

Titel: Psalm 119

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk

Tekst:

Uw woord is als een lamp, een helder licht
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht
dat ik uw recht zal roepen van de daken

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren
Onthoud mij uw getuigenissen niet
Ik was een schaap en had de weg verloren
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren