

Lied 01

Titel: God en Heer

Arrangement: Maarten Wassink

Eerste componist: Francis van Assisi & Zach Neese

(Nederlandse) Tekst: Francis van Assisi, Zach Neese & Tanja Lagerström

Uitvoerende: EH studentenkoor & Willemijn de Munnik

Uitvoering: Koorzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Alles wat leeft en adem heeft,
prijs Hem, de God die leven geeft.
O prijs Hem, o prijs Hem.

Hij, onze Schepper, geef Hem eer,
buig in aanbidding voor Hem neer.
O prijs Hem, o prijs Hem.
Halleluja, halleluja.

Wij prijzen onze God en Heer
en we leggen onze kronen neer.
Ieder knielt voor U en geeft U eer.
U bent God, U bent Heer.

Prijs Hem, de Redder voor altijd,
Hij heeft de macht en heerschappij.

O prijs Hem, o prijs Hem.
Halleluja, halleluja.

Wij prijzen onze God en Heer
en we leggen onze kronen neer.
Ieder knielt voor U en geeft U eer.
U bent God, U bent Heer.

Wij prijzen onze God en Heer
en we leggen onze kronen neer.
Ieder knielt voor U en geeft U eer.
U bent God, U bent Heer.

Lied 02

Titel: Jezus mijn verblijden

Eerste componist: Johann Crüger

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Gelders vocaal ensemble

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt

't hart dat in verlangen
naar U is bevangen,
dat U zo bemint

Lam, o kom, mijn Bruidegom.
Buiten U is niets op aarde
zo beminne swaardig.

Als gij mij wilt hoeden
ben ik voor het woeden
van de vijand vrij
Laat de Satan tieren
en zijn zege vieren
Jezus staat mij bij
Lijkt het wel of dood en hel
over mij schijnt los te breken
Jezus is mijn vrede

Lied 03

Titel: Prijs de Heer

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Helen G Miles

Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stereo

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk

Tekst:

Prijs de Heer, de Heer

Prijs de Heer met blijde galmen

Prijs de Heer, de Heer

Prijs de Heer met blijde galmen

Gij mijn ziel hebt rijke stof

Gij mijn ziel hebt rijke stof

'k Zal zolang ik leef, mijn psalmen

vrolijk wijden aan zijn lof

Zalig hij, die in dit leven

Jacobs God ter hulpe heeft,

hij die door de nood gedreven

zich tot Hem om troost begeeft

die zijn hoop in 't hachlijkst lot

vestigt op de Heer zijn God

vestigt op de Heer zijn God

't Is de Heer van alle heren

't Is de Heer, de Heer

't Is de Heer van alle heren

Sions God geducht in macht

Sions God geducht in macht

die voor eeuwig zal regeren

van geslachte tot geslacht

Sion zing uw God ter eer

Prijs zijn grootheid, loof de Heer

Lied 04

Titel: Heer ik hoor van rijke zegen

Arrangement: Jacob Schenk

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: De Urker zangers

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst:

Heer, ik hoor van rijke zegen
die Gij uitstort keer op keer
laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer
Ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

Ga mij niet voorbij, o Vader
Zie hoe mij mijn zonde smart.
Trek mij met uw koorden nader
stort uw liefd' ook in mijn hart
Ook in mij, ook in mij,
stort w liefde ook in mij

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.

Lied 05

Titel: Zoekend naar licht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Bernadette Farrel

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk

Tekst:

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord
Spreek door ons heen tot de verdrukten
zo wordt uw stem gehoor

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Met zoveel gaven genoeg aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is

Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Lied 06

Titel: Dank U

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: M. G. Schneider

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag

Dank U voor alle bloemengeuren
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek

Dank U dat U in moeilijkheden
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt

Dank U dat ons uw woord bewaarde
Dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft

Dank U, uw liefde kent geen grenzen
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Lied 07

Titel: a. Wij loven U o Heer b. Psalm 136 c. Lof zij de Heer

Eerste componist: a,b. Traditional, c. Joachim Neander

(Nederlandse) Tekst: a. Ahahsverus van den Berg b,c. Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Willemijn de Munnik

Uitvoering: Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

a.

Wij loven U, o God,
belijden U als Heer.

Eeuwige Vader,
U geeft heel de wereld eer.

U zingen alle heem'len,
serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied
op hoge tonen:

Gij, driemaal heilig zijt Gij,
God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel
heerlijk openbaren.

b.

Looft den Heer, want Hij is goed

Halleluja

Trouw in alles wat Hij doet

Halleluja.

Want zijn goedertierenheid

Halleluja.

Zal bestaan in eeuwigheid

Halleluja.

Looft Hem die de hemel schiep

Zijn verstand is grondloos diep.

Halleluja.

Want zijn goedertierenheid

Halleluja.

Zal bestaan in eeuwigheid.

Halleluja.

c.

Lof zij de Heer,
de almachtige Koning
der ere.

Laat ons naar hartelust
zingen en

blij musiceren.

Komt allen saam,

psalmzingt de

heilige naam,

looft al wat ademt

de Here.

Lied 08

Titel: Rivier van vrede

Arrangement: Maarten Wassink

Eerste componist: Nan & Dennis Allen

Uitvoerende: Willemijn de Munnik & EH Studentenkoor

Uitvoering: Solo en koorzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Rivier van vrede stroomt door de landen
Een bron van leven en hoop voor het hart
Rivier van vrede, kom was je handen
en maak een hele nieuwe start

Rivier van vrede reinigt van zonden
En wijst de weg in tijden van onzekerheid
River van vrede geneest je wonden
En leidt je naar de eeuwigheid

In de dorre droge vlakte ontspringt een fontein
Een bron van levend water midden in de woestijn
bron van hoop
bron van hoop
bron van kracht
bron van kracht
bron van leven

Rivier van vrede stroomt door de landen
Een bron van leven en hoop voor het hart
Rivier van vrede, kom was je handen
en maak een hele nieuwe start
Rivier van vrede
Rivier van vrede
Rivier van vrede
Rivier van vrede

Lied 09

Titel: Wij moeten Gode zingen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Willem Vogel

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Wij moeten Gode zingen

halleluja,

om alle goede dingen

halleluja,

al zijn wij vreemdelingen

in schande en in scha,

Gij zendt uw zegeningen

halleluja.

Hij schenkt de levensadem,

Hij geeft de levensgeest,

in schande en in shade

is Hij nabij geweest,

aan al wie Hem aanbaden,

aan ieder die Hem vreest,

komt Hij, de Heer, te stade,

de minsten allermeest.

Wij moeten Gode zingen

halleluja,

de Heer van alle dingen

die leeft in gloria,

met alle stervelingen,

niets komt zijn eer te na,

wij moeten Gode zingen

halleluja.

Lied 10

Titel: Er is een dag

Arrangement: Harold Schonewille

Eerste componist: Nathan Fellingham

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoerende: Martin Brand

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht.

Een dag van blijdschap
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag
dan komt de Heer en haalt zijn bruid

die rein en stralend
opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal
wanneer de graven open gaan

en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid.

De dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen.
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven voor altijd.
Amen, amen.

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.

Als Jezus terugkomt
deel je in zijn heerlijkheid.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen.
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,

want wij zullen met Hem leven voor altijd.
Amen, amen.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen.
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven voor altijd.
Amen, amen.
Amen

Lied 11

Titel: Er komt een nieuwe aarde

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Charles Groot

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Er komt een nieuwe aarde
zonder onrecht of verdriet,
waar de honger is verdwenen,
God in alles ons voorziet,
waar het lijden is geworden
tot een eeuwig vreugdelied,
het Koninkrijk van God.

Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
het Koninkrijk van God

Er komt een nieuwe aarde
zonder angst en zonder pijn,
waar verlost menschen leven
in het Goddelijk domein,
waar het Woord heeft overwonnen
en de dood niet meer zal zijn,
het Koninkrijk van God.

Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
het Koninkrijk van God

Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
het Koninkrijk van God

Lied 12

Titel: God heeft het eerste woord

Eerste componist: M Zonnenberg

Uitvoerende: Orolius

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst:

God heeft het eerste woord

Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen

Hij spreekt nog altijd voort

God heeft het eerste woord

Voor wij ter wereld kwamen

riep Hij ons reeds bij name

zijn roep wordt nog gehoord

God staat aan het begin

Hij komt aan het einde.

Zijn woord is van het zijnde

oorsprong en doel en zin

Lied 13

Titel: Huis van God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Wim ter Burg

(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst:

Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer
smeeklied en lofzang en taal van ontferming
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.

Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd
blakend van geestdrift of stil door ontroering
Hij is de Heer die mij door en door kent

Eenmaal, o God, bent U alles in allen
wist U de tranen van ieders gezicht
Eenmaal, o God, aan het eind van de tijden
neemt U ons op in de stad van het licht