

Lied 01

Titel: God is mijn herder

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Stuart Townend

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende: Limburgs projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

God is mijn Herder, die mij weidt;
in groene velden vind ik rust.
Hij gaat mij voor, naar stille wateren.
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.

Hij leidt mijn voeten in het spoor
van recht en waarheid, tot zijn eer.
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol;
een feestmaal staat voor mij klaar.

Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.

Al moet ik door een donker dal,
ook dan vrees ik de boze niet;
want U bent bij mij en uw stok en staf
vertroosten mij steeds opnieuw.

Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.

Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.

Lied 02

Titel: Vat mijne hand

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: M. A. Alt

Uitvoerende: Mannenkoor Ailanthus

Uitvoering: Koorzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst:

Vat mijne hand, ik ben zo zwak en hulp'loos

Zonder uw hulpe durf 'k alleen niet gaan

Vat mijn hand en dan o dierb're Heiland

kan in uw kracht, ik elke storm weerstaan

Vat mijn hand en trek mij nader tot U

Dicht aan uw hart is 't veilig voor uw kind

Vat mijn hand, opdat ik niet verdwale

Steun mij o Heiland, die mijn ziel bemint

Vat mijn hand, de weg ligt donker voor mij

Zo niet uw aanschijn mij is toegewend

Licht wordt mijn pad, gaat gij slechts met mij mede

Gij, die alleen mijn zorg en moeiten kent

Lied 03

Titel: Ik wil mij gaan vertroosten (Gez. 174)

Arrangement: Jan Wisse

Eerste componist: Antwerpen 1539

(Nederlandse) Tekst: Oud Nederlands

Uitvoerende: Voice Four

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Ik wil mij gaan vertroosten
in Jesu lijden groot
Al heeft 't gestaan ten boosten
het mocht nog worden goed
Al om mijn zondig leven
ben ik met druk bevaân
Dat wil ik gaan begeven
o Jesu, zie mij aan

Mijn zuchten en mijn kermen
zie aan, genadig God
Eilaas, wil mijns ontfermen,
al heb ik uw gebod
versmaad te meen'ger ure
ik wil mij beet'ren gaan.
Dit doet mijn herte treuren
o Jesu, zie mij aan

Lied 04

Titel: Kom en verhef de naam van God

Arrangement: Martin Zonnenberg & Arjan van Hees

Eerste componist: Gordon Young

(Nederlandse) Tekst: Catharine van Pluggen

Uitvoerende: Gelders Vocaal Ensemble

Uitvoering: Koorzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Kom en verhef de naam van God
en prijs de redder uw Heer.

Laat ons, verenigd in ons lied
verheffen onze stem

Zing halleluja, zing halleluja
Zing halleluja, zing halleluja

Alle dienaars van de Heer
prijs hem voor eeuwig
Eer de sterke hand van God
prijs hem voor eeuwig
Eer zijn rechtvaardigheid
prijs hem voor eeuwig

Kom en verhef de naam van God
en prijs de redder uw Heer

Laat ons, verenigd in ons lied
verheffen onze stem

Zing halleluja, zing halleluja
koor Zing halleluja, zing halleluja

Zing halleluja

Lied 05

Titel: Vreugde, vreugde

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Ludwig von Beethoven

(Nederlandse) Tekst: Henry van Dyke & Hendrik Hasper

Uitvoerende: Samenzang & Gemengde Koren

Uitvoering: Samen en koorzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst:

Vreugde, vreugde, louter vreugde

is bij U van eeuwigheid,

Schepper, die 't heelal verheugde,

bron van eeuwige vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister,

drijft de schaduwen uiteen.

Hij, die zoekend doolt in 't duister,

vindt het licht bij U alleen.

Wil ons van uw vreugde geven,

hef ons op tot U omhoog,

Gever van 't onsterflijk leven,

die tot ons U nederboog.

Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,

onbevreesd in smart en pijn.

Laat ons Heer, door uwe liefde

eeuwig in uw vreugde zijn

Amen, halleluja.

Lied 06

Titel: Gezang 105

Arrangement: A van Vliet

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst:

Heft aan, verheugt u, Christ'nen, samen
't is God, die trouw zijn Kerk bewaart
Wie 't kruis veracht, ziet zich beschamen
de Heer is God en zijns is d' aard
Zijn woord heeft vreed' en heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid

Verheft de Heer, zijn dag komt nader
Een kudd', een Herder is beloofd
De volken buigen zich te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd
Och, of die heildag haast verscheen
dan worden aard' en hemel een

Lied 07

Titel: Samen in de naam van Jezus

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Charles A. E. Groot

(Nederlandse) Tekst: Charles A. E. Groot

Uitvoering: Samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Lied 08

Titel: Genade, zo oneindig groot

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: John Newton

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende: Chosen Gospel Choir & Vox Jubilans

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

Genade, zo oneindig groot
dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond

Lied 09

Titel: Van U wil ik zingen

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

Van U wil ik zingen,
wie d eng'len omringen,
al juichend getuigend,
Uw goedheid, o Heer.
'k Wil loven en danken,
met woorden en klanken
en prijzen Uw goedheid
en liefde steeds meer

Mag hier dan mijn zingen,
Uw heem'len doordringen
en juub'lend zich mengen,
met hemelse toon,
tot 'k eenmaal hierboven,
U eeuwig mag loven,
als 'k juichend zal staan,
bij Uw stralende troon.

Lied 10

Titel: Zouden wij ook eenmaal komen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Robert Lowry

(Nederlandse) Tekst: C. S. Adema Scheltema

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Zouden wij ook eenmaal komen,
waar de levensstroom ontspringt,
en aan d' altijd groene zomen,
Christus' Kerk Zijn lof steeds zingt

Laat ons streven eens te komen,
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,
waar aan d' altijd groene zomen,
Christus' Kerk 't Hosanna zingt

Zalig, heerlijk zal 't ons wezen,
daar, verlost van zonde en pijn,
rein van alle smet genezen,
meer dan d' englen Gods te zijn.

Laat ons streven eens te komen,
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,
waar aan d' altijd groene zomen,
Christus' Kerk 't Hosanna zingt

Haastig spoedt ons leven henen,
maar het uur breekt spoedig aan,
dat, van hemelglans omschienen,
saam voor Jezus' troon wij staan.

Laat ons streven eens te komen,
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,
waar aan d' altijd groene zomen,
Christus' Kerk 't Hosanna zingt

Lied 11

Titel: Wie zich eens gaf aan Jezus
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: J. Chr. Eijer
Uitvoerende: Vocals
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:

Wie zich eens gaf aan Jezus
en vrede bij Hem vond,
kan nooit Zijn stem negeren
hij gaat op pad terstond
Hij, Die de mensen diende
roept ons ook tot Zijn werk
en wie Hem trouw wil volgen
is juist in zwakheid sterk

Wie zich eens gaf aan Jezus
is aan Hem toegewijd.
Hij wil niet werkloos toezien
al kost het dikwijls strijd.
Vrijblijvend Jezus volgen
is blijven waar je bent.
Gewillig Jezus dienen
is gaan waar Hij je zendt

Wie zich eens gaf aan Jezus,
wil zijn waar Hij ook is:
in Gods gebroken wereld
waar het zo donker is.
Laat daar je licht maar schijnen
zo klinkt het in Zijn Woord.
Getuig van hoop en leven
en van de dag die gloort

Lied 12

Titel: Hemelse Vader

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: J. Hayford

(Nederlandse) Tekst: Martin Zonnenberg

Uitvoerende: Zeeuws Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk

Tekst:

Hemelse Vader, wij brengen U de eer,
buigen ons samen voor uwe troon terneer.
U bent de Koning, U zij de eer en kracht.
Kom in uw glorie Heer, met uwe liefd' en macht.

Zing Halleluja, Hij komt in heerlijkheid.
Bestijg uw troon, Heer,
U zij de heerlijkheid.
Wij zijn de kind'ren van d' opgestane Heer.
U bent de Koning en wij zingen U de eer.

Nu en voor eeuwig bezingen wij uw macht.
Jezus, de Koning die alles heeft volbracht.
Jezus zal heersen nu in onze tijd.
Jezus is koning nu en in der eeuwigheid.

Lied 13

Titel: Gij boden rond Gods troon

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: John Darwall

(Nederlandse) Tekst: Richard Baxter & Sytze de Vries

Uitvoering: Samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Gij boden rond Gods troon,
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht,
draagt met uw stem
ons mensenlied
opdat het zingt
alleen voor Hem

O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw koning staan,
uw grote koor
in 't zoete licht
van zijn gezicht
zingt ons nu voor

Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn

Lied 14

Titel: De hemelen roemen

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: J. Haydn

(Nederlandse) Tekst: Tineke Hoeve-Doornbos

Uitvoerende: Mannekoor Ailantus

Uitvoering: Koorzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst:

De hemelen roemen
de grootheid van Gods kracht
Het hele firmament
bewijst zijn eer en macht

De dagen en nachten
vertellen het steeds voort
hun woordenloze taal
wordt wereldwijd gehoord

De hele schepping spreekt een taal
zwijgend, zonder woorden
Zonder klank en stem
Lovend
lovend
prijst zij God en eert zij hem

De zon komt op en gaat haar baan
Stralend, vol van vreugde,
wentelt zij zich om
Stralend
stralend
stralend als een bruidegom

De hemelen roemen
de grootheid van Gods kracht
Het hele firmament
bewijst zijn eer en macht

De schepping spreekt haar eigen taal
Zichtbaar, zonder woorden
spreekt zij wijd en zijd
Juichend
juichend
juichend van Gods majesteit
Zijn grote majesteit
Zijn grote majesteit