

Lied 01

Titel: Psalm 23

Arrangement: Minne Veldman

Eerste componist: Johan Bredewout

(Nederlandse) Tekst: Hans de Rooter

Uitvoerende: Samenzang & wisselzang

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

De Heer is mijn herder mij ontbreekt niets
Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden
Hij voert mij aan rustige wateren
Hij verkwikt, hij verkwikt mijn ziel
en Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil

Zelfs al ga ik door dal van diepe duisternis
Ik vrees geen kwaad
Zelfs al ga ik door dal van diepe duisternis
ik vrees geen kwaad

De Heer is mijn herder mij ontbreekt niets
Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden
Hij voert mij aan rustige wateren
Hij verkwikt, hij verkwikt mijn ziel
en Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil

Uw stok en uw staf die vertroosten mij
Uw stok en uw staf die vertroosten mij
Voor het oog van mijn vijand
noodt gij mij aan uw dis
Gij zalft mijn hoofd met olie
mijn beker vloeit over
Uw goedheid en trouw volgen mij elke dag
Tot in eeuwigheid, tot in eeuwigheid
zal ik in des Heren huis verblijven
Halleluja

Lied 02

Titel: God is getrouw zijn plannen falen niet

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Christian Gregor

(Nederlandse) Tekst: Hendrik Pierson

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

God is getrouw, zijn plannen falen niet
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand

De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Lied 03

Titel: Gebed om zegen

Eerste componist: Gerrit A. Dekker

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Zegen mij op de weg die ik moet gaan,
zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt,
God, zegen mij alle dagen lang.

Vader, maak mij tot een zegen,
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw geest Heer,
Jezus kom tot mij,
als de bron van leven,
die ontspringt diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven,
zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn,
o God, zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader maak ons tot een zegen,
hier in de woestijn.
Wachtend op Uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Vader, maak mij tot een zegen,
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw geest Heer,
Jezus kom tot mij,
als de bron van leven,
die ontspringt diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij,
van Uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Lied 04

Titel: Gods zegen bidden we je toe

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst:

Gods zegen bidden wij je toe

Hijzelf gaat steeds vooraan

hoe ook je weg zal gaan

Geen mens weet waar en wat en hoe

toch mag je altijd hopen

God doet de toekomst open

Je hebt in liefde trouw beloofd

een zwak en kwetsbaar woord

is hier door ons gehoord

Ontvang de vlam die nimmer dooft

vuur uit Gods hart ontsproten

Hij houdt ons ja omsloten

Lied 05

Titel: Gij trouwe Herder

Arrangement: Pieter Stolk

Eerste componist: H. Percy Smith

Uitvoerende: Vox Jubilans

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

Gij trouwe Herder,
Gij geeft kracht aan elk die biddend op U wacht.
Gij leidt Uw kind'ren aan Uw hand,
naar het door U beloofde land.

Uw zachte hand,
vol tederheid hoedt schapen voor afvalligheid.
Gij wilt ze drenken met Uw bloed.
Gij lest hun dorst in overvloed.

Hoe kan ik danken in dit lied
voor al wat Gij het mensdom biedt?
't Is onverdiend wat Gij ons gaf:
Genade voor verdiende straf.

Lied 06

Titel: Mijn Herder

Eerste componist: Anneke van Dijk-Quist
(Nederlandse) Tekst: Anneke van Dijk-Quist

Uitvoerende: Kinga Bán

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem;
Hij is de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op;
brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden;
heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor;
Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht
om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven
door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Lied 07

Titel: Jezus ga ons voor

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Emmen - Goede Herderkerk

Tekst:

Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Lied 08

Titel: De Herder is liefde

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jessie Seymour Irvine
(Nederlandse) Tekst: B. Smilde

Uitvoerende: Samenzang & wisselzang

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

De herder der liefde zoekt 't arme lam
dat dwaalde van 't pad der eer
In bos en ravijn zoekt de trouwe Heer
steeds roepend, keer weer, keer weer

baritons tekst, rest koor kom kom
Kom uit het donker van zond' en nood
Kom tot mijn liefde eindeloos groot
Keer weer tot hem die u bemint
Ik zocht u zo lang, mijn kind

De herder der liefde kent uwe naam
nimmer vergat hij u
O kind van Gods liefde weersta hem niet
maar laat u toch vinden nu

Kom uit het donker van zond' en nood
Kom tot mijn liefde eindeloos groot
Keer weer tot hem die u bemint
Ik zocht u zo lang, mijn kind

De herder der liefde leidt u in 't licht
aan wateren diep en rein
Aan grazige weiden vol heerlijkheid
in hemelse zonneshijn

Kom uit het donker van zond' en nood
Kom tot mijn liefde eindeloos groot
Keer weer tot hem die u bemint
Ik zocht u zo lang, mijn kind

Lied 09

Titel: Beveel gerust uw wegen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans
(Nederlandse) Tekst: Bernard ter Haar

Uitvoering: Samenzang

Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk

Tekst:

Beveel gerust uw wegen
al wat u 't harte deert
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan

Laat Hem besturen, waken
't is wijsheid wat Hij doet
Zo zal Hij alles maken
dat ge u verwond'ren moet
als Hij, die alle macht heeft
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft
waarom gij thans nog schreit

Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast

Lied 10

Titel: Wat de toekomst brengen moge

Arrangement: Denise Brand & Henk Ruiters

Eerste componist: The Rose

(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals

Uitvoerende: Lucas Kramer

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom

Laat mij niet mijn lot beslissen
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land

Lied 11

Titel: Bron van liefde, licht en leven

Arrangement: Bert Kruis

Eerste componist: John Zundel

(Nederlandse) Tekst: André F. Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Bron van liefde, licht en leven
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind -
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Lied 12

Titel: Wie zich eens gaf aan Jezus
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: J. Chr. Eijer
Uitvoerende: Vocals
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:

Wie zich eens gaf aan Jezus
en vrede bij Hem vond,
kan nooit Zijn stem negeren
hij gaat op pad terstond
Hij, Die de mensen diende
roept ons ook tot Zijn werk
en wie Hem trouw wil volgen
is juist in zwakheid sterk

Wie zich eens gaf aan Jezus
is aan Hem toegewijd.
Hij wil niet werkloos toezien
al kost het dikwijls strijd.
Vrijblijvend Jezus volgen
is blijven waar je bent.
Gewillig Jezus dienen
is gaan waar Hij je zendt

Wie zich eens gaf aan Jezus,
wil zijn waar Hij ook is:
in Gods gebroken wereld
waar het zo donker is.
Laat daar je licht maar schijnen
zo klinkt het in Zijn Woord.
Getuig van hoop en leven
en van de dag die gloort

Lied 13

Titel: Zie de stroom van Jezus' liefde

Eerste componist: Robert Lowry

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen & Harold ten Cate

Uitvoerende: JGK Immanuel & Gerald Troost

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Zie de stroom van Jezus' liefde,
overstelpend als een vloed,
toen de Mensenzoon ons vrijkocht
met Zijn eigen kostbaar bloed.
Wie kan zwijgen van Zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid.

Aan het kruis werd Jezus' offer
tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
stroomde Zijn barmhartigheid.
Een rivier van diepe liefde
daalde uit de hemel neer.
Bracht ons vrede met de Vader
Schonk de wereld leven weer

Het is uw volmaakte liefde,
die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
waar uw rechterstoel verrijst.
Want mijn rechter is mijn redder,
mijn Verlosser pleit voor mij.
Hijn heeft zelf mijn straf gedragen,
Jezus, mijn gerechtigheid.

Wie kan zwijgen van Zijn liefde
of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen
Tot in alle eeuwigheid

Lied 14

Titel: Voor uw liefde Heer Jezus dank U wel

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel

Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel

Wij aanbidden U, Heer.

U komt toe alle lof en eer.

O, Heer, wij prijzen uw naam

Voor uw woord van genade, dank U wel

Voor uw woord van genade, dank U wel

Heer, U maakte ons vrij.

In uw kracht overwinnen wij.

O, Heer, wij prijzen uw naam

Maranatha, Heer Jezus, kom terug

Maranatha, Heer Jezus, kom terug

Wij verwachten U, Heer.

Hoor wij bidden: Kom haastig weer

O, Heer, wij prijzen uw naam

Lied 15

Titel: Zingt volop Gods lof

Eerste componist: Charles Hubert Parry

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Vocaal ensemble Magnificat

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Emmen - Goede Herderkerk

Tekst

Zingt volop Gods lof
de hemelen rond.

Verblijdt u in Hem
een lied in de mond,
gij engelen, machten
voor Zijn aangezicht
en zingt u te buiten
in 't hemelse licht.

Zingt volop Gods lof.
Laat horen de klank
van snaren en fluit
betoon Hem uw dank.
Met al wat geluid geeft
sla aan het akkoord
van wat Hij gedaan heeft,
en zing het dan voort

Zingt volop Gods lof
want waardig is Hij
mijn blijvende dank,

door Hem toch zijn wij
tot leven geroepen,
voor liefde bestemd.
Besteed dan uw adem
aan zingen voor Hem.

Amen, amen.

Lied 16

Titel: Al beheers ik alle talen

Arrangement: Daniël Rouwkema

Eerste componist: Herbert Howells

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Samengesteld koor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Al beheers ik alle talen,
kan ik engelen verstaan,
zonder liefde zou mijn spreken
hol op lege vaten slaan.

Liefdesgloed
wordt gevoed
uit de bron van Gods tegoed.

Ook al schenk ik al het mijne,
ga ik dapper door het vuur,
zonder liefde zijn gebaren
leeg van inhoud, kort van duur.

Liefdesgloed
wordt gevoed
uit de bron van Gods tegoed.

Meer dan hoop die ons doet leven,
meer nog dan geloven zegt,
is de liefde ons gegeven
liefde als de hoogste weg.

Liefdesgloed
wordt gevoed
uit de bron van Gods tegoed.

Lied 17

Titel: Aan U vader alle glorie

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Aan U, vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.

Om de Zoon U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden Vriend en Naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

Door de Geest U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat weergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

Lied 18

Titel: Wie op Uw woord vertrouwt

Arrangement: Daniël Rouwkema

Eerste componist: Kenneth Naylor

Tweede componist: Sytze de Vries

Uitvoerende: Choral Voices

Uitvoering: Koorzang

Opname: Harlingen - Grote Kerk

Tekst:

Wie op uw Woord vertrouwt, o God,
als schild tegen het kwaad,
aanschouwt Uw liefde in het licht,
dat hier te branden staat.
Gij houdt Uw vleugels uitgebreid,
als schuilplaats voor de nacht.
Uw mantel van barmhartigheid,
is ons een goede wacht.

Zegen dit huis, waarin het licht,
de duisternis weerspreekt.
Waar dromen worden tot gebed,
dat ooit Uw rijk aanbreekt.
Waar Uw gemeente adem schept,
zich aan de lofzang laaft,
zij zingend van Uw geest geniet
en zich reisvaardig maakt.

Gezegend huis, dat op U bouwt
en torent in de tijd,
dat reikhalst naar de stad van goud,
naar vrede wereldwijd.
Godlof, in onze steenwoestijn,
biedt Gij Uw looftocht aan.
Roep ons tot pelgrims die van hier,
gezegend verder gaan.