

Lied 01

Titel: Blijf bij mij Heer

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: William Henry Monk
(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik

Uitvoering: Samenzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst:

Blijf bij mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt.

Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.

Als vrienden henegaan in stormgetij,
blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij.

Als in de doodsvallei ik eens zal staan,
en 'k zie de poorten voor mij opengaan
en Gij mij d'ogen sluit, dan juich ik blij,
in leven en in dood waart Gij met mij.

Lied 02

Titel: a Uren dagen maanden jaren, b Ruwe stormen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: a Hernhutters traditional, b Friedrich Funcke
(Nederlandse) Tekst: a Rhijnvis Feith, b Ahasverus van den Berg

Uitvoering: Samenzang

Opname: Rotterdam - Laurenskerk

Tekst:

a

Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen
Ach, wij vinden, waar wij staren
niets bestendigs hier beneen
Op de weg, die wij betreden
staat geen voetstap die beklijft
Al het heden wordt verleden
schoon 't ons toegerekend blijft

b

Ruwe stormen mogen woeden
alles om mij heen zij nacht
God, mijn God zal mij behoeden
God houdt voor mijn heil de wacht
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden
Zijne liefde blijft mij leiden
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht
voert Hij mij in 't eeuwig licht

Lied 03

Titel: Als het leven soms pijn doet

Eerste componist: Elisa Krijgsman

Tweede componist: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Sharon Kips

Uitvoering: Solozang

Opname: Den Haag - Grote Kerk

Tekst:

Als het leven soms pijn doet
en de storm gaat te keer,
in een tijd van moeite en verdriet.
Alsof de zon niet meer opkomt
en het altijd donker blijft
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet.

Juist op die momenten,
als het echt niet meer gaat,
laat me merken laat me voelen,
dat U werkelijk bestaat.
Dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.

Als ik kom met al mijn vragen,
met mijn twijfels en mijn pijn,
met mijn angst en onveiligheid,
lijkt de hemel soms van koper.
Geen gebed komt er doorheen
en ik verstik in onzekerheid.

Juist op die momenten,
als het echt niet meer gaat,
laat me merken laat me voelen,
dat U werkelijk bestaat.
Dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.

Heer wilt U mij helpen,
als ik moe ben of verward,
dat het geloof in mijn verstand
ook zal leven in mijn hart.

Juist op die momenten,
als het echt niet meer gaat,
laat me merken laat me voelen,
dat U werkelijk bestaat.
Dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft.

Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.

En dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft.

Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.

Lied 04

Titel: U zorgt voor mij

Arrangement: Andrew Mair

Eerste componist: Darren Shaw

(Nederlandse) Tekst: Roel van Kesteren

Uitvoerende: Staff Songsters & Joke Buis

Uitvoering: Koor, solo en samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

Ik bid tot U

Ik bid tot U

Ik bid tot U

mijn Jezus

Heer, ik bid tot U.

'k Wil één zijn met mijn Heiland

't is al wat ik begeer:

met Hem in 't licht te wand'len,

zijn grote naam ter eer

De wereld en haar schatten,

't zinkt alles in het niet

bij deze rust en vrede,

die ik in God geniet

Als 'k één ben met mijn Heiland

kan ik gelukkig zijn

in bange, donk're uren,

in zorgen, angst en pijn

Zijn liefde heelt de wonden,

Hij is steeds aan mijn zij

mijn ziel heeft niets te vrezen,

want Jezus zorgt voor mij

Ik bid tot U, Gods eigen Zoon

die voor mijn zonden stierf aan 't kruis

Daardoor kan ik, van schuld bevrijd

U volgen waar U leidt.

Uw wonden Heer, zijn nu mijn heling

Ik ben U toegewijd.

U kent mijn naam en ook mijn wegen

Heer, U zorgt voor mij

Heer, U zorgt voor mij

U zorgt voor mij

Lied 05

Titel: Mijn Herder is de Here God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jessie Seymour Irvine
(Nederlandse) Tekst: B. Smilde

Uitvoerende: Samenzang & wisselzang

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Mijn herder is de Here God,
in Hem is al mijn lust;
in groene weiden voert Hij mij
aan wateren der rust

De Heer verkwikt mijn matte ziel,
Hij doet mijn voeten gaan
in 't spoor van zijn gerechtigheid
terwille van zijn naam.

En ga 'k door 't diepe doodsravijn,
geen vrees verbijstert mij:
Uw stok en staf zijn mij tot troost,
Gijzelf zijt mij nabij.

Genade en goedheid volgen mij
mijn ganse levensdag,
totdat ik eens in 's Heren huis
voor eeuwig wonen mag. Amen.

Lied 06

Titel: Ik heb de vaste grond gevonden

Eerste componist: Johannes Balthasar König

(Nederlandse) Tekst: Joannes Decker Zimmerman

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht
de dood van Christus voor de zonden
van eeuwigheid als grond gelegd
Die grond zal onverwikt bestaan
als aard en hemel ondergaan.

Lied 07

Titel: In goede handen

Eerste componist: Henk Pool & Kinga Bán

(Nederlandse) Tekst: Matthijn Buwalda

Uitvoerende: Kinga Bán

Uitvoering: Solozang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Het missen wordt het grootst
in de allerkleinste dingen.
Broodjes smeren 's ochtends,
's avonds zacht voor jullie zingen.
En jullie op mijn schoot
als we even samen praten
of zwijgen naar elkaar,
met mijn hand door jullie haren.
Alles wat ik los moet laten...

In goede handen.
Ik weet dat ze er zijn
en jullie vangen.
Ze helpen je voorzichtig
overeind als jullie vallen
en ik er niet kan zijn.
Wees maar niet bang,
want jullie zullen
in goede handen zijn.

Het leven houdt niet op.
Dat is juist het doodgewone.
Studeren, misschien trouwen?
Ik beleef het in mijn dromen.
'k Wou dat ik me altijd
dichtbij jullie kon verstoppen.
En dan stilletjes genieten
van hoe jullie zouden worden.
Maar ik moet het los gaan laten.

In goede handen.
Ik weet dat ze er zijn
en jullie vangen.
Ze helpen je voorzichtig
overeind als jullie vallen
en ik er niet kan zijn.
Wees maar niet bang,
want jullie zullen
in goede handen zijn.

In goede handen.
Ik weet dat ze er zijn.
Wees maar niet bang,

want jullie zullen
in goede handen zijn

Lied 08

Titel: Ik zag de hemel nieuw

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde
de eerste schepping was voorbij gegaan
er was geen zee – haar dreigen is gedaan
nu onze God als Heer zich openbaarde.

En uit de hemel zag ik nederdalen,
de heil'ge stad, een nieuw Jeruzalem,
getooid zoals een bruid, versierd voor Hem
wiens gramschap brandde in zeven gouden schalen.

De Here zelf zal al hun tranen drogen,
dood, rouw en moeite hebben afgedaan
de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
Zij zullen zingende het Lam verhogen.

Ik geef wie dorst heeft van het levend water
Hij mag zich laven aan de levensbron!
'k Zal hem een God zijn en hij Mij een zoon.
Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste.