

Lied 01

Titel: Samen in de naam van Jezus

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: C. A. E. Groot

(Nederlandse) Tekst: C. A. E. Groot

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij moet zeggen
'Jezus Christus is de Heer.'

Lied 02

Titel: Heer onze God hoe heerlijk is uw naam

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Fred C Atkinson

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst:

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
die U ons noemt door sterren, zon en maan
Hemel en aarde spreken wijd en zijd
tonen het wonder van uw heerlijkheid

U komt ons Heer, in Christus tegemoet,
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed
U roept ons mensen in uw heerlijkheid
leven om Jezus' wil in eeuwigheid

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn
dat in ons zingt met eindeloos refrein
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Lied 03

Titel: Juicht want Jezus is Heer

Eerste componist: Twila Paris

(Nederlandse) Tekst: Twila Paris & Erik Reims

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,
verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Wij juichen, tot eer van onze God, die ons liefheeft. Wij juichen, tot eer van onze God.

Liefde bedekt zijn schepping,
de bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten,
Jezus die blinden genas, verrees.

Liefde is zijn schepping, zou Hij jou vergeten.

Wees als een boom die vruchtdraagt,
ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water,
Jezus, de bron voor altijd, verrees.

Wees een boom die vruchtdraagt,
drink het levend water.

Lied 04

Titel: 'k Zal uw liefde immer loven

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: A. Flach

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

'k Zal Uw liefde immer loven,
U daald' van de hemel af.
Vaders hand, vol mededogen
die ons liefderijk omgaf.
Ja, het hemels licht gaat gloren
van de nieuwe dageraad.
Heel de schepping wordt herboren
dank Heer voor Uw liefdedaad

Dank Heer voor dit nieuwe leven
voor Uw liefde eindloos teer,
voor Uw liefdeskus gegeven,
mijn lied bent U waard o Heer.
Ja het zonlicht moge dalen,
't lichaam zelfs tot stof vergaan,
eeuwig zal Gods liefde stralen,
nooit de zon meer ondergaan.

Lied 05

Titel: Looft, looft de Heer

Arrangement: André Bijleveld

Eerste componist: K. Schulz

Uitvoerende: Eleven

Uitvoering: Band & samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Looft, looft de Heer!

Verheft nu Zijn eer!

Want Zijn genade

en goedertierenheid

blijft in der eeuwigheid,

blijft in der eeuwigheid,

blijft in der eeuwigheid./combo

Liefde is de Heer

Hij mint ons zo teer!

Zijn grote liefde,

Zijn trouw en wijs beleid,

blijft in der eeuwigheid.

blijft in der eeuwigheid.

blijft in der eeuwigheid.

oeh.....ah.....

Dankt, dankt de Heer

Geeft lof Hem en eer!

Al 't schepsel prijst Hem

en Zijne heerlijkheid,

blijft in der eeuwigheid.

blijft in der eeuwigheid.

blijft in der eeuwigheid.

blijft in der eeuwigheid.

blijft in der eeuwigheid.

Lied 06

Titel: Psalm 136

Arrangement: A. van Vliet

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Schola Cantorum & Vox Jubilans en Samenzang

Uitvoering: Koor en Samenzang

Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal

Tekst:

Looft den Heer, want Hij is goed, Glorie, halleluja,
Looft Hem met een blij gemoed; Glorie, halleluja,
Want Zijn gunst, alom verspreid, Glorie, halleluja,
Zal bestaan in eeuwigheid. Glorie, halleluja

Looft Gods wijsheid; door Zijn woord Glorie halleluja,
Bracht Hij al de heemlen voort; Glorie, halleluja,
Want Zijn gunst, alom verspreid, Glorie, halleluja,
Zal bestaan in eeuwigheid. Glorie, halleluja

Die in onzen lagen stand, Glorie, halleluja,
Ons genadig bood de hand; Glorie, halleluja,
Want Zijn gunst, alom verspreid, Glorie, halleluja,
Zal bestaan in eeuwigheid. Glorie, halleluja

Geeft den God des hemels eer, Glorie, halleluja,
Lof zij aller schepslen Heer'; Glorie, halleluja,
Want Zijn gunst, alom verspreid, Glorie, halleluja,
Zal bestaan in eeuwigheid. Glorie, halleluja

Lied 07

Titel: Psalm 117

Arrangement: Margreeth de Jong

Eerste componist: Melodie 1551 - traditional
(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse

Uitvoering: Samenzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Looft, alle volken, looft den Heer,
roemt, alle naties, roemt zijn eer.

Want over ons is groot en wijd
zijn gunst en goedertierenheid,
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.
Heft met ons Halleluja aan.

Lied 08

Titel: De Heer is voor ons

Eerste componist: Remco Hakkert

(Nederlandse) Tekst: Remco Hakkert

Uitvoerende: Centre Gospel Choir & Remco Hakkert

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst:

De Heer is voor ons
om ons de weg te wijzen.
Hij is achter ons
beschermt ons bij gevaar
beschermt ons bij gevaar

De Heer is onder ons
Hij vangt ons als we vallen
De Heer is in ons
en troost ons bij verdriet
en troost ons bij verdriet

Zo zegent Hij ons nu
en morgen en tot in eeuwigheid
Zo zegent Hij ons nu
en morgen en tot in eeuwigheid

De Heer is om ons heen,
beschermt ons als een muur
Hij is boven ons
en zegent ons steeds weer
en zegent ons steeds weer

Zo zegent Hij ons nu
en morgen en tot in eeuwigheid
Zo zegent Hij ons nu
en morgen en tot in eeuwigheid

Als een muur biedt Hij bescherming
Hij is altijd om ons heen.

Zo zegent Hij ons nu
en morgen en tot in eeuwigheid
Zo zegent Hij ons nu
en morgen en tot in eeuwigheid

En tot in eeuwigheid
En tot in eeuwigheid

Lied 09

Titel: Wij zijn hier gekomen

Eerste componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: Graham Kendrick

Uitvoerende: Centre Gospel Choir

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst:

Wij zijn hier gekomen
met lofzang in het hart
Alles wat U toekomt
hebben wij gebracht
Hier is onze liefde
die naar U verlangt
Alles binnen in ons roept
Abba Vader
Help ons U te geven
vreugde en genoeg
Dat U steeds mag horen
ik hou van U

Wij zijn hier gekomen
met lofzang in het hart
Alles wat U toekomt
hebben wij gebracht
Hier is onze liefde
die naar U verlangt
Alles binnen in ons roept
Abba Vader
Help ons U te geven
vreugde en genoeg
Dat U steeds mag horen
ik hou van U

Lied 10

Titel: God onzer vaad'ren

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: George Warren

(Nederlandse) Tekst: Bernard Smilde

Uitvoerende: Mannenkoor Valerius

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst:

God onze vaad'ren wiens almachtige hand
de sterren leidt en 's hemels bogen spant
die 't al bekleed hebt, wonderbaar en schoon
ons dankbaar lied stijgt tot uw heil'ge troon

Gij hebt vanouds in liefde ons geleid
en in Uw gunst ons vaderland bevrijd.
Blijf Gij de gids die onze koers bepaalt,
de lamp die licht op onze wegen straalt

Uw sterke arm die immer schuilplaats bood
zij ons ten schild voor oorlog ramp en nood
Maakt tot uw dienst ons hart voor u bereid
Heer doe ons leven in gerechtigheid

Versterk Uw volk in moeit' en tegenslag
voer door de nacht ons naar de grote dag
Dat Uw gena en liefde ons geleid'
tot wij U loven in Uw heerlijkheid

Lied 11

Titel: Vat mijne hand

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: M A Alt

Uitvoerende: Mannenkoor Ailanthus

Uitvoering: Koorzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst:

Vat mijne hand, ik ben zo zwak en hulp'loos

Zonder uw hulpe durf 'k alleen niet gaan

Vat mijn hand en dan o dierb're Heiland

kan in uw kracht, ik elke storm weerstaan

Vat mijn hand en trek mij nader tot U Dicht aan uw hart is 't veilig voor uw kind

Vat mijn hand, opdat ik niet verdwale

Steun mij o Heiland, die mijn ziel bemint

Vat mijn hand, de weg ligt donker voor mij

Zo niet uw aanschijn mij is toegewend

Licht wordt mijn pad, gaat gij slechts met mij mede

Gij, die alleen mijn zorg en moeiten kent

Lied 12

Titel: Een koninklijk Kind

Arrangement: Martin Zonnenberg, koorzetting Martin Mans

Eerste componist: Margeretha A. Alt

Uitvoerende: Mannenkoor De Gouwestem & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst:

'k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en 'k zal wonen in,
's Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud.
Glorievol als een,
schoon paradijs.

'k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en Zijn oog rust zo,
teder op mij.
Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan,
aan Zijn zij.

'k Ben een koninklijk kind,
niet slechts dienstknecht of vrind.
'k Ben gekocht met het bloed,
van mijn Heer.
En dat bloed geeft mij recht,
meer te zijn dan een knecht.
'k Ben Gods kind dat verblijdt,
mij zo zeer.

'k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en Zijn oog rust zo,
teder op mij.
Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan,
aan Zijn zij.

'k Ben een koninklijk kind,
dat zijn vreugd daarin vindt,
God te loven met,
juub'lende stem.
Tot ik sta voor de poort,
van het hemelse oord,
waar ik zijn zal voor eeuwig

met Hem.

'k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en Zijn oog rust zo,
teder op mij.
Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan,
aan Zijn zij.

Lied 13

Titel: U zij de glorie

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: G. F. Händel

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind
en zegt telkenkere: 'Christus overwint'.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen, is mijn glorie groot:
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.