

Lied 01

Titel: Ere zij aan God de Vader

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Henry Smart

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon,  
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,  
de Drieëenge in zijn troon.  
Halleluja, halleluja,  
de Drieëenge in zijn troon!

Ere zij de Heer der eng'len,  
ere zij de Heer der kerk,  
ere aan de Heer der volken;  
aard' en hemel looft uw werk!  
Halleluja, halleluja,  
looft de Koning, heel zijn kerk!

Halleluja, lof, aanbidding  
brengen eng'len U ter eer,  
heerlijkheid en kracht en machten  
legt uw schepping voor U neer.  
Halleluja, halleluja,  
lof zij U, der heren Heer!

Lied 02

Titel: Psalm 108

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Mijn hart is, Heer, in U gerust.  
Uw lof te zingen is mijn lust.  
Maakt, harp en luit, den Heere groot.  
Mijn lied begroet het morgenrood.  
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe,  
onder de volken en ik doe  
in ieder land mijn psalm weerklinken,  
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Ja, hoger dan het hemels blauw,  
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.  
Verhef U, dat uw aangezicht  
de hemel met zijn glans verlicht.  
Op aarde blink' uw heerlijkheid.  
Gord uw geliefden tot de strijd.  
Ten zege zij uw hand geheven,  
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

Lied 03

Titel: Vader, maak ons één

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Jezus zal heersen waar de zon  
gaat om de grote aarde om,  
de maan zijn lichte banen trekt,  
zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal  
zijn liefde loven overal,  
en uit de kindermond ontspringt  
de lofzang die zijn naam omringt.

Laat loven al wat adem heeft  
de koning die ons alles geeft.  
O aarde om dit nieuw begin  
stem met het lied der engelen in.

Lied 04

Titel: God is getrouw zijn plannen falen niet

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Christian Gregor

(Nederlandse) Tekst: Hendrik Pierson

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

God is getrouw, zijn plannen falen niet  
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.  
Die 't heden kent, de toekomst overziet,  
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;  
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,  
volvoert zijn hand

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast  
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;  
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,  
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden  
de adem zijner lippen overmant  
de tegenstand

De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt  
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;  
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,  
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;  
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land  
als Gods gezant.

Lied 05

Titel: Heer wees mijn gids

Eerste componist: C H Purday

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Heer, wees mijn gids  
op heel mijn levenspad,  
wees Gij mijn gids.  
Wijs mij de weg  
naar Sions gouden stad,  
wees Gij mijn gids.  
Blijf dicht bij mij,  
ga stap voor stap mij voor,  
dan ben 'k gerust  
en veilig volg 'k uw spoor.

'k Was vroeger blind  
en dwaalde van het pad,  
want 'k had geen gids;  
ver dwaald' ik af,  
totdat ik ernstig bad:  
'Wees Gij mijn gids'.  
Hij heeft verhoord  
'k ben nu verheugd en blij  
want Jezus kwam  
en nu is 't licht voor mij

Nu aan zijn hand  
dwaal 'k nimmer van de weg,  
Hij is mijn gids.  
't Zij door moeras  
of wel langs struik en heg  
leidt mij mijn gids.  
Licht, vriend'lijk licht  
stroomt van zijn aangezicht,  
'k houd daarom steeds  
het oog op Hem gericht.

Lied 06

Titel: Eeuwig getrouwe

Arrangement: Jos van der Kooy

Eerste componist: Fum van de Ham

Uitvoerende: Koorzang

Uitvoering: Solo koor en samenzang

Opname: Amsterdam - Westerkerk

Tekst:

Eeuwig Getrouwe

stil in vertrouwen

leg ik mijn kracht en mijn zwakheid neer.

Wat ik ook vrees en hoop,

hoe ook mijn levensloop:

niets kan van U mij scheiden, Heer.

Kind van geborgenheid

kind in mijn eigenheid,

kind uit uw licht en uw tederheid

ben ik geworden,

ben ik gebleven

voor altijd leef ik in Uw Rijk.

Wil dan mijn adem zijn

water en brood en wijn

Gij leeft in mij en ik leef in U.

Maak mij de hoop, de vlam

die van Uw liefde kwam

U droeg me als kind, draag mij ook nu.

Wek mij tot vrede

waar wordt gestreden

ik die naar Uw beeld geschapen ben.

Maak mij tot Uw dienst bereid

vrolijk en toegewijd

van nu tot aan Uw Eeuwigheid

Lied 07

Titel: De grote dag breekt weldra aan

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Fr. Charles Maker

(Nederlandse) Tekst: Henk van 't Veld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

De grote dag breekt weldra aan  
het einde van de tijd

Wees nuchter hier in uw bestaan  
en houd in de gebeden aan  
in hoge waakzaamheid

Laat als u spreekt uw woord steeds zijn  
een echo van Gods stem  
en laten diensten, groot en klein  
een weerschijn van Gods daden zijn  
verricht in kracht van Hem

In alles zij Gods eer gebracht  
aan Hem de lof gewijd  
Hij schenkt in Christus u de kracht  
Hem zij de heerlijkheid, de macht  
tot in al' eeuwigheid.

Lied 08

Titel: Bij 't steken der bazuinen

Arrangement: Bastiaan Stolk

Eerste componist: Traditional Psalm 107

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst:

Bij 't steken der bazuinen  
gaat in een punt des tijds  
over der wereld puinen  
Gods licht op, klaar en weids.  
En die in Christus zijn  
ontmoeten blij elkander,  
ontkomen aan de schijn,  
geheel en al veranderd

Als de bazuinen blazen  
Gods allerlaatst appèl,  
dan vaart een groot verbazen  
door hemel, aarde en hel,  
dan rijzen in het licht  
de doden, die nu slapen  
en voor Gods aangezicht  
worden ook wij herschapen.



Lied 09

Titel: Door de wereld gaat een woord

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hoogeveen - de Opgang

Tekst:

Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort:  
"Breek uw tent op, ga op reis,  
naar het land, dat Ik u wijs."

Here God, wij zijn vervreemden,  
door te luist' ren naar Uw stem.  
Breng ons saam met Uw ontheemden,  
naar het nieuw Jeruzalem.

Menigeen ging zelf op pad,  
daar hij thuis geen vrede had.  
Eeuwig heimwee spoort hem aan,  
laat ook hem het woord verstaan.

Here God, wij zijn vervreemden,  
door te luist' ren naar Uw stem.  
Breng ons saam met Uw ontheemden,  
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld klinkt een lied,  
tegen angsten en verdriet,  
tegen onrecht, tegen dwang,  
richten pelgrims hun gezang.

Here God, wij zijn vervreemden,  
door te luist' ren naar Uw stem.  
Breng ons saam met Uw ontheemden,  
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort:  
"Breek uw tent op, ga op reis,  
naar het land, dat Ik u wijs."

Here God, wij zijn vervreemden,  
door te luist' ren naar Uw stem.  
Breng ons saam met Uw ontheemden,  
naar het nieuw Jeruzalem.

Lied 10

Titel: Dit is een morgen

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Eleanor Farjeon

(Nederlandse) Tekst: Andries Govaart

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hoogeveen - de Opgang

Tekst:

Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingen de vogels, geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Lied 11

Titel: Als je geen liefde hebt voor elkaar

Eerste componist: Wim ter Burg

Tweede componist: Hanna Lam

Uitvoerende: Young Choral

Uitvoering: Koorzang

Opname: Hoogeveen - de Opgang

Tekst:

Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
vallen de dromen in duigen.  
Dromen van vrede worden niet waar,  
kwaad is niet om te buigen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
leef je buiten Gods gloria.  
Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen antwoord geeft op verdriet,  
zullen de tranen niet drogen.  
Als je het leed in de wereld niet ziet,  
worden Gods woorden verbogen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
leef je buiten Gods gloria.  
Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen oog hebt voor het gemis,  
als je geen brood weet te delen,  
denk dan aan Jezus die brood en die vis,  
uit liefde deelde met velen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
leef je buiten Gods gloria.  
Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
leef je buiten Gods gloria.  
Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
leef je buiten Gods gloria.  
Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
leef je buiten Gods gloria.

Lied 12

Titel: Van U wil ik zingen

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor Holten & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Hoogeveen - de Opgang

Tekst:

Van U wil ik zingen, wien d'eng'len omringen,  
al juichend getuigen Uw goedheid o Heer.  
'k Wil loven en danken met woorden en klanken  
en prijzen Uw goedheid en liefde steeds weer.

Moog immer mijn harte in vreugd' en in smarte,  
zich leren te keren o God tot Uw troon.  
Verhoor mijn verlangen, wil leiden mijn zangen,  
tot 'k Vader benader der engelen troon.

Moog hier dan mijn zingen Uw heem'len doordringen  
en jub'lend zich mengen met hemelse toon.  
Tot 'k eenmaal hierboven U eeuwig mag loven,  
als 'k juichend zal staan bij Uw stralende troon.

Lied 13

Titel: Als ik Hem maar kenne

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Everard Egidius Gewin

Uitvoering: Samenzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst:

Als ik Hem maar kenne  
Hem de mijne weet  
als mijn hart zich Hem gewenne  
nimmermeer zijn trouw vergeet  
vrees ik niet voor lijden  
voel slechts deemoed, liefde en verblijden

Alles laat ik varen  
waar Hij mij behoort  
Als een pelgrim door gevaren  
trek ik met mijn Heiland voort  
Nu gaan al mijn wensen  
boven 't licht en bont gewoel der mensen

Waar ik Hem mag leven  
is mijn vaderland  
Elke gave, mij gegeven  
valt als erfdeel in mijn hand  
Broeders, lang verloren  
vind ik in zijn jongeren herboren

Lied 14

Titel: Vader vol van mededogen

Eerste componist: Jan Wisse

(Nederlandse) Tekst: Gezang 159 - Hervormde Bundel 1938

Uitvoerende: Mannenkoor Salomo & Koor Voice Four

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Vader vol van mededogen  
zie op mijn ellende neer,  
wend tot mij erbarmend' ogen  
Vader vol van mededogen  
zie op mijn ellende neer,  
vorm mij, vorm mij tot uw eer

Zelfs mijn tranen en gebeden  
keren schuldig tot mij weer,  
als ik voor uw troon mag treden,  
Zelfs mijn tranen en gebeden  
keren schuldig tot mij weer,  
smekend om ontferming, Heer.

Blijf in leven en in sterven  
't enig rustpunt in mijn hart!  
Wat kan mijne ziel niet derven,  
blijft G' in leven en in sterven  
onder voorspoed, onder smart,  
't enig rustpunt van mijn hart.

Lied 15

Titel: Blijf bij mij Heer

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: William Henry Monk  
(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik

Uitvoering: Samenzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst:

Blijf bij mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt.

Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.

Als vrienden henegaan in stormgetij,  
blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij.

Als in de doodsvallei ik eens zal staan,  
en 'k zie de poorten voor mij opengaan  
en Gij mij d'ogen sluit, dan juich ik blij,  
in leven en in dood waart Gij met mij.