

Lied 01

Titel: Kom tot de vader

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Russel Fragar

(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uitvoerende: Zeeuws Projectkoor & FaVor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk

Tekst:

Nog voordat je bestond,  
kende Hij je naam.  
Hij zag je elk moment  
en telde elke traan.  
Omdat Hij van je hield,  
gaf Hij zijn eigen Zoon.  
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

En wat je nu ook doet,  
zijn liefde blijft bestaan.  
Ook niets wat jij ooit deed,  
verandert daar iets aan.  
Omdat Hij van je houdt,  
gaf Hij zijn eigen Zoon.  
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Kom tot de Vader,  
kom zoals je bent.  
Heel je hart, al je pijn  
is bij Hem bekend.  
De liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt.  
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet,  
zijn liefde blijft bestaan.  
Ook niets wat jij ooit deed,  
verandert daar iets aan.  
Omdat Hij van je houdt,  
gaf Hij zijn eigen Zoon.  
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Kom tot de Vader,  
kom zoals je bent.  
Heel je hart, al je pijn  
is bij Hem bekend.  
De liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt.  
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

Kom tot de Vader,  
kom zoals je bent.

Heel je hart, al je pijn  
is bij Hem bekend.  
De liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt.  
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

De liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt.  
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

Lied 02

Titel: Lieve Heer Gij zegt kom en ik kom

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jaap Geraerds

Uitvoerende: Elise Mannah

Uitvoering: Solo en samenzag

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom  
want mijn leven is onder de macht gesteld  
van de Heer die mijn dagen en nachten telt  
en de Heer zegt kom en ik kom

O mijn God, Gij zegt ga en ik ga  
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen  
Wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen  
wees de adem waaruit ik ontsta

Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt  
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn  
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn  
en uw naam wordt een lied in mijn mond

Lied 03

Titel: Zoals ik ben

Arrangement: Henk Ruiter

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jolands Koning-de Jong & Meier Salomon Bromet

Uitvoerende: Lucas Kramer

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Zoals ik ben, 'k pleit anders niet  
Dan dat Uw bloed mij redding biedt  
En dat Gij mij nu zelf ontbiedt<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>  
O Lam van God, ik kom, ik kom.

Zoals ik ben - niet meer gewacht<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>  
Ik durf niet te staan in eigen kracht  
Uw bloed alleen heeft reddingskracht  
O Lam van God, ik kom, ik kom.

Ik kom bij U voor genezing  
Ik kom bij U voor herstel  
Ik kom bij U voor bezinning  
Ik kom bij U voor Uw heil.  
Ik kom bij U voor vergeving, want Uw bloed heeft mij gered.  
Ik ben welkom, U wacht op mij.  
Ik kom zoals ik ben.

Zoals ik ben Gij neemt mij aan  
Om mij van zond' en schuld te ontslaan  
Op Uw beloften durf ik staan<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>  
O Lam van God, ik kom, ik kom.

Ik kom bij U voor genezing  
Ik kom bij U voor herstel  
Ik kom bij U voor bezinning  
Ik kom bij U voor Uw heil.  
Ik kom bij U voor vergeving, want Uw bloed heeft mij gered.  
Ik ben welkom, U wacht op mij.  
Ik kom zoals ik ben.

Lied 04

Titel: Veilig in uw nabijheid

Arrangement: Hans van Wingerden

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Bert Noteboom

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Dank U voor uw ontfermende liefde,  
onpeilbaar in de hoogte en diepte.  
In al mijn vreugde en in alle pijn  
wilt U met mij zijn.

Veilig in uw nabijheid,  
veilig ben ik bij U.  
Veilig in stormen en verdriet;  
beveiligd ieder uur.

Zoals een vader zorgt voor zijn kind'ren  
ontfermt U zich ook over mijn leven;  
U houdt mij vast in al de strijd,  
tot in eeuwigheid!

Veilig in uw nabijheid,  
veilig ben ik bij U.  
Veilig in stormen en verdriet;  
beveiligd ieder uur.

Wanneer het donker is in het leven,  
weet ik mij door Uzelf omgeven.  
Zoals de schaduw aan mijn zij,  
bent U dicht bij mij.

Veilig in uw nabijheid,  
veilig ben ik bij U.  
Veilig in stormen en verdriet;  
beveiligd ieder uur.

Lied 05

Titel: Laat de kind'ren tot mij komen

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Wim ter Burg

(Nederlandse) Tekst: Hanna Lam

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

Laat de kind'ren tot Mij komen,  
alle, alle kind'ren.

Laat de kind'ren tot Mij komen,  
niemand mag ze hind'ren.

Want de poorten van mijn rijk  
staan voor kind'ren open,  
laat ze allen, groot en klein,  
bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen,  
over alle wegen.

Laat de mensen tot Mij komen,  
houdt ze toch niet tegen!

Want de poorten van mijn rijk  
gaan ook voor hen open,  
als ze aan een kind gelijk  
bij Mij binnen lopen.

Lied 06

Titel: Mijn toevlucht

Eerste componist: Adrian Roest

(Nederlandse) Tekst: Adrian Roest

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

De Heer is je schild en bevrijder,  
de redder die niet van je wijkt.  
Onder zijn vleugels ben je veilig.  
Zijn wieken beschermen.  
Zijn trouw is een veilig schild.

In Gods nabijheid is geen angst meer  
voor de plaag van de dag.  
Jou zal niets overkomen;  
open je ogen  
en zie dat het kwaad vergaat.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont  
en overnacht in zijn schaduw,  
zegt tegen de Heer:  
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.  
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.

Als je mag wonen bij de Hoogste  
ben je veilig voor het kwaad.  
Engelen zullen je dragen.  
Je zult je niet stoten,  
maar vertrap de tegenstand.

Ik bevrijd wie mij liefheeft  
en bescherm wie mij kent.  
Roep je mij aan, ik geef antwoord.  
In de nood ben ik bij je  
en bevrijd je van angst.  
Ik zal roem en overvloed geven.  
Ik zal je redding zijn.  
Ik zal je redding zijn.

Lied 07

Titel: Call Home

Eerste componist: Mosie Lister

(Nederlandse) Tekst: Mosie Lister

Uitvoerende: The Martin Mans Formation

Uitvoering: Koorzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

There is a moment, that lives forever  
In God's own mem'ry it never dies  
This very moment is yours to treasure  
Just talk it over with the Lord on high

Call home,  
call home  
Call the father, call home

Do you remember how much he loves you  
Wait no longer, call home

Sometimes you tell yourself  
I've come so far from him  
And there is too much, that stands between  
But still the distance that separates you  
Will seem as nothing when you speak his name

Call home, call home  
Call the father, call home

Do you remember how much he loves you  
Wait no longer, call home

Do you remember how much he loves you  
Wait no longer, call home  
O wait no longer, call home

Call home



Lied 08

Titel: Veilig in Jezus' armen

Arrangement: Henk Ruiten

Eerste componist: Benjamin Britten

(Nederlandse) Tekst: J. van Ingen Schenau

Uitvoerende: Lucas Kramer

Uitvoering: Solo & samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Veilig in Jezus' armen  
veilig aan Jezus' hart;  
daar in zijn teer erbarmen  
daar rust mijn ziel van smart.  
Hoor, 't is het lied der eng'len  
zingend van liefd' en vree,  
ruisend uit 's hemels zalen,  
over de glazen zee.  
Veilig in Jezus' armen  
veilig aan Jezus' hart;  
daar in zijn teer erbarmen  
daar rust mijn ziel van smart.

Jezus mijn dierb're toevlucht,  
Jezus, U stierf voor mij.  
Dat op die Rots der eeuwen  
eeuwig mijn hope zij.  
Heer, laat mij lijdzaam wachten  
totdat het duister vliedt  
en 't oog aan gindse kusten  
uw heillicht gloren ziet.

Veilig in Jezus' armen  
veilig aan Jezus' hart;  
daar in zijn teer erbarmen  
daar rust mijn ziel van smart.