

Lied 01

Titel: De koninkrijken deze aard

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: William Croft

(Nederlandse) Tekst: H. Hasper

Uitvoering: Samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

De koninkrijken dezer aard,  
zij komen en vergaan,  
maar tot de jongste dag, o Heer,  
zal uwe kerk bestaan.

Zij is in Christus gefundeerd,  
zij leeft en bidt en werkt,  
en zingt het overwinningslied,  
dat haar geloof versterkt.

Onwankelbaar in 't aards gewoel,  
onwrikbaar als een rots,  
leeft hier de kerk van Christus voort;

## Lied 02

Titel: Psalm 84 - Wat hou ik van uw huis

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Cees de Vreede

(Nederlandse) Tekst: Ria Borkent

Uitvoerende: Psalmen voor nu

Uitvoering: Band en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Wat hou ik van uw huis,  
Heer van de hemelse legers.  
Ik kan zo sterk verlangen naar  
de binnenpleinen van de Heer.  
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,  
zo'n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis,  
Heer van de hemelse legers.  
Een zwaluw voedt haar jongen op  
bij u onder de pannen, God.  
Wonen bij u is een zegen,  
zo'n blijvende kans om te zingen voor u.

Gelukkig wie naar u  
vol van verlangen op weg zijn,  
zelfs in het dorre bomendal  
zien zij een bron en regenval,  
gaan ze van zegen tot zegen,  
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,  
Heer van de hemelse legers.  
Ja liever één dag dichtbij u  
dan duizend dagen zonder u.  
Liever bij u aan de drempel  
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,  
eer en geluk zal hij geven,  
hij heeft zijn liefde nooit ontzegd  
aan mensen, eerlijk onderweg.  
Heer van de hemelse legers,  
gelukkig zijn zij die vertrouwen op u.

Wat hou ik van uw huis!

Lied 03

Titel: Psalm 134

Eerste componist: Gerard de Wit

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Dutch Baroque

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Looft, looft nu aller heren heer,  
gij zijne knechten geeft Hem eer,  
gij, die des nachts zijn huis bewaakt  
en voor zijn dienst in ijver blaakt.

Heft uwe handen naar omhoog,  
slaat naar het heiligdom uw oog  
en knielt eerbiedig voor Hem neer:  
looft, looft nu aller heren Heer!

Dat 's Heren zegen op u daal',  
zijn gunst uit Zion u bestraal'.  
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:  
looft, looft dan aller heren Heer!

Lied 04

Titel: Psalm 51 - Schone start

Eerste componist: Niels Dolieslager

(Nederlandse) Tekst: Menno van der Beek

Uitvoerende: Psalmen voor Nu

Uitvoering: Band en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst

Wilt u mij nog wel zien, ik kom bij  
U wat ben ik vies, als u mij niet wast  
Ik denk de hele dag aan wat ik deed  
Ik weet dat u mijn misstappen zag  
en u staat in uw recht, ik schaam me diep  
U hebt heel mijn ellende gezien

Het ging al mis met mij in moeders buik  
maar u hebt uw geheimen gedeeld  
en u bent trouw geweest en houdt mij vast  
als u mij wast, dan word ik weer wit  
Wees goed voor mij nu ik gebroken ben  
en veeg nu al mijn misdaden weg

Geef mij een schone start mijn God  
een ander hart, u weet dat ik niet zonder kan  
Geef mij een schone start mijn God  
een ander hart, u weet dat ik niet zonder kan

Kom alstublieft terug en maak mij blij  
Geef iedereen die spijt heeft die kans  
Mijn God, dat bloed, mijn schuld, wast u het weg  
Als u dat doet, dan zing ik voor u  
Geeft u mij nieuwe lucht en red mijn stem  
dan zult u zien hoe dankbaar ik ben

Ik geef graag iets terug maar u bent God  
en alles wat bestaat is van u  
Hier is mijn diepe spijt van wat ik deed  
Ik weet dat u het aannemen wilt  
Als u de oude stad herschape heeft  
dan komen wij en dan is het feest

Geef mij een schone start mijn God  
een ander hart, u weet dat ik niet zonder kan  
Geef mij een schone start mijn God  
een ander hart, u weet dat ik niet zonder kan  
Geef mij een schone start mijn God

een ander hart, u weet dat ik niet zonder kan

Lied 05

Titel: Psalm 87

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse & Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.  
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.  
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:  
door uwe poort zal ieder binnentreden.

God zal hen zelf bevestigen en schragen  
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,  
hen tellen, als in Israël ingelijfd,  
en doen de naam van Sions kinderen dragen.

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,  
dansend de harpen en cimbaleen slaan,  
en onder fluitspel in het ronde gaan,  
zingend: 'In U zijn al onze fonteinen'.

Lied 06

Titel: Psalm 23 - Uw rust in mijn wereld

Arrangement: Menno van der Beek

Eerste componist: Sergej Visser

Uitvoerende: Psalmen voor Nu

Uitvoering: Band en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

De Heer is mijn herder,  
en ik zal zijn schaap zijn  
tevreden en veilig,  
want hij zorgt voor alles;  
hij weet waar het gras groeit,  
en hij laat me slapen aan rimpelloos water.  
Daar kom ik tot rust.

Ik durf hem te volgen: de paden zijn veilig  
zoals hij beloofd heeft, omdat hij de weg weet.  
Hoe diep en hoe donker het dal is, U redt mij;  
uw herdersstaf troost mij.  
Ik ben niet alleen.

Ik zit aan uw tafel,  
persoonlijk uitgenodigd;  
ik zie voor het raam  
de jaloerse gezichten,  
terwijl u mijn glas vult,  
mijn lichaam verzorgt met  
veel meer dan ik ooit had gehoopt of verwacht.  
Met mij zal het goed gaan zolang ik zal leven  
wilt u van uw heerlijke liefde mij geven  
en altijd een plek met uw rust in mijn wereld  
omdat ik uw huis weet te vinden,  
mijn Heer.

Lied 07

Titel: Psalm 108

Arrangement: Gerard de Wit

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Dutch Baroque

Uitvoering: Koorzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Mijn hart, o Hemelmajesteit,  
is tot uw dienst en lof bereid.  
'k Zal zingen voor den Opperheer;  
'k Zal psalmen zingen tot zijn eer.  
Gij, zachte harp, gij schelle luit,  
waakt op; dat niets uw klanken stuit';  
'k Zal in den dageraad ontwaken,  
en met gezang mijn God genaken.

Ik zal, o Heer, uw wonderdaân,  
uw roem den volken doen verstaan;  
want uwe goedetierenheid  
is tot de heem'len uitgebreid;  
uw waarheid heeft noch paal noch perk,  
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.  
Verhef U boven 's hemels kringen,  
en leer al d' aard' uw grootheid zingen.

Lied 08

Titel: Lof zij de Heer

Arrangement: Daniel Rouwkema

Eerste componist: Joachim Neander

Uitvoerende: Choral Voices

Uitvoering: Koorzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.  
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.  
Komt allen saam,  
psalmzingt de heilige naam,  
looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;  
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.  
Hij die u leidt,  
zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,  
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.  
Hart wees gerust,  
Hij is uw licht en uw lust.  
Alles wat ademt zegt: Amen.

Lied 09

Titel: A Gaelic Blessing

Eerste componist: John Rutter

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Choral Voices

Uitvoering: Koorzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Deep peace of the running wave to you

Deep peace of the flowing air to you

Deep peace of the quiet earth to you

Deep peace of the shining stars to you

Deep peace of the gentle night to you

Moon and stars pour their healing light on you

Deep peace of Christ

of Christ the light

of the world to you

Deep peace of Christ to you