

Lied 01

Titel: Komt laat ons vrolijk zingen

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: H Romer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St Lambertuskerk

Tekst:

Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep
De bloemen, vissen, vogels
uit niets tot leven riep
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit
zijn dauw als vreugdeparels
over de velden strooit

Die heuvels schiep en dalen
waar Hij de aard' betrad
die zon en maan en sterren
tot licht gaf op ons pad
Looft Hem dan die de mensen
tot vreugd' geschapen heeft
en die ons onze schulden
om Jezus' wil vergeeft

O, God die ons in Christus
een machtig Vader zijt
verlos ons van het kwade
nu en in eeuwigheid
Leer ons als kind'ren leven
en spelen in uw hof
en met de eng'len zingen
uw glorie en uw lof

Lied 02

Titel: Ik ben zo dankbaar

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Eric Lägerstrom

(Nederlandse) Tekst: Eric Lägerstrom

Uitvoerende: Gemengd koor & LEV

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst:

Jezus, Hij kwam om ons leven te geven,
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.

Hij gaf aan mij het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis.

Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde,
prijs de Heer, nu ben ik vrij.

Ik ben zo dankbaar Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heil'ge naam.
En Heer, ik houd van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
en maakt mij vrij

Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden,
ook al was mijn zonde groot.

Want Hij is niet lang in het graf gebleven.
De dood kon onmog'lijk Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven.
Heel de schepping roept zijn naam.

Ik ben zo dankbaar Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heil'ge naam.
En Heer, ik houd van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
en maakt mij vrij

Ik ben zo dankbaar Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heil'ge naam.

En Heer, ik houd van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
en maakt mij vrij

Lied 03

Titel: Jezus mijn verblijden

Eerste componist: Johann Crüger

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Gelders vocaal ensemble

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt

't hart dat in verlangen
naar U is bevangen,
dat U zo bemint

Lam, o kom, mijn Bruidegom.
Buiten U is niets op aarde
zo beminne swaardig.

Als gij mij wilt hoeden
ben ik voor het woeden
van de vijand vrij
Laat de Satan tieren
en zijn zege vieren
Jezus staat mij bij
Lijkt het wel of dood en hel
over mij schijnt los te breken
Jezus is mijn vrede

Lied 04

Titel: a. Heer, wijs mij uw weg b. Psalm 25 c. Heilige geest van God

Arrangement: a,c. Marcel Zimmer b. Martin Zonnenberg c. Paul Armstrong

Eerste componist: a. Niek & Elbert Smelt b. Traditional

(Nederlandse) Tekst: a. Hans Maat b. Willem Barnard c. Yvonne Hoekendijk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk

Tekst:

a.

Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef;
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

b.

Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

c.

Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Lied 05

Titel: Houd Vol

Eerste componist: Tim Hughes & Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda.

(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda.

Uitvoerende: Kees Krayenoord

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst:

Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen
hier met elkaar
een levenlang te gast
er ligt een hemels Vaderland
voor ons klaar
houd vol, houd vol
Hij laat niet los

En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden
die ons voor zijn gegaan
nu geven wij niet op
het zijn de schouders waarop
wij mogen staan
houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

Lied 06

Titel: Ik wens je moed

Eerste componist: Elise Mannah & Henk Doest & Martin Brand
(Nederlandse) Tekst: Elise Mannah

Uitvoerende: Studentenkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Ik wens je moed...
moed om te schreeuwen.

Ik wens je moed toe,
moed om te praten.

Ik wens je moed,
moed om de stilte
in jou toe te laten.

Ik wens je moed,
moed om te vragen.
Ik wens je moed toe,
moed om te huilen.
Ik wens je moed,
moed om te kloppen,
wanneer je wilt schuilen.

Moed om te kiezen,
moed om te rennen,
moed om te stoppen
en kleur te bekennen.
Moed om te wachten,
moed om te dragen,
moed om de sprong
in het diepe te wagen.

Ik wens je moed,
moed om te vechten.
Ik wens je moed toe
om te bezwijken.
Ik wens je moed,
moed om eens goed
in de spiegel te kijken.

Oh, ik wens je moed,
moed om te schijnen.
Ik wens je moed toe,
moed om te streven.
Moed om je helemaal
over te geven.

Moed om te danken,
om te vertrouwen,
Moed om te breken,

en moed om te bouwen,
moed om te blijven,
moed om te gaan,
moed om te vallen,
weer op te staan.

Moed om te dansen,
moed om te leven,
moed om te dromen,
en moed om te zweven.
Moed om te bidden,
om te verlangen,
moed om te geven
en te ontvangen.

Ik wens je moed!
Ik wens je... moed!

Lied 07

Titel: Jezus alleen

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Keith Getty

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoerende: Sterre, Voice & Project koren

Uitvoering: Solo en koorzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.
En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

Lied 08

Titel: Jezus, ik wil heel dicht bij U komen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Henk J Hazeleger

(Nederlandse) Tekst: Henk J Hazeleger

Uitvoerende: Elise Mannah

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
in uw nabijheid wil 'k zijn
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein

In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
in uw nabijheid wil 'k zijn.
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein

In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer

Lied 09

Titel: Bescherming is er bij de Heer

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Henk van der maten

Uitvoerende: Mannenkoor Ailanthus

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst:

Bescherming is er bij de Heer
Beschutting voor de nacht
Hij is een toevlucht en een burcht
Houdt over ons de wacht

De Heer bevrijdt wie zijn verstrikt
brengt ons in veiligheid
zijn vleugels spreidt Hij om ons heen
Hij geeft geborgenheid.

Al is er moeite en verdriet
al doet het leven pijn
de Allerhoogste is een schild
Hij zal er voor ons zijn.

Zijn engelen waken over ons
God laat ons niet alleen
waar wij ook zijn, Hij is nabij
beschermend om ons heen

En roept een mens, hij vindt gehoor
God is er in zijn nood
ons leven wordt door Hem verhoogd
is sterker dan de dood

Lied 10

Titel: Majesteit

Arrangement: Henk van der maten

Eerste componist: Jack hayford

(Nederlandse) Tekst: Jack Hayford

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst:

Majesteit, groot is zijn majesteit
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer
Majesteit, God, die de zijnen leidt
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon
zijn heerschappij
Dus verhoog, maak eeuwig groot
de naam van Jezus
Volk van God kom en breng lof
aan Jezus, de Koning
Majesteit, groot is zijn majesteit
dwars door de dood werd Hij verhoogd
Jezus regeert

Lied 11

Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: R Lowry

(Nederlandse) Tekst: M S Bromet

Uitvoerende: Mannenkoor Ailanthus

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst:

Al de weg leidt mij mijn Heiland
wat verlangt mijn ziel dan meer
Zou ik immer aan Hem twijf'len
die mij voortleidt keer op keer
Zoete troost en zaal'ge vrede
heb ik steeds op Zijn bevel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel

'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel

Al de weg leidt mij mijn Heiland
troost geeft Hij tot in de dood
Als ik zwak ben in beproeving
sterkt Hij mij met 't hemels brood
Als mijn schreden soms gaan wank'len
en mijn ziel van dorst versmacht
geeft Hij mij het levend water
en vernieuwt mijn levenskracht.

geeft Hij mij het levend water
en vernieuwt mijn levenskracht

Al de weg leidt mij mijn Heiland
door al 't aardse stormgebruis
en volkomen vreugde wacht mij
in het zalig Vaderhuis
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven
aan Zijn voeten nederleg
zal mijn lied voor eeuwig wezen
Jezus leidde m' al de weg

Lied 12

Titel: Hier in Uw heiligdom (Opw. 245)

Eerste componist: Graham Kendrick

Uitvoering: Samenzang

Opname: Harlingen - Grote Kerk

Tekst:

Hier in Uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als Uw Geest ons trekt tot U.

Rein door Uw zuiver bloed ,
met zekerheid,
dat wij geborgen in Uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart,
op de roepstem van Uw Geest.

Heer, ik wil horen,
Uw zachte stem,
laat and're stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen Heer,
opdat ik het licht,
van Uw aangezicht zal zien.

Lied 13

Titel: Als de Heiland zal verschijnen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst:

Als de Heiland zal verschijnen
in glorie op aard,
met Zijn kind'ren,
al de Zijnen om zich heen geschaard.

O, dan zullen zij juichen
rondom Jezus' troon;
's Heren lof dan vermelden,
zo heerlijk en schoon.

Als het lam Gods op de wolken
van zuid en van noord
zal verzaam'len uit de volken,
wie Hem toebehoort

O, dan zullen zij juichen
rondom Jezus' troon;
's Heren lof dan vermelden,
zo heerlijk en schoon.

O, dan zullen zij juichen
rondom Jezus' troon;
's Heren lof dan vermelden
zo heerlijk en schoon.

Lied 14

Titel: De meester is wachtend op u

Arrangement: P Knoester

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Joke Buis

Uitvoering: Solozang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

De Meester is wachtend op u, mijn vriend
de Meester is wachtend op u
O, u dwaalde steeds weer
keer toch terug tot uw Heer
kom, keer tot de Heiland u nu

Kom, hoor de stem van uw Heiland
kom, hoor de stem van uw Heiland
Luister, luister
Hij roept u en wacht al zo lang

Hij roept U al sinds U geboren bent
Zijn Geest roept Uw hart keer op keer
O, geef alles aan Hem
En vind rust in Zijn stem.
O, vestig Uw hoop op de Heer

Kom, hoor de stem van uw Heiland
kom, hoor de stem van uw Heiland
Luister, luister
Hij roept u en wacht al zo lang

Kom, hoor de stem van uw Heiland
kom, hoor de stem van uw Heiland
Luister, luister
Hij roept u en wacht al zo lang

Lied 15

Titel: Eens als de bazuinen klinken

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Tom Naastepad

Uitvoerende: Limburgs projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

Eens, als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, -
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrumpet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.