

Lied 01

Titel: Prijs de Heer

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Studentenkoor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Ik prijs U, voor eeuwig.
Ik prijs U voor altijd,
want U bent mijn Vader
en U heeft mij vaak bevrijdt.

Prijst de Heer met blijde galmen,
gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
'k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof.
'k Zal zolang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied!

Ik prijs U, voor eeuwig.
Ik prijs U voor altijd,
want U bent mijn Vader
en U heeft mij vaak bevrijdt.

Zalig hij, die in dit leven,
Jacobs God ter hulpe heeft;
hij, die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft,
die zijn hoop in 't hach'lijkst lot
vestigt op de Heer, zijn...

God heeft het eerste woord...
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord,
eerste woord, eerste woord.
God heeft het laatste woord.
God heeft het eerste woord.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God staat aan het begin.
Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Lied 02

Titel: Aan U, Vader, alle glorie

Eerste componist: John Goss

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Choral Voices

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Aan U, vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.

Om de Zoon U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden Vriend en Naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

Door de Geest U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

Lied 03

Titel: Heilig, heilig

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Jimmy Owens

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser & Jimmy Owens

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

Heilig, heilig, heilig, heilig,
heilig, heilig Heer God, almachtig.
Heer, wij heffen onze handen,
wij verheerlijken uw Naam.
Heilig, heilig, heilig, heilig.

Onze Vader, onze Vader,
dank U voor uw grote liefde, onze Vader.
Heer, wij heffen onze handen,
wij verheerlijken uw Naam.
Onze Vader, onze Vader.

Heer Jezus, Heer Jezus,
dank U voor zoveel genaden, Heer Jezus.
Heer, wij heffen onze handen,
wij verheerlijken uw Naam.
Heer Jezus, Heer Jezus.

Geest van leven, Geest van leven,
dank U voor de diepe vrede, Geest van leven.
Heer, wij heffen onze handen,
wij verheerlijken uw Naam.
Geest van leven, Geest van leven.

Lied 04

Titel: Ik zag het nieuw Jeruzalem

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Andre F. Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

Ik zag het nieuw Jeruzalem,
dat uit de hemel kwam,
de stad waar in weer klinkt de stem
van God en van het Lam.

De levensbomen lopen uit,
staan elke maand vol vrucht:
genezend groen dat daar ontspruit,
waar elke vloek voor vlucht.

Al wie God dient en Hem vereert
die ziet zijn zonneshijn;
zijn naam die alle zonde weert,
zal op hun voorhoofd zijn.

Wie diende, heerst nu mee met Hem
de nacht verliest het pleit;
uw licht, o stad Jeruzalem,
is God, in eeuwigheid!

Lied 05

Titel: Zie ons wachten

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: G. H. Bates

(Nederlandse) Tekst: M. S. Bromet

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Zie ons wachten aan de stromen,
aan de oever der rivier;
straks zal onze Bootsman komen,
en wij varen af van hier.

Hoe de storm ook moge woeden,
op de reis naar d' eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman,
die ons altijd veilig leidt.

Door de kille, kille stromen,
gaan wij naar het Godspaleis;
't eng'lenlied klinkt uit de verte,
en verkwikt ons op de reis.

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar d' eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman,
die ons altijd veilig leidt

Reeds zien wij de gouden straten,
van de hemelstad, zo schoon;
horen wij d' ontelb're schare
juub'lend juichen voor Gods troon.

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar 'eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Lied 06

Titel: Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: George W. Warren

(Nederlandse) Tekst: Karel M de Bruin

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad
Stad van het licht, waar iedereen op wacht.
De gouden zon, de heuvels in het rond
de heilige stede, stad van Gods verbond.

Jeruzalem, geef dat wij door uw poort
komen tot u en leven naar Gods woord.
De stad waar droefheid niet meer zal bestaan
Jeruzalem, laat mij naar binnen gaan

Jeruzalem, ik aanschouw met eigen oog
eens uw contouren aan de hemelboog
als ik verlost en horend naar Gods stem
zal ingaan tot het nieuw Jeruzalem

Lied 07

Titel: Ga met God en Hij zal met je zijn

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Ralph Vaughan Williams

(Nederlandse) Tekst: Gert Landman

Uitvoerende: Gemengd koor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

In zijn liefde jou bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Lied 08

Titel: Psalm 122

Eerste componist: Marco den Toom

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Christelijk jongerenkoor Jigdaljahu

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt
Zie wij staan gereed
om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga en doe als wij

Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt
Zie wij staan gereed
om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga en doe als wij

Jerusalem dat ik bemin
wij treden uwe poorten in
Daar staan onze voeten
Jeruzalem is wel gebouwd

Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt
Zie wij staan gereed
om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga en doe als wij

Dat vreed' en aangename rust
en milde zegen u verblijv'
Dat welvaart in uw vesting zij
in uw paleizen vreugd' en lust

Om vriend' en broed'ren spreek ik nu
De vrede zij en blijv' in U
Om 's Heren huis in U gebouwd
zal ik het goede voor u zoeken

Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt
Zie wij staan gereed
om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga en doe als wij

Jerusalem dat ik bemin
wij treden uwe poorten in
Daar staan onze voeten
Jeruzalem is wel gebouwd.

Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt
Zie wij staan gereed
om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga en doe als wij
Kom, ga en doe als wij

Lied 09

Titel: Bron van liefde

Arrangement: Riex van der Velde & Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Zundel

(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Lied 10

Titel: Eeuwig en machtig Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Martin Zonnenberg

Uitvoering: Samenzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

Eeuwig en machtig Heer,
groot van gena, o Heer,
Uw Naam zij d'eer.
U bent zo groot voor ons,
U gaf Uw Zoon voor ons.
Maak ons dan klein, o Heer,
Uw Naam ter eer.

Vergeef ons onze schuld.
Dat U ons leven vult,
ons leiden zult,
is ons gebed tot U.
O God, verhoor ook nu,
neem ons aan Uwe hand,
naar 't Beloofde Land.

Lied 11

Titel: Majesteit

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Sharon Kips & Vocals

Uitvoering: Solo en koorzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

Hier ben ik,
overweldigd door uw majesteit
bedekt door uw genade voor mij

Hier ben ik
'k weet ik ben een zondig man
gereinigd door het bloed van het lam
'k weet een ding
hoe diep uw liefde voor mij ging
toen u, terwijl u brak
het grootste offer gaf

Majesteit,
Uw genade heeft mijn leven omarmd
ben gebroken maar geheeld door uw hand

Majesteit, majesteit
voor eeuwig leeft uw liefde in mij
vind ik kracht in uw aanwezigheid
Majesteit

Hier ben ik
overweldigend door de liefde voor mij
uw vergeving brengt verlossing, maakt vrij
Hier sta ik
Ik weet dat U naar mij verlangt
geheiligd kom ik dicht bij uw hart

'k weet een ding
hoe diep uw liefde voor mij ging
toen u, terwijl u brak
het grootste offer gaf

Majesteit, majesteit
Uw genade heeft mijn leven omarmd
ben gebroken maar geheeld door uw hand

Groots! Majesteit, majesteit
Alles voor eeuwig leeft uw liefde in mij
vind ik kracht in uw aanwezigheid
Majesteit
Majesteit

Lied 12

Titel: Kom tot de Vader

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Russel Fragar

(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uitvoering: Samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

Nog voordat je bestond
Kende Hij je naam
Hij zag je elk moment
En telde elke traan
Omdat Hij van je hield
Gaf Hij zijn eigen zoon
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt

En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed
Verander daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij zijn eigen zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij zijn eigen zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al pijn

Is bij Hem bekend
De liefde die Hij heeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt

Lied 13

Titel: Heer, ik kom tot U

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: George Whelpton

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoerende: Maria den Hertog

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

Heer, ik kom tot U
hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart

Met uw liefde, Heer
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer
en maak alles goed

Zie mij voor U staan
zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan
van U wil ik zijn

Jezus op uw woord
vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U

Lied 14

Titel: Zegen ons Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Charles A. E. Groot

(Nederlandse) Tekst: Charles A. E. Groot

Uitvoerende: Samenzang

Uitvoering: Samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

Zegen ons Heer

zegen ons Heer.

U die hemel en aarde gemaakt heeft

zegen ons Heer

De Heer zegene U

de Heer zegene U

Hij die hemel en aarde gemaakt heeft

zegene U

Dank U Heer

dank U Heer

U die hemel en aarde gemaakt heeft

dank U Heer