

Lied 01

Titel: Vader, maak ons één

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst

Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.

Lied 02

Titel: U maakt ons één

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Suzanne van der Velde

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst

U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.

Lied 03

Titel: Christus machtig zegevierend

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Barnard

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Choral Voices

Uitvoering: Koorzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst

Christus machtig zegenvierend

heers in ons bestaan

Om de namen die u sieren

roepen wij u aan

God heeft u een naam gegeven

boven alle namen uit

Knecht, gehoorzaam tot het einde

als een lam geslacht

die door uw geduldig lijden

ons tot leven bracht

God heeft u een naam gegeven

boven alle namen uit

Altijd is uw lof gezongen

hield uw naam zijn kracht

Blijf ook stralen in de ogen

van een nieuw geslacht

God heeft u een naam gegeven

boven alle namen uit

Lied 04

Titel: Lof zij de Heer

Arrangement: Daniel Rouwkema

Eerste componist: Joachim Neander

(Nederlandse) Tekst: E. Gerdes

Uitvoerende: Choral Voices

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Lied 05

Titel: Psalm 92

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Gerard de Wit & Claude le Jeune

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Dutch Baroque

Uitvoering: Koorzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst

O che c'est chose belle
De te louer Seigneur
Et du treshaut l'honneur
Chanter d'un coeur fidelle

De te louer Seigneur
Et du treshaut l'honneur
Chanter d'un coeur fidelle
Chanter

O che c'est chose belle
De te louer Seigneur
Et du treshaut l'honneur
Chanter d'un coeur fidelle
Chanter

Laat ons den rustdag
rustdag wijden
met psalmen tot Gods eer, Gods eer
met psalmen tot Gods eer, tot Gods eer

't Is goed o Opperheer, Opperheer
dat w' ons in U verblijden, verblijden
't zij d'ochtendstond vol zoetheid
stelt uw gunst in 't licht
uw gunst, uw gunst, in 't licht
't zij ons de nacht bericht
van uwe trouw en goedheid
Laat ons de rustdag wijden

O che c'est chose belle
De te louer Seigneur
Et du Treshaut l'honneur
Chanter d'un coeur fidelle
Preschant a la venue
e du matin ta bonté
e ta fidelité
Quand la nuict est venue

Lied 06

Titel: Groot is uw trouw

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: W. M. Runyan

(Nederlandse) Tekst: T. O. Chrisholm

Uitvoering: Samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Lied 07

Titel: Stralen van geluk

Eerste componist: Michiel Zweers

(Nederlandse) Tekst: Ria Borkent

Uitvoerende: Psalmen voor nu

Uitvoering: Band

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst

Altijd wil ik de Heer bedanken
mijn leven is een lied voor hem
Bij U, mijn Heer, ben ik gelukkig
dus luister jij die eenzaam bent
Concentreer je met mij op de Heer
want Hij is groot,
wij dragen hem op handen
Denk aan de Heer,
hij luistert als geen ander
van al mijn angst ben ik bevrijd

En wie zijn ogen op hem richt
zal stralen van geluk
en nooit meer voelt hij zich vernederd
Finaal gebroken was ik
maar hij hoorde mij

Gods engel is een sterke lijfwacht
een sterke hand om mensen heen
Hoe goed de Heer is, proef en zie het
hoe jij bij hem gelukkig bent/instr.
Jullie zijn zo bijzonder voor hem
Dus eer de Heer, je kunt het met hem wagen
Kijk, leeuwen gaan op jacht met lege magen

maar wie de Heer zoekt, heeft genoeg
Let op mijn kinderen en luister
ik leer je eerbied voor de Heer
Maak jij het beste van je leven
en wil je graag gelukkig zijn
Neem de leugen dan niet meer voor lief
geen onzin meer en ook geen lege woorden
Ontloop het kwaad, dan zul je niet ontsporen
en jaag de goede vrede na

Persoonlijk ziet de Heer je staan
hij hoort wie eerlijk is
heeft oog en oor voor goede mensen

Rebellen roeit hij uit en niemand die hen mist
Signalen van vertwijfeling
de zachtste kreet van pijn
hij vangt ze op en geeft bevrijding

Totaal gebroken mensen

God is heel dichtbij
Uiteindelijk, al moet je lijden
de Heer bevrijdt wie eerlijk blijft
Vertrouw nu maar op zijn bescherming
je loopt geen enkel letsel op
Wie wil leven van haat en geweld
vergaat van spijt en eindigt zonder liefde
Zo redt de Heer het leven van mijn vrienden
Zo schuil je zonder spijt bij hem

Lied 08

Titel: De ware kerk des Heren

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Samuel Sebastian Wesley

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst

De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

Lied 09

Titel: Feest

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Ruben Bekx & Kees van Setten

(Nederlandse) Tekst: Rien van der Berg

Uitvoerende: Psalmen voor nu

Uitvoering: Band & samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst

Alle eer, alle eer aan God.

Alle eer, alle eer aan God.

Zing een nieuw lied,

jij die God dient!

Zing het samen, zing een loflied!

Waar God eer krijgt wordt gedanst.

Alle eer aan God.

Israël, juich voor uw Schepper,

Hij is koning, Hij bevrijdt je.

Zing een nieuw lied,

jij die God dient!

Alle eer aan God.

Alle eer, alle eer aan God.

Alle eer, alle eer aan God.

Dans maar! Dans maar!

Houd zijn naam hoog!

Instrumenten maak zijn naam groot.

Want de Heer houdt van zijn volk.

Alle eer aan God.

Wie hier onder druk moet leven

maakt Hij vrij, die krijgt zijn zegen.

Dans maar! Dans maar!

Houd zijn naam hoog!

Alle eer aan God.

Vrienden van God,

zing vrolijk voor Hem

en als dit lied een strijdlied moet zijn,

vecht dan, vecht dan,

kom dan op voor de naam van God.

Vecht dan, vecht dan.

Alle eer aan God

Alle eer, alle eer aan God.

Alle eer, alle eer aan God.

Alle eer, alle eer aan God.

Alle eer, alle eer aan God.

