

Lied 01

Titel: Psalm 108

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Mijn hart is, Heer, in U gerust.  
Uw lof te zingen is mijn lust.  
Maakt, harp en luit, den Heere groot.  
Mijn lied begroet het morgenrood.  
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe,  
onder de volken en ik doe  
in ieder land mijn psalm weerklinken,  
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Ja, hoger dan het hemels blauw,  
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.  
Verhef U, dat uw aangezicht  
de hemel met zijn glans verlicht.  
Op aarde blink' uw heerlijkheid.  
Gord uw geliefden tot de strijd.  
Ten zege zij uw hand geheven,  
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

Lied 02

Titel: Zoekt eerst het koninkrijk

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Zoekt eerst het koninkrijk van God,  
en zijn gerechtigheid.

En dit alles ontvangt u bovendien.

Hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,  
maar van ieder woord

dat door de Heer gesproken wordt.

Hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,

zoekt en gij zult Hem zien.

Klopt en de deur zal voor u open gaan.

Hallelu, halleluja.

Halleluja,

halleluja,

halleluja,

hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,

zoekt en gij zult Hem zien.

Klopt en de deur zal voor u open gaan.

Hallelu, halleluja.

Lied 03

Titel: Ik zag de hemel nieuw

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde  
de eerste schepping was voorbij gegaan  
er was geen zee – haar dreigen is gedaan  
nu onze God als Heer zich openbaarde.

En uit de hemel zag ik nederdalen,  
de heil'ge stad, een nieuw Jeruzalem,  
getooid zoals een bruid, versierd voor Hem  
wiens gramschap brandde in zeven gouden schalen.

De Here zelf zal al hun tranen drogen,  
dood, rouw en moeite hebben afgedaan  
de eerste dingen zijn voorbijgegaan.  
Zij zullen zingende het Lam verhogen.

Ik geef wie dorst heeft van het levend water  
Hij mag zich laven aan de levensbron!  
'k Zal hem een God zijn en hij Mij een zoon.  
Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste.

Lied 04

Titel: Op het Godslam rust mijn ziele

Eerste componist: J. A. van Poseck

Uitvoerende: Undique

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst

Op het Godslam rust mijn ziele,  
vol bewond'ring bidt zij aan;  
alle, alle mijne zonden heeft  
zijn zoenbloed weggedaan.

Zalig rustoord! Zoete vrede  
vult mijn hart en blijft het bij;  
hij in Wie God zelf kan rusten,  
is het rustpunt ook voor mij.

Daar zal Hem mijn oog aanschouwen,  
Hem, wiens liefde mij verkwikt;  
Hem, wiens trouw mij hier geleidde,  
wiens genâ mij heil beschikt.

Daar bezingen zijne liefde  
duur gekochten door zijn bloed;  
daar is Sions ons zaal' geruste,  
't eind'loos loflied, 't eeuwig goed

Lied 05

Titel: U alleen bent God en Heer

Eerste componist: Harm Hoeve

(Nederlandse) Tekst: Tineke Hoeve-Doornbos

Uitvoerende: Mannenkoren

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Grote God en trouwe Vader  
stap voor stap kom ik U nader  
Ik ervaar het meer en meer  
U alleen bent God en Heer

Denkend aan de dag van morgen  
Ben ik soms zo vol van zorgen  
Maar U leert ons keer op keer  
U alleen bent God en Heer

Zo mag ik ook steeds beleven  
dat U kracht aan mij wilt geven  
Ja uw liefde zegt mij weer  
U alleen bent God en Heer

Heer, vervul mijn groot verlangen  
wil ook mij eens thuis ontvangen  
Laat mij juichen tot uw eer  
U alleen bent God en Heer

Laat mij juichen tot uw eer  
U alleen bent God en Heer

Lied 06

Titel: Laat heel de wereld het zien

Eerste componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Laat heel de wereld het zien,  
maak de volk'ren weer blij  
door de klank van zijn stem.  
Heuvels en dalen breek uit  
Kom en juich, zing het luid!  
Klap je handen voor Hem

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',  
een eeuwige heerschappij.  
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.  
't Woord van de waarheid maakt vrij.  
Het maakt vrij.

Laat heel de wereld het zien,  
maak gevangenen vrij,  
breng de eenzamen thuis.  
Heel satans bolwerk stort neer  
door 't gebed tot de Heer,  
door de kracht van het kruis.

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',  
een eeuwige heerschappij.  
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.  
't Woord van de waarheid maakt vrij.  
Het maakt vrij.

Laat heel de wereld nu staan  
vol ontzag voor zijn naam,  
zing het lied dat Hem eert.  
Wees niet meer stil, zeg het voort  
tot de wereld het hoort:  
Jezus regeert

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',  
een eeuwige heerschappij.  
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.  
't Woord van de waarheid maakt vrij.  
Het maakt vrij.

Lied 07

Titel: Ik bid voor jou

Eerste componist: Marco den Toom

(Nederlandse) Tekst: Judith Verwaard-van Beelen

Uitvoerende: Undique

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Wanneer je door een dal gaat  
waar alles duister is  
Wanneer je wordt getroffen  
door ziekte of gemis  
Dan wil ik je graag troosten  
maar niets van wat ik zeg  
zal jouw strijd kunnen winnen  
Ik neem jouw pijn niet weg

Maar ik zal voor je bidden  
je dragen in gebed  
tot in het hart van Vader  
want Hij is het die redt  
De Heer verlicht het duister  
en vult de eenzaamheid  
De vrede zul je vinden  
in zijn aanwezigheid

Wanneer de last te zwaar is  
je nergens uitkomst ziet  
Wanneer je hart gevuld is  
met zorgen of verdriet  
Dan wil ik je graag troosten  
maar niets van wat ik zeg  
zal jouw strijd kunnen winnen  
Ik neem jouw pijn niet weg

Maar ik zal voor je bidden  
je dragen in gebed  
tot in het hart van Vader  
want Hij is het die redt  
De Heer verlicht het duister  
en vult de eenzaamheid  
De vrede zul je vinden  
in zijn aanwezigheid

Al is de weg soms eenzaam  
toch ben je nooit alleen  
Want God zegt ik ben met je  
Ik draag jou hier doorheen

Lied 08

Titel: Psalm 100

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Juicht alle volken, prijst de Heer  
Dient God met vreugde, geeft Hem eer.  
Komt, jubelt voor zijn aangezicht  
en wandelt vrolijk in zijn licht.

De Heer is God, erkent zijn macht,  
Hij schiep ons door zijn grote kracht.  
Wij zijn van Hem in eeuwigheid,  
zijn volk, de schapen die Hij weidt.

Gaat zingend door zijn tempelpoort,  
zet in zijn voorhof 't zingen voort,  
zingt daar zijn grote naam ter eer,  
zingt tot zijn glorie, looft de Heer

Want goedertieren is de Heer,  
zijn goedheid eindigt nimmermeer,  
zijn trouw en waarheid houden kracht  
tot in het verste nageslacht.