

Lied 01

Titel: Laat ons de Heer lofzingen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Laat ons de Heer lofzingen,  
juicht, al wie bij Hem hoort!  
Hij zal met trouw omringen  
wie steunen op zijn woord.  
Al moet ge hier ook dragen  
veel duisternis en dood,  
gij hoeft niet te versagen,  
Hij redt uit alle nood.

Daarom lof zij de Here,  
in wie ons heil bestaat,  
Hem die ons toe wou keren  
zijn liefelijk gelaat.  
Hij moge ons behoeden,  
elkander toegewijd,  
en schenke ons al 't goede  
nu en in eeuwigheid.

Lied 02

Titel: Kom tot uw Heiland

Arrangement: Hans van Wingerden

Eerste componist: G. F. Root

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Kom tot uw Heiland, toef langer niet.  
Kom nu tot Hem, die redding u biedt,  
die ook voor u de hemel verliet.  
Hoor naar zijn roepstem, kom.  
Heerlijk, heerlijk,  
klinkt de vreugdetoon van de zaal'gen,  
juichend bij Gods Zoon,  
als zij vergaad'ren rondom de troon,  
daar waar de eng'len staan.

Wil toch bedenken: Hij is nabij,  
volg dan zijn stem, ook u maakt Hij vrij.  
Luister, Hij spreekt tot u en tot mij:  
Kom tot Mij, zondaars kom.  
Heerlijk, heerlijk,  
klinkt de vreugdetoon van de zaal'gen,  
juichend bij Gods Zoon,  
als zij vergaad'ren rondom de troon,  
daar waar de eng'len staan.

Lied 03

Titel: Doop

Eerste componist: Adrian Roest

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: Kinga Bán

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat zijn naam voorgoed aan ons verbonden is.  
Water dat getuigt en spreekt,  
van de hoop die in ons leeft,  
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,  
gaan wij onder in de doop,  
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  
staan wij op van schuld bevrijd,  
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,  
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop,  
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:  
Christus' kerk die wereldwijd,  
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan,  
die de weg van Christus gaan,  
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,  
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop,  
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.  
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.  
Heilig ons en vernieuw ons leven Heer.  
Heilig ons en vernieuw ons leven Heer.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,  
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan.  
Uit het water van de doop,

putten wij geloof en hoop,  
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en Heil'ge Geest!  
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!  
Wat een liefde, wat een hoop!  
U verzegelt door de doop  
dat ons leven bij U veilig is.  
Dat ons leven bij U veilig is.

lied 04

Titel: It is well with my soul

Arrangement: Tom Fettke

Eerste componist: Phillip P. Bless

(Nederlandse) Tekst: Horatio G. Spafford

Uitvoerende: CRK Voices

Uitvoering: Koorzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

When peace like a river  
attendeth my way,  
when sorrows like sea billows roll:  
Whatever my lot,  
Thou hast taught me to say,  
'It is well. It is well with my soul.'

Though Satan should buffet,  
tho' trials should come,  
let this blest assurance control,  
that Christ has regarded  
my helpless estate,  
and hath shed His own blood for my soul.

It is well  
with my soul,  
It is well,  
it is well,  
with my soul.  
It is well,  
it is well,  
with my soul.

My sin, O, the bliss  
of this glorious thought,  
My sin not in part but the whole,  
is nailed to the cross  
and I bear it so more, Praise the Lord,  
praise the Lord, o my soul.

It is well  
with my soul,  
It is well  
it is well,  
with my soul.

And Lord, haste the day  
when the faith shall be sight.  
The clouds be rolled back as a scroll.  
The trump shall resound  
and the Lord shall descend,  
'Even so', it is well, with my soul.

It is well  
with my soul,  
It is well  
it is well,  
with my soul.

It is well  
with my soul,  
It is well  
it is well,  
with my soul.

Lied 05

Titel: Gij boden

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: John Darwall

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: CRK Voices

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Gij boden voor Gods troon,  
die van zijn aangezicht  
de weerglans verder draagt  
op vleugels van het licht,  
draagt met uw stem  
ons mensenlied opdat het zingt  
alleen van Hem!

Gij heiligen van hier  
zingt met uw aardse stem  
hoezeer uw hart verlangt  
naar 't nieuw Jeruzalem.  
Heft dan het hoofd  
en leeft voorgoed haar tegemoet.  
God zij geloofd!

Ook ik zing voluit mee  
de glorie van de Naam;  
met hart en ziel ben ik  
zijn liefde toegedaan.  
Dat tot het eind  
mijn leven lang vol van gezang  
om Hem mag zijn!

Lied 06

Titel: Uw liefde redde mij

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Miles & Kate Simmonds  
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uitvoerende: Studentenkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Ik was verloren, maar U redde mij.  
U trok mij uit de put, verhoogde mij.  
Zoveel liefde, toen ik was afgedwaald,  
zocht u naar mij.  
Heer, U weet alles wat ik heb gedaan,  
maar door uw bloed mag ik nu voor U staan.  
Zoveel liefde, dat ik een kind van U mag zijn.

U geeft een nieuw lied in mijn mond,  
ik roep het uit met heel mijn hart,  
een lied van dank voor mijn grote God,  
Halleluja!

Nu sta ik vast op deze rots,  
nu ben ik veilig in de hand van God.  
Alles werd nieuw toen Jezus kwam,  
halleluja, uw liefde redde mij!

Nu mag ik leven in uw koninkrijk,  
want Jezus offer maakte plaats voor mij.  
Zoveel vrede, omdat U van mij hield,  
stierf U voor mij.  
En nu wij weten hoe geliefd wij zijn,  
zijn wij gekomen om bij U te zijn.  
Zoveel vreugde, te weten dat U van ons houdt.

U geeft een nieuw lied in mijn mond,  
ik roep het uit met heel mijn hart,  
een lied van dank voor mijn grote God,  
Halleluja!

Nu sta ik vast op deze rots,  
nu ben ik veilig in de hand van God.  
Alles werd nieuw toen Jezus kwam,  
halleluja, uw liefde redde mij!

Zoveel wonderen heeft U gedaan,  
zoveel plannen liggen voor ons klaar.  
Uw genade is zo groot voor ons,  
dat wat geen mens verdient,  
dat wat geen mens bedenkt,  
is wat uw liefde schenkt.

U geeft een nieuw lied in mijn mond,



ik roep het uit met heel mijn hart,  
een lied van dank voor mijn grote God,  
Halleluja!

Nu sta ik vast op deze rots,  
nu ben ik veilig in de hand van God.

Alles werd nieuw toen Jezus kwam,  
halleluja, uw liefde redde mij!

Uw liefde redde mij!

Uw liefde redde mij!

Uw liefde redde mij!

Uw liefde redde mij!

Uw liefde redde mij!

Lied 07

Titel: Dan zingt mijn ziel

Arrangement: Hans van Wingerden

Eerste componist: Carl Boberg

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: CRK Voices

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

O Lord, my God, when I in awesome wonder  
consider all the worlds Thy Hands have made,  
I see the stars, I hear the rolling thunder,  
Thy pow'r throughout the universe displayed.

When thro' the woods and forrest glades I wander,  
and hear the birds sing sweetly in the trees,  
when I look down from lofty mountain grandeur,  
and hear the brook and feel the gentle breeze.

Then sings my soul, my Saviour God, to Thee:  
how great Thou art, how great Thou art.  
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee:  
how great Thou art, how great Thou art!

And when I think of God, his Son not sparing  
sent Him to die, I scarce can take it in  
that on the cross, my burden gladly bearing  
He bled and died to take away my sin.

When Christ shall come with shout of acclamation  
and take me home, what joy shall fill my heart!  
Then I shall bow with humble adoration  
And there proclaim, 'My God, how great Thou art!'

Then sings my soul, my Saviour God, to Thee:  
how great Thou art, how great Thou art.  
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee:  
how great Thou art, how great Thou art!

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering,  
de wereld zie die U hebt voort gebracht.  
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,  
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht.

Heel de natuur, vol majesteit en luister,  
zingt van uw naam, uw macht en heerlijkheid.  
Een heerlijk lied vol van uw grote daden,  
zij looft uw naam, Heer, tot in eeuwigheid.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen,  
tot in de dood, gegaan is als een Lam,  
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen  
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Als Christus komt, met majesteit en luister,  
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.  
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen  
en zingt mijn ziel: 'O Heer, hoe groot zijt Gij!'

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.  
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.