

Lied 01

Titel: Ik geloof in God de Vader

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: John Zundel

(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra

Uitvoering: Samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst:

Ik geloof in God de Vader

Die een bron van vreugde is,

louter goedheid en genade,

licht in onze duisternis.

Hij, de Koning van de kosmos

het gesternte zingt Zijn eer

heeft uit liefde mij geschapen

en tot liefde keer ik weer

Ik geloof in Jezus Christus

Die voor ons ter wereld kwam,

Zoon van God en Zoon des mensen,

goede Herder, Offerlam.

Door te lijden en te sterven

groot is het geheimenis

schenkt Hij mij het eeuwig leven

dat uit God en tot God is.

Lied 02

Titel: Jezus ik wil komen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jan Visser

Tweede componist:

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

Jezus, ik wil komen
U roept telkens weer.
Laat me bij U schuilen
in uw liefde, Heer.

Heer, U droeg mijn zonden
aan het kruis voor mij.
Maak mij door uw liefde
van de zonden vrij.

Jezus, neem mijn leven
in genade aan.
Dank U voor het wonder
dat U hebt gedaan

Lied 03

Titel: God maakt geschiedenis

Arrangement: Bas de Vroome

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

God maakt geschiedenis
wat nooit geschiedde, is
te middernacht geschonken:
een kind van vlees en bloed
die als de melk, zo zoet,
Gods woord heeft ingedronken

Die was en is, die komt
De hel verstijft, verstomt
wijd gaat de hemel open
Als alles is geschied
mag wie Hem hulde biedt
zijn vreugde binnenlopen

God maakt geschiedenis
wat nooit geschiedde, is
te middernacht begonnen
waar liefde leven geeft
daar woont de Heer, daar heeft
zijn rijk de slag gewonnen

Lied 04

Titel: Bless the Lord/Loof de koning

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Jacques Berthier

Tweede componist: John Goss

Uitvoerende: Gemengd koor Hatikwa

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst:

Bless the Lord, my soul
and bless God's holy name
Bless the Lord, my soul
who leads me into life

Bless the Lord, my soul
and bless God's holy name
Bless the Lord, my soul
who leads me into life

Loof de koning, heel mijn wezen
gij bestaat in zijn geduld
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld
Loof de koning, loof de koning
tot gij Hem ontmoeten zult

Engelen, zing ja en amen
met de koning oog in oog
Zon en maan, buig u tezamen
en gij sterren hemelhoog
Loof uw Schepper, loof uw Schepper
loof Hem, die het al bewoog

Lied 05

Titel: Wees mijn verlangen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Mary Elizabeth Byrne & Eleanor Henrietta Hull
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende: Maria den Hertog

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart
Laat mijn gedachten op U zijn gericht
wakend of slapend, vervuld van Uw licht

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer
dat ik in U blijf en U in mij, Heer
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk

Hemelse Koning, die het kwaad overwon
Als ik daar kom in het licht van Uw zon
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Lied 06

Titel: Bron van liefde, licht en leven

Arrangement: Bert Kruis

Eerste componist: John Zundel

(Nederlandse) Tekst: André F. Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Bron van liefde, licht en leven
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind -
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Lied 07

Titel: Breng dank aan de Eeuwige

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Henry SMith

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: JGK Immanuel, Vocals & Miranda de Vlieger

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond

Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk
zegt de arme: ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.
Breng dank.

Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.

hele koor inzet heren tegen elkaar in
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk
zegt de arme: ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.
Breng dank, breng dank.

Lied 08

Titel: Spirit of the living God

Arrangement: Karel Rouw

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor Assen

Uitvoering: Koorzang

Opname: Kampen - Bovenkerk

Tekst:

Spirit of the living God,
fall afresh on me.

Spirit of the living God,
fall afresh on me.

Meld me, mold me,
fill me, use me.

Spirit of the living God,
fall afresh on me.

Spirit of the living God,
move among us all.

Make us one in heart and mind,
make us one in love.

Humble, caring,
selfless, sharing.

Spirit of the living God,
fill our lives with love.

Spirit of the living God,
fall afresh on me.

Lied 09

Titel: Gezegend Hij, die komt

Arrangement: Marcel Tiemensma

Eerste componist: Hans Lieberton

(Nederlandse) Tekst: Hans Lieberton

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst:

Gezegend Hij, die komt,
die komt in de naam des Heren.

Gezegend Hij, die komt,
die komt in de naam van God.

Hosanna, de Zoon van David

Hosanna, de Zoon van David

Hosanna, de Zoon van David

Gezegend Hij die komt.

Hosanna, de Zoon van David

Hosanna, de Zoon van David

Hosanna, de Zoon van David

Gezegend Hij die komt.

Lied 10

Titel: Psalm 148:1 en 5

Arrangement: Gereard de Wit

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Dutch Baroque

Uitvoering: Koorzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst:

Looft God, zingt eeuwig 's Heeren lof
gij, die in het glansrijk hemelhof
die in de hoogste plaatsen woont
waar God u zijn nabijheid toont
Looft hem, gij eng'len, legermachten
die op zijn wil en wenk blijft wachten
Looft, held're sterren, maan en zon
Looft d'Almacht, looft der lichten bron.

Looft, looft met waar' erkentenis
zijn naam die hoog verheven is
Dewijl zijn wond're majesteit
door aard' en hemel is verspreid
Hij wou den hoorn, zo vol vermogen
den roem van Israel verhogen
Dat woont bij hem, 't heeft zingensstof
Looft God, zingt eeuwig 's Heren lof

Lied 11

Titel: Huis van God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Wim ter Burg

(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst:

Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer
smeeklied en lofzang en taal van ontferming
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.

Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd
blakend van geestdrift of stil door ontroering
Hij is de Heer die mij door en door kent

Eenmaal, o God, bent U alles in allen
wist U de tranen van ieders gezicht
Eenmaal, o God, aan het eind van de tijden
neemt U ons op in de stad van het licht

Lied 12

Titel: Looft God die zegent al wat leeft

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoerende: Ars Musica

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Tot God den Heer hief ik mijn stem,
ik riep tot God, ik smeekte Hem.

Alles, alles wat mij benauwt
heb ik den Here toevertrouwd.

Tot U roep ik dat Gij, o Heer,
mijn schuilplaats zijt, mijn tegenweer,
mijn deel, mijn erve in het land
der levenden, mijn onderpand.

Red mij van wie te sterk mij is,
voer mij uit zijn gevangenis,
dat ik U, Heer, dat ik U dan
mijn Heer en God weer loven kan.

Al uw getrouwen roep ik saam
als Gij mij zo hebt welgedaan,
zij zullen horen hoe ik zing
uw naam en uw rechtvaardiging.

13 - Medley

Titel: a. Heer, ik hef mij hart en handen b. Here maak mij uwe wegen c. Psalm 25

Eerste componist: a. Traditional b. Loys Bourgeois c. Eelco Vos

(Nederlandse) Tekst: a,b,c. Traditional

Uitvoerende: Ars Musica & Psalmproject

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

a.

Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

b.

Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
vanaf rechts leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer

laat mij trouw uw wet betrachten
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

c.

Here maak mij uwe wegen
door uw woord en geest bekend

Leer mij hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden bent

Leid mij in uw rechte licht
laat mij trouw uw wet betrachten
want u bent mijn heil o Heer
blijf u alle dag verwachten

Lied 14

Titel: Liefde Gods

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Charles Wesley & Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Gemengde koren

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst:

Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit de hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

Wat Gij eenmaal zijt begonnen
O voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Lied 15

Titel: Bless the Lord

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Jacques Berthier

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Bless the Lord my soul
and bless God's Holy Name,
bless the Lord my soul
who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel
die mij het leven geeft.

Bless the Lord my soul
and bless God's Holy Name,
bless the Lord my soul
who leads me into life