

Lied 01

Titel: Psalm 97: 1 en 6

Arrangement: Aarnoud de Groen

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Groot Koning is de Heer,  
Volken, bewijst Hem eer,  
breek uit in jubel, aarde,  
nu Hij de macht aanvaardde.  
De landen wijd en zijd  
zijn in zijn naam verblijd.  
Op recht en op gericht  
heeft Hij zijn troon gesticht  
in de verborgenheid.

Gods heil, Gods glorie staat  
licht als de dageraad  
reeds voor het oog te gloren  
van wie Hem toebehoren.  
Een vreugde van de HEER  
stroomt in hun harten neer.  
Gij die rechtvaardig zijt,  
weest in de HEER verblijd.  
Zijn naam zij lof en eer!

## Lied 02

Titel: Soms groet een licht van vreugde

Arrangement: Adriaan Engels, Henk van der Maten

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Bovenkerk Kamerkoor, Samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Soms groet een licht van vreugde

de christen als hij zingt:

de Heer is 't die met vleugels

van liefde hem omringt.

Loopt alles ons ook tegen,

Hij zal ons 't goede doen,

Hij geeft na donk're regen

een mild en klaar seizoen.

Goddank, wij overdenken

't geheim van onze Heer,

het heil dat Hij wil schenken,

dat nieuw is altijd weer.

Bevrijd van onze zorgen,

begroeten wij de dag

en vrezen niet de morgen,

wat hij ook brengen mag.

Al zal geen wijnstok dragen,

geen vijgenboom zijn vrucht,

al ligt het veld te klagen

onder een lege lucht,

God doet zijn hand toch open,

zijn lof krijgt stem in mij.

Daar ik op Hem mag hopen,

ben ik alleen maar blij.

Lied 03

Titel: 'k Ben een koninklijk kind

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: M.A. Clifton

(Nederlandse) Tekst: Margaretha Adriana Alt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

'k Ben een koninklijk kind,  
door de Vader bemind  
en 'k zal wonen in 's Konings paleis.  
In die stad nooit aanschouwd,  
met straten van goud.  
Glorievol als een schoon paradijs.

'k Ben een koninklijk kind,  
door de Vader bemind  
en zijn oog rust zo teder op mij.  
Als de dageraad straks gloort,  
de bazuin wordt gehoord,  
roept Hij mij om te staan, aan zijn zij.

'k Ben een koninklijk kind,  
niet slechts dienstknecht of vrind.  
'k Ben gekocht met het bloed van mijn Heer.  
En dat bloed geeft mij recht,  
meer te zijn dan een knecht.  
'k Ben Gods kind dat verblijdt mij zo zeer.

'k Ben een koninklijk kind,  
door de Vader bemind  
en zijn oog rust zo teder op mij.  
Als de dageraad straks gloort,  
de bazuin wordt gehoord,  
roept Hij mij om te staan, aan zijn zij.

'k Ben een koninklijk kind,  
dat zijn vreugd daarin vindt,  
God te loven met juub'lende stem.  
Tot ik sta voor de poort,  
van het hemelse oord,  
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem.

'k Ben een koninklijk kind,  
door de Vader bemind  
en zijn oog rust zo teder op mij.

Als de dageraad straks gloort,  
de bazuin wordt gehoord,  
roept Hij mij om te staan, aan zijn zij.

Lied 04

Titel: Adonai

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: Paul Wilbur

(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uitvoerende: Gospelkoor Tin Speransa, Samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Heer van de eeuwigheid  
laat ons uw glorie zien.  
Heer over hemel en aard,  
God van Israël.  
Kom in uw wijsheid en macht,  
vol van uw glorie en kracht.  
Hoor naar de roep van ons hart,  
toon uw heerlijkheid.

En ieder zal U zien  
die komt in majesteit.  
Adonai, Adonai,  
dan buigt elke knie  
voor de hoogste Heer.  
Adonai, Adonai,  
dan juicht elke tong:  
U alleen bent Heer!  
Adonai.

Zie Jeruzalem wacht,  
heft haar lofzang omhoog,  
alle poorten zien uit  
naar de dag dat U komt.

En hoor hoe Sion zingt:  
Gezegend Hij die komt.  
Adonai, Adonai,  
dan buigt elke knie  
voor de hoogste Heer.  
Adonai, Adonai,  
dan juicht elke tong:  
U alleen bent Heer!  
Adonai, Adonai, Adonai, Adonai.

Lied 05

Titel: Jezus Hij is Koning

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Frank Hamilton, Guy H. Carawan, Pete Seeger, Zilphia Horton

(Nederlandse) Tekst: Yvonne Hoekendijk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Jezus, Hij is Koning,  
Jezus, Hij is Koning,  
Koning van het gans heelal.  
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:  
Jezus, Hij is Koning!

Jezus heeft ons vrijgekocht,  
Jezus heeft ons vrijgekocht,  
vrijgekocht door 't dierbaar bloed.  
Ja, diep in mijn hart, leeft dit geloof:  
Jezus heeft ons vrijgekocht.

Jezus, Hij zal komen,  
Jezus, Hij zal komen,  
komen zal Hij met gejuich.  
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:  
Jezus, Hij zal komen.

Lied 06

Titel: Eeuwige God

Arrangement: Adriaan Engels, Henk van der Maten

Eerste componist: John Rutter

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Bovenkerk Kamerkoor

Uitvoering: Koor

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Is niet muziek door U aan ons gegeven?  
Hemels geschenk voor wie U, God, is toegedaan.  
Ze geeft geluk en kleur en troost mij in mijn tranen.  
Een vriend als ik mijn weg alleen moet gaan.

Wij danken U voor al die mooie klanken.  
Voor harmonieën die mij raken in het hart.  
Een wijs op wieken als een vogel in de morgen.  
Als stem en instrument mijn nacht ontwart.

En zo gezegend worden wij tot zegen.  
Muziek beroert het hart, gezang verruimt de geest.  
Zij zal wie nu nog vreemden zijn tezamen brengen.  
En wie ik liefheb, leiden naar een feest.

Lied 07

Titel: Majesteit

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Jack Williams Hayford

(Nederlandse) Tekst: Joke Goldschmeding

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Majesteit,

Groot is zijn majesteit.

Lof zij Jezus,

en glorie, hulde en eer.

Majesteit,

God, die de zijnen leidt.

Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij.

Dus verhoog

maak eeuwig groot

de naam van Jezus

Volk van God

Kom en breng lof aan Jezus de Koning.

Majesteit

groot is zijn majesteit.

Dwars door de dood werd hij verhoogd,

Jezus regeert.



Lied 08

Titel: Lof zij de Heer

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: Joachim Neander

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoerende: Gospelkoor Tin Speransa, Samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere,  
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.  
Komt allen saam,  
Psalmzingt de heilige naam,  
Looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven;  
Heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.  
Hij die u leidt,  
Zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft Zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,  
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.  
Denk elke dag,  
Aan wat Zijn almacht vermag,  
Die u met liefde bejegt.

Prijs zijn naam (4x)

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,  
Christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.  
Hart wees gerust,  
Hij is uw licht en uw lust,  
Alles wat ademt zegt: Amen.