

Lied 01

Titel: God is getrouw

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Christian Gregor

(Nederlandse) Tekst: Hendrik Pierson

Uitvoering: Samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst:

God is getrouw, zijn plannen falen niet  
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.  
Die 't heden kent, de toekomst overziet,  
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;  
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,  
volvoert zijn hand.

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,  
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;  
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,  
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;  
de adem zijner lippen overmant  
de tegenstand.

De Heilige Geest, die haar de toekomst spelt  
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;  
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,  
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;  
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land  
als Gods gezant

Lied 02

Titel: Ik val niet uit zijn hand

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: Sergej Visser

(Nederlandse) Tekst: Menno van der Beek

Uitvoerende: Psalmen voor Nu

Uitvoering: Band en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Mijn God, ik kom naar U. Dan ben ik veilig;  
ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:  
ik heb U nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen  
en wringen zich voor hen in honderd bochten,  
maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, U vult mijn bord. U vult mijn beker:  
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.  
U houdt mijn hele leven in Uw handen  
en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;  
Ik voel dat Hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.  
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:  
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven;  
ik hoef niet naar het graf. Want U laat mij niet los.  
U wilt mij leren waar ik U moet zoeken:  
heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Lied 03

Titel: Wat vlied of bezwijk

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Johannes Andreas Böhringer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God  
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot  
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,  
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.

Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar  
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,  
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht  
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,  
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.  
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood  
dan rijst nog mijn loflied: `zijn goedheid is groot!

Lied 04

Titel: Veilig in uw nabijheid

Arrangement: Hans van Wingerden

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Bert Noteboom

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Dank U voor Uw ontfermende liefde,  
onpeilbaar in de hoogte en diepte.  
In al mijn vreugde en in alle pijn  
wilt U met mij zijn.

Veilig in Uw nabijheid,  
veilig ben ik bij U.  
Veilig in stormen en verdriet;  
beveiligd ieder uur.

Zoals een vader zorgt voor zijn kind'ren  
ontfermt U zich ook over mijn leven;  
U houdt mij vast in al de strijd,  
tot in eeuwigheid!

Veilig in Uw nabijheid,  
veilig ben ik bij U.  
Veilig in stormen en verdriet;  
beveiligd ieder uur.

Wanneer het donker is in het leven,  
weet ik mij door Uzelf omgeven.  
Zoals de schaduw aan mijn zij,  
bent U dicht bij mij.

Veilig in uw nabijheid,  
veilig ben ik bij U.  
Veilig in stormen en verdriet;  
beveiligd ieder uur.

Lied 05

Titel: God van licht

Eerste componist: Rend Collective Experiment

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende: LEV

Uitvoering: Band

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst:

In mijn twijfels, mijn verdriet,  
in mijn falen ontbreekt U niet.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand  
in mijn vragen houdt Uw Woord stand.  
In Uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn Gids.  
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn Gids.  
Leid mij door het donker veilig naar de kust,  
waar U woont  
waar U woont  
waar U woont  
waar U woont

Storm en golven vrees ik niet.  
In de morgen zing ik mijn lied.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn Gids.  
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn Gids.  
Leid mij door het donker veilig naar de kust,  
waar U woont  
waar U woont  
waar U woont  
waar U woont

U schijnt feller dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm.

U schijnt feller dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm.  
U schijnt feller dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm.  
U schijnt feller dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn Gids.  
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn Gids.  
Leid mij door het donker veilig naar de kust,  
waar U woont  
waar U woont  
waar U woont  
waar U woont

Lied 06

Titel: Je hoeft niet bang te zijn

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Nando van Essen

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Je hoeft niet bang te zijn  
al gaat de storm tekeer.  
Leg maar gewoon je hand  
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn  
als oorlog komt of pijn.  
De Heer zal als een muur  
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn  
al gaan de lichten uit.  
God is er en Hij blijft  
als jij je ogen sluit.

Lied 07

Titel: God van trouw

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Brian Doerksen

(Nederlandse) Tekst: Gijsbert van Oeveren

Uitvoerende: Elise Mannah, Samenzang

Uitvoering: Solo en Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

God van trouw,  
U verandert nooit,  
Eeuwige, U mijn vredevorst.  
Aller Heer, ik vertrouw op U.  
Heer, ik roep tot U,  
opnieuw en opnieuw.  
Heer, ik roep tot U,  
opnieuw en opnieuw.

U bent mijn rots wanneer ik wankel,  
U richt mij op wanneer ik val.  
Dwars door de storm  
bent U Heer, het anker;  
ik stel mijn hoop alleen op U.

God van trouw,  
U verandert nooit,  
Eeuwige, U mijn vredevorst.  
Aller Heer, ik vertrouw op U.  
Heer, ik roep tot U,  
opnieuw en opnieuw.  
Heer, ik roep tot U,  
opnieuw en opnieuw.

U bent mijn rots wanneer ik wankel,  
U richt mij op wanneer ik val.  
Dwars door de storm  
bent U Heer, het anker;  
ik stel mijn hoop alleen op U.

U bent mijn rots wanneer ik wankel,  
U richt mij op wanneer ik val.  
Dwars door de storm  
bent U Heer, het anker;  
ik stel mijn hoop alleen op U.



Lied 08

Titel: Ga met God en Hij zal met je zijn

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Ralph Vaughan Williams

(Nederlandse) Tekst: Gert Landman

Uitvoerende: Gemengd koor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

In zijn liefde jou bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Lied 09

Titel: Er komt een nieuwe aarde

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Charles Groot

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Er komt een nieuwe aarde  
zonder onrecht of verdriet,  
waar de honger is verdwenen,  
God in alles ons voorziet,  
waar het lijden is geworden  
tot een eeuwig vreugdelied,  
het Koninkrijk van God.

Glorie, glorie, halleluja  
Glorie, glorie, halleluja  
Glorie, glorie, halleluja  
het Koninkrijk van God

Er komt een nieuwe aarde  
zonder angst en zonder pijn,  
waar verlost menschen leven  
in het Goddelijk domein,  
waar het Woord heeft overwonnen  
en de dood niet meer zal zijn,  
het Koninkrijk van God.

Glorie, glorie, halleluja  
Glorie, glorie, halleluja  
Glorie, glorie, halleluja  
het Koninkrijk van God

Glorie, glorie, halleluja  
Glorie, glorie, halleluja  
Glorie, glorie, halleluja  
het Koninkrijk van God