

Lied 01

Titel: Loof de Here mijn ziel

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

Looft de Here mijn ziel

looft de Here mijn ziel

en alles wat in mij is

Zijn heilige naam

Looft de Here mijn ziel

looft de Here mijn ziel

en alles wat in mij is

Zijn heilige naam

Looft de Here mijn ziel

looft de Here mijn ziel

en alles wat in mij is

Zijn heilige naam

Looft de Here mijn ziel

looft de Here mijn ziel

en alles wat in mij is

Zijn heilige naam

Lied 02

Titel: Psalm 89

Eerste componist: Gerard de Wit

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Dutch Baroque

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
zo min zal uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort!
Zij wand'len, Heer, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;
uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar uw gerechtigheid naar uw woord verhogen.

Lied 03

Titel: Eeuwig Woord U willen wij bezingen

Arrangement: Martin Mans

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Cornelis Rijndorp

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Eeuwig Woord, U willen wij bezingen

God uit God en Licht uit Licht

Wijsheid, voor de aanvang aller dingen

spelend voor Gods aangezicht

engel Gods uit Isrels oude dagen

Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen

dienaar van Gods hoog bevel

kind der maagd, Immanuël

Levensvorst, U loven de geslachten

en tot Uw verborgen tijd

blijft de bruid Uw wederkomst verwachten

't einde van haar bange strijd

Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven

uit die hoge heilsverwachting leven

tot zij op de jongste dag

met U triumferen mag.

Lied 04

Titel: Liefde, eenmaal uitgesproken

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Stainer

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw Woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij Uw gasten zijn

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf.

Lied 05

Titel: God van liefde, God van trouw

Arrangement: Wilkin de Vlieger, Luca Genta

Eerste componist: Eelco Vos

(Nederlandse) Tekst: Eelco Vos

Uitvoerende: The Psalmproject

Uitvoering: Band en samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

God van liefde, God van trouw,
U die alles schiep
mij ook maakte, mij hier ziet
mij in 't leven riep
In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U bent nooit alleen

God van vrede, God van recht
van gerechtigheid
U die mij beschermt, vergeeft
mij van schuld bevrijdt
Slaan de golven om mij heen
Heer u bent erbij
God van liefde, God van trouw
U ziet om naar mij

In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U laat nooit alleen

Lied 06

Titel: Jezus vol liefde

Arrangement:

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Hans Lieberton

Uitvoerende: Limburgs projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

Jezus vol liefde,

U wilt ons leiden.

Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht, o Heer,

en vul ons tot uw eer,

kom tot uw doel met ieder van ons.

Maak ons een volk Heer,

heilig en rein,

dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

Lied 07

Titel: Maak liefde waar

Arrangement: Daniël Rouwkema

Eerste componist: Londonerry Air

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Gemengd koor

Uitvoering: Gemengd koor

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Maak liefde waar in geven en aanvaarden
belangeloos en zonder elke dwang
een schuilplaats waar geen doen alsof kan aarden
waar kwetsbaarheid geen pantser meer verlangt

Geef mij je hand en ongebaande paden
Geef mij je liefde waarlangs wij ook gaan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan

Maak liefde waar door nimmer te begrenzen
maar als omarming die ons juist bevrijdt
de steun die helpt gevaren te trotseren
als moed die naar ons ware zelf toe leidt

Geef mij je kracht als woorden gaan bezwijken
Geef liefde ondanks wat ik heb gedaan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan

Maak liefde waar maar nooit als macht of invloed
als wapen dat de ander overspeelt
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken
en deel de vreugde om wat wordt geheeld

Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen
Wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan

Lied 08

Titel: Geen liefde zo wonderlijk
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Adoniram Gordon
(Nederlandse) Tekst: Wim Kok
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:

Geen liefde zo wonderlijk
Uw liefde voor mij.
Geen liefde zo ruim en rijk
ik kan er niet bij.
Uw liefde, o Vader,
is onverklaarbaar groot
uit liefde gaf Gij Uw Zoon
zelfs over tot de dood.

Geen liefde zo wonderlijk
Uw liefde voor mij.
Geen liefde rijkt verder
en is zo nabij.
Uw liefde, o Jezus,
is mij te wonderbaar;
uit liefde stierf Gij aan 't kruis
en liet mijn zonden daar

Geen liefde zo wonderlijk
Uw liefde voor mij.
Geen liefde is inniger
en maakt werk'lijk vrij.
Uw liefde, o Heil'ge Geest
verbrak al mijn verweer
uit liefde won Gij mij in
voor Jezus als mijn Heer

Lied 09

Titel: Alles wat over ons geschreven is

Arrangement: Rintje te Wies

Eerste componist: Frits Mehrrens

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoerende: Roder Jongenskoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst:

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem

Lied 10

Titel: Jesus remember me

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jacques Berthier

Uitvoering: Samenzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst:

Jezus, herinner mij
als U ingaat in uw koninkrijk
Jezus, herinner mij
als U ingaat in uw koninkrijk

Jesus, gedenk' an mich
wenn Du kommst mit deinem Reiche
Jesus, gedenk' an mich,
wenn Du kommst mit deinem Reiche

Jesus remember me
when you come into your kingdom
Jesus remember me,
when you come into your kingdom

noe
noe
noe
noe

Lied 11

Titel: Jezus is ons licht en leven

Arrangement: Godfrey Sampson

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Hendrik Pieterse

Uitvoerend: Northern Voices

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst:

Jezus is ons licht en leven

Hij, die, aan het kruis geheven

met zijn bloed ons heeft gekocht

heeft nu vorstelijk overmocht

Hij kan niet gebonden wezen

als een held is Hij verrezen

hele koor inzet sopranen

Halleluja! Halleluja

Hij heeft ridderlijk gestreden

hel en duivel neergetreden

woedt de vijand nog zo zeer

schaden kan hij ons niet meer

Sion moet Hem dank bewijzen

en met luider stemme prijzen

Halleluja! Halleluja

't Leven heeft de dood verslonden

wat geboeid is, wordt ontbonden

Dood, waar is uw overmacht,

waar uw prikkel, waar uw kracht

's Heren vrijgekochten hopen

want de hemel gaat hun open

Halleluja! Halleluja

Lied 12

Titel: Jacob's Ladder

Arrangement: Sander van Marion

Eerste componist: Spiritual, traditional

Uitvoerende: Mannenkoor Salomo

Uitvoering: koorzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

We are climbing Jacob's ladder

We are climbing Jacob's ladder

We are climbing Jacob's ladder

soldiers of the cross

Ev'ry round goes higher, higher

Ev'ry round goes higher, higher

Ev'ry round goes higher, higher

soldiers of the cross

Sinners do you love me Jesus

Sinners do you love me Jesus

Sinners do you love me Jesus

soldiers of the cross

If you love Him why not serve Him

If you love Him why not serve Him

If you love Him why not serve Him

soldiers of the cross

Rise, shine, give God glory

Rise, shine, give God glory

Rise, shine, give God glory

soldiers of the cross

We are climbing higher, higher

We are climbing higher, higher

We are climbing higher, higher

soldiers of the cross

Lied 13

Titel: Het dorre land zal juichen

Arrangement: Andre van Vliet

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Jacobikerk

Tekst:

Het dorre land zal juichen
en bloeien als een roos
Ja, jubelend getuigen
Gods heil is eindeloos
Sterkt dan de slappe handen
en maakt de knieën vast
want God verbreekt uw banden
en Hij verlicht uw last

Dan zal er water komen,
ontspringen: een fontein.
Een beek zal overstromen
een tuin wordt de woestijn
God zal een weg ons banen
zijn weg die heilig is
en ieder zal beamen
dat die weg veilig is

Daar zal geen leeuw meer wezen
geen wild verscheurend dier
Wie gaat heeft niets te vrezen
die wandelt vrij en fier
Zo zal het volk des Heren
zingend het hoogste lied
met vreugde wederkeren
want weg vlucht elk verdriet

Lied 14

Titel: In zeven kleuren rijst omhoog

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

In zeven kleuren rijst omhoog
een hemelpoort, een ereboog
de wolken wit, de hemel blauw:
God blijft altijd de aarde trouw.

Hier kust de boog van zijn verbond
met zeven zegels onze grond;
de Heer laat ons geen dag alleen,
zijn trouw breekt door de wolken heen.

Al vallen sterren, zon en maan
al rollen golven af en aan,
de zee ligt in Gods rechterhand
zijn handpalm is ons vaderland

Al laait er in het laatste uur
een wereldbrand, een zee van vuur
geen vlam doet deze boog vergaan
vast zal de nieuwe aarde staan

Lied 15

Titel: De dagen onzer jaren

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional, C. de Pauw 18de eeuw

(Nederlandse) Tekst: André F. Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Emmen - Goede Herderkerk

Tekst:

De dagen onzer jaren
gaan als een schaduw heen,
als schepen die wel varen
maar niemand weet waarheen,
als grijze winterwolken
die langs de hemel gaan,
als vogelvrije volken
geen mens weet waar vandaan.

De dagen onzer jaren
gaan als een schaduw heen,
maar weet: ginds wacht een haven,
geen scheepje vaart alleen
God zal de wolken wenken,
Hij brengt de volken thuis
zijn duif zal ons gedenken,
die vliegt ons voor naar huis

De dagen onzer jaren
gaan als een schaduw heen,
de dageraad zal baren
de Zoon die reeds verscheen
de zonde zal verdwijnen,
de zomer stijgt ten top,
rijder de zon die dan gaat schijnen
staat eens voor altijd op