

Lied 01

Titel: Psalm 118: 1 en 5

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezing.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

Lied 02

Titel: Mijn Vader, dank U wel

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Frannie Vink-Faasen

(Nederlandse) Tekst: Frannie Vink-Faasen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk

Tekst:

Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent,
U al mijn gedachten en verlangens kent,
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent,
mijn Vader, dank U wel.

'k Dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt,
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,
voor troost, die U mij geeft in onzekerheid,
mijn Vader, dank U wel.

Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust,
ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult,
mijn Vader, dank U wel.

Mijn woorden schieten vaak te kort, o Heer,
wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer,
'k ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer,
mijn Vader, dank U wel.

Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan,
dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan,
dat ik U in dit lied van harte danken kan,
mijn Vader, dank U wel.

Lied 03

Titel: Ik val niet uit zijn hand

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: Sergej Visser

(Nederlandse) Tekst: Menno van der Beek

Uitvoerende: Psalmen voor Nu

Uitvoering: Band en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Lied 04

Titel: Herstel mijn eerste liefde

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer

Uitvoering: Duet

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Vader, in de hemel
die zoveel om mij geeft
dat u in uw genade
uw zoon gegeven heeft
dank u voor uw liefde
uw eindeloze trouw
dat ondanks al mijn falen
u zegt ik houd van jou

Herstel mijn eerste liefde
die ik ooit had voor u
want ik wil van u houden
nog zo veel meer dan nu
Mijn hart moet weer gaan branden
zoals het heeft gedaan
vol vuur en vol van hartstocht
die nooit meer weg zal gaan

De drukte van het leven
trok mij met zich mee
De liefde die vervaagde
de passie die verdween
Ik was u niet vergeten
maar nam de tijd niet meer
om in uw woord te lezen
bij u te zijn o Heer

Herstel mijn eerste liefde
die ik ooit had voor u
want ik wil van u houden
nog zo veel meer dan nu
Mijn hart moet weer gaan branden
zoals het heeft gedaan
vol vuur en vol van hartstocht
die nooit meer weg zal gaan

Vader, in de hemel
met eerbied vraag ik nu

of u mij wilt vergeven
Ik kan niet zonder u
Dank u voor uw liefde
uw eindeloze trouw
Vader ik wil zeggen
dat ik zoveel van U houd

Lied 05

Titel: Zoveel groter is Uw liefde

Eerste componist: Remco Hakkert

(Nederlandse) Tekst: Remco Hakkert

Uitvoerende: Remco Hakkert & Centre Gospel Choir

Uitvoering: Solozang en koorzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst:

Ook al ken ik Uw beloften
ook al weet ik van Uw trouw
toch kan twijfel mij verstikken
als ik toch niet op U bouw
Leer mij steeds weer zien op Jezus
dat de weg weer open is
Dank U, Vader, voor dit wonder
en voor dit geheimenis

Zoveel groter is Uw liefde
zoveel groter dan mijn pijn.
U ging door de diepste diepte
wilt mijn Plaatsvervanger zijn
Heer, Uw liefde overstijgt mijn grootst verdriet
Daarom prijs ik U, daarom prijs ik U
daarom prijs ik U, mijn Redder, in mijn lied

Geef mij moed om in dit leven
te vertrouwen op Uw woord
En Uw trouw te laten winnen
als mijn ziel naar twijfel hoort
Leer mij steeds weer zien op Jezus
dat de weg weer open is
Dank U, Vader, voor dit wonder
en voor dit geheimenis

Zoveel groter is Uw liefde
zoveel groter dan mijn pijn.
U ging door de diepste diepte
wilt mijn Plaatsvervanger zijn
Heer, Uw liefde overstijgt mijn grootst verdriet
Daarom prijs ik U, daarom prijs ik U
daarom prijs ik U, mijn Redder, in mijn lied

Lied 06

Titel: Uit liefde voor mij

Eerste componist: Elisa Krijgsman

(Nederlandse) Tekst: Elisa Krijgsman

Uitvoerende: FaVor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk

Tekst:

Als ik bedenk wat U ervoor over had
om de mensheid te redden
Besef ik terdege dat wat U heeft gedaan,
nog nooit iemand heeft gedaan.
Niet om de prestatie of uit eigen kracht,
riep u uit: "Het is volbracht!!

Want U heeft mij onvoorwaard'lijk lief
wie ik ook ben, wat ik ook doe
Uw liefde is meer dan van een vriend
Het gaat dieper dan een gevoel
Want u bent die vriend die zijn leven gaf
uit liefde voor mij

Als ik bedenk wat U ervoor over heeft,
om betrokken te zijn
Bij alles wat ik doe en wie ik ben.
't Is echt onbegrijpelijk
Als dingen vergaan,
maar mijn leven gaat door
Ben ik blij dat ik bij U hoor!

Want U heeft mij onvoorwaard'lijk lief
wie ik ook ben, wat ik ook doe
Uw liefde is meer dan van een vriend
Het gaat dieper dan een gevoel
Want u bent die vriend die zijn leven gaf
uit liefde voor mij

Als ik aan U vraag of U van mij houdt
Dan zegt U volmondig ja
Want U stierf voor mij voordat ik bestond
Daarom ben ik nu vrij
U kent mijn naam

Ik heb jou onvoorwaard'lijk lief
wie je ook bent, wat je ook doet
Mijn liefde is meer dan van een vriend

Het gaat dieper dan een gevoel
Want ik ben die vriend die zijn leven gaf
uit liefde voor jou

Uw liefde is meer dan van een vriend
Het gaat dieper dan een gevoel
Want U heeft mij onvoorwaard'lijk
lief wie ik ook ben, wat ik ook doe
Uw liefde is meer dan van een vriend
Het gaat dieper dan een gevoel
Want U heeft mij onvoorwaard'lijk lief

Lied 07

Titel: Ik zie in zoveel dingen

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: Cornelis de Pauw

(Nederlandse) Tekst: Ds. A.F. Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Breda - Grote Kerk

Tekst:

Ik zie in zoveel dingen,
de vingers van Gods hand.
Hij zaait Zijn zegeningen,
de wereld is Zijn land.
Al ligt het zaad verborgen,
ik weet wel dat het wacht,
wacht op de zon die morgen,
verrijst in volle pracht.

Ik zie in zoveel dingen,
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér.
Het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in den hoge,
de oogst is levenslicht.

Lied 08

Titel: 'k Zal uw liefde immer loven

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: A. Flach

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

'k Zal Uw liefde immer loven,

U daald' van de hemel af.

Vaders hand, vol mededogen

die ons liefderijk omgaf.

Ja, het hemels licht gaat gloren

van de nieuwe dageraad.

Heel de schepping wordt herboren

dank Heer voor Uw liefdedaad

Dank Heer voor dit nieuwe leven

voor Uw liefde eind'loos teer,

voor Uw liefdeskus gegeven,

mijn lied bent U waard o Heer.

Ja het zonlicht moge dalen,

't lichaam zelfs tot stof vergaan,

eeuwig zal Gods liefde stralen,

nooit de zon meer ondergaan.

Lied 09

Titel: Overvloedig geef ik u

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Adrian Snell

(Nederlandse) Tekst: Elisabeth Harrison

Uitvoerende: JGK Immanuel

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Overvloedig geef ik u,
zoals de vader Mij zond, zo zend ik u.
Ga en deel mijn liefde uit
vrede zij u.

Overvloedig geef ik u
zoals de vader Mij zond, zo zend ik u.
Ga en deel mijn liefde uit
vrede zij u.

Lied 10

Titel: De kracht van uw liefde

Eerste componist: Geoff Bullock

(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uitvoerende: JGK Immanuel, Vocals, Gerald Troost

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Lied 11

Titel: Zo lief had God de Vader ons

Eerste componist: Stuart Townend

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoerende: Gerald Troost, Vocals & JGK Immanuel

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Zo lief had God de Vader ons
dat Hij zijn eigen Zoon zond
tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
toch is het Jezus' bloed dat ons
weer dicht in zijn nabijheid bracht

O zie de mens daar aan het kruis
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.,
Het was mijn zonde die Hij droeg
totdat Hij riep: 'Het is volbracht
zijn laatste adem bracht mij hoop,
zijn sterven werd mijn levenskracht

Ik roem niet meer in eigen kracht
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer,
zijn dood en zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald
Maar dit weet ik met heel mijn hart
zijn offer heeft mijn schuld betaald

Lied 12

Titel: Vreugde, vreugde

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Ludwig van Beethoven

(Nederlandse) Tekst: Henry van Dyke & Hendrik Hasper

Uitvoerende: Samenzang & Gemengde Koren

Uitvoering: Samen en koorzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst:

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuwige vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van 't onsterflijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn

Amen, halleluja.

Lied 13

Titel: O Heiland trouwe Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Joh. Michael Haydn

(Nederlandse) Tekst: Al. Rudolphe Vinet (vers 1), Martin Zonnenberg (vers 2)

Uitvoering: Samenzang

Opname: Harlingen - Grote Kerk

Tekst:

O Heiland, trouwe Heer,
moog' onze tong U prijzen,
doch zij ook door de daad,
U lof en eer gebracht.

Als uit het dorre hart,
geen liefdedaden rijzen,
dan zijn de lied'ren dood,
de zangen zonder kracht.

U wil ik loven Heer,
en U mijn dank bewijzen,
geef dat ook door mijn lied,
U eer wordt toegebracht.

Als U mij steeds blijft leiden
en mij de weg blijft wijzen,
dan is mijn loflied groot,
en prijs ik Uwe macht.

Lied 14

Titel: Je hoeft niet bang te zijn

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Nando van Essen

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoerende: Samenzang

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Dominicanenkerk

Tekst:

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Lied 15

Titel: God die ons heeft voorzien

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Adriaen Valerius

(Nederlandse) Tekst: Huub Oosterhuis

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst:

God die ons heeft voorzien
en kent bij onze naam,
die ons ten leven riep
en houdt in het bestaan,
Hij heeft ons voorbestemd
te lijken op zijn Zoon
die mens is zoals wij
en in ons midden woont

Hij heeft zijn eigen Zoon
geen enkel leed bespaard.
Hij heeft ten einde toe
zijn Geest geopenbaard.
Als God zó voor ons is,
wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt
zal hoop en zegen zijn.