

Lied 01

Titel: Dit is een dag van zingen

Arrangement: Dick Sanderman

Eerste componist: Johann Crüger

(Nederlandse) Tekst: Hanna Lam

Uitvoering: Samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst:

Dit is een dag van zingen
Voorgoed zijn wij bevrijd
Gods kracht zal ons omringen
zijn liefde duurt altijd
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord

Dit is een dag van zegen
een dag van feest en licht
van palmen hoog geheven
van zon en vergezicht
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen
uw vrede uit te dragen
Loof God, want Hij is goed

Lied 02

Titel: Jezus, leven van ons leven

Arrangement: Joost van Belzen

Eerste componist: Wolfgang Wessnitzer

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk

Tekst:

Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlost zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Lied 03

Titel: Christus onze Heer verrees

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditonal

Uitvoering: Samenzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst:

Christus, onze Heer, verrees

halleluja

Heilge dag na angst en vrees,

halleluja

Die verhoogd werd aan het kruis,

halleluja

bracht ons in Gods vrijheid thuis,

halleluja

Maar zijn lijden en zijn strijd,

halleluja

heeft verzoening ons bereid,

halleluja

Nu is Hij der heemlen Heer,

halleluja

Eng'len juublen Hem ter eer,

halleluja

Lied 04

Titel: Jezus leeft in eeuwigheid

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Charles A. E. Groot

(Nederlandse) Tekst: Charles A. E. Groot

Uitvoering: Samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Lied 05

Titel: Daar juicht een toon

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: H.A.C. Malan

(Nederlandse) Tekst: Eduard Gerdes

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem.

Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan,
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Lied 06

Titel: Paaslied

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Fokkelien Oosterwijk

Uitvoerende: Koor Cappella en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Amsterdam - Westerkerk

Tekst:

Wil ons in het vroege licht verschijnen,
als de nacht nog om ons hangt.
Doe de nevel van de vrees verdwijnen,
die ons droeve hart bevangt.
Groet ons, roep ons zacht bij onze namen,
in geloof en ongeloof tezamen:
dat wij zien door tranen heen,
Opgestane, U alleen!

Wees dan als een wonder in ons midden,
al zijn alle deuren dicht.
Dat wij in ons luisteren en bidden
speuren naar uw aangezicht.
Troost ons met de tekens van uw lijden,
dat geen twijfel ons van U kan scheiden:
op de eerste dag ontwaakt
in de droom die levend maakt.

Ga ons voor naar waar U bent begonnen
in het heuvelland van hoop.
Waar wij eenmaal door U zijn gewonnen,
richt daar onze levensloop.
Voer ons naar het uitzicht ons gegeven,
doe ons diep en duizendvoudig leven:
vleugels van uw vredegroet
dragen ons U tegemoet!

Lied 07

Titel: Omdat Hij leeft

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Bill & Gloria Gaither

Uitvoerende: JGK Immanuel en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Eindeloos lief had God de wereld.
Hij liet zijn Zoon naar ons toegaan.
Die stierf aan 't kruis

Die stierf aan het kruis
om ons te redden...
Maar 't open graf getuigt
dat Hij is opgestaan.

Omdat Hij leeft, omdat Hij leeft
kijk ik uit naar morgen.
Wat komen gaat ik durf het aan.

Want in Zijn hand
ligt heel mijn toekomst zeker.
Daarom heb ik het leven lief,
omdat Hij leeft.

Eindeloos groot is Zijn genade.
Hij geeft mij moed om door te gaan.
Hij weet de weg

Hij weet de weg
en wat mij toekomt.
Ik heb het leven lief,
want Hij is opgestaan.

Omdat Hij leeft, omdat Hij leeft
kijk ik uit naar morgen.
Wat komen gaat ik durf het aan.

Want in Zijn hand
ligt heel mijn toekomst zeker.
Daarom heb ik het leven lief,
omdat Hij leeft.

Hij leeft

Lied 08

Titel: U zij de glorie

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: G. F. Händel

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind
en zegt telkenkere: 'Christus overwint'.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen, is mijn glorie groot:
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Lied 09

Titel: God heeft het eerste woord

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Gerard Kremer

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst:

God heeft het eerste woord

Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen

Hij spreekt nog altijd voort

God heeft het eerste woord.

Voor wij ter wereld kwamen

riep Hij ons reeds bij nam,

Zijn roep wordt nog gehoord

God heeft het laatste woord

Wat Hij van oudsher zeide

wordt aan het eind der tijden

in heel zijn rijk gehoord

God staat aan het begin

en Hij komt aan het einde

Zijn woord is van het zijnde

oorsprong en doel en zin

Lied 10

Titel: Wat vrolijk over ons geschreven is

Eerste componist: Antoine Oomen

(Nederlandse) Tekst: Huub Oosterhuis

Uitvoerende: Gemengd koor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst:

Wat vrolijk over u geschreven staat:
dat zij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft.

Wat vurig staat geschreven dat gij komt
redden wat verloren', is dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat gij hoort,
'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond

Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost dan weer getart
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

Lied 11

Titel: Heer wilt U mijn leidsman wezen

Eerste componist: Martin Zonnenberg

(Nederlandse) Tekst: Riet Lodder

Uitvoerende: Ichtus mannenensemble en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst:

Heer, wilt U mijn leidsman wezen,

Wilt U altijd naast mij staan.

Dat ik zonder angst en vrezen

aan uw Vaderhand mag gaan.

Dat ik elke nieuwe morgen,

of er vreugde is of pijn,

Weet dat U voor mij wilt zorgen

en altijd uw kind mag zijn.

Blijf nabij, wil mij geleiden,

Zonder U ben ik niets waard.

Help mij Heer, wat zon te spreiden

voor mijn medemens op aard'

Laat die ander mogen merken

dat uw liefde mij doorgloeit,

In mijn leven, in mijn werken,

als een bloem die openbloeit.

Gaat het in mijn eigen leven

langzaam naar de avond toe,

gaan de krachten mij begeven

word ik stilaan zwak en moe,

laat mij ook die laatste dagen

d'ogen richten op uw kruis.

Wil o Heiland mij dan dragen

naar uw eeuwig Vaderhuis.

Lied 12

Titel: Vernieuw Gij mij

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst:

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
God, laat mij voor uw aangezicht
geheel van U vervuld en rein
naar lijf en ziel herboren zijn

Schep, God, een nieuwe geest in mij
een geest van licht, zo klaar als Gij
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt

Wees Gij de zon van mijn bestaan
dan kan ik veilig verder gaan
tot ik U zie, o eeuwig Licht
van aangezicht tot aangezicht

Lied 13

Titel: Heer onze God hoe heerlijk is uw naam

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Fred C Atkinson

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst:

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
die U ons noemt door sterren, zon en maan
Hemel en aarde spreken wijd en zijd
tonen het wonder van uw heerlijkheid

U komt ons Heer, in Christus tegemoet,
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed
U roept ons mensen in uw heerlijkheid
leven om Jezus' wil in eeuwigheid

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn
dat in ons zingt met eindeloos refrein
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Lied 14

Titel: Laat heel de wereld het zien
Eerste componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:

Laat heel de wereld het zien,
maak de volk'ren weer blij
door de klank van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij,
breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer
door 't gebed tot de Heer,
door de kracht van het kruis.

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Laat heel de wereld nu staan
vol ontzag voor zijn naam,
zing het lied dat Hem eert.
Wees niet meer stil, zeg het voort
tot de wereld het hoort:
Jezus regeert

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Lied 15

Titel: Bless the Lord o my soul/10.000 reasons
Arrangement: Henk van der Maten, R. Elsinga
Eerste componist: Matt Redman, Jonas Myrin
(Nederlandse) Tekst: Matt Redman, Jonas Myrin
Uitvoerende: Westlands Mannenkoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Brielle - St. Catharijnekerk
Tekst:

Bless the Lord o my soul
O my soul worship His holy name
Sing like never before, o my soul
I'll worship Your holy name

The sun comes up it's a new day dawning
It's time to sing your song again
Whatever may pass and whatever lies before me
let me be singing when the evening comes

Bless the Lord o my soul
O my soul worship His holy name
Sing like never before, o my soul
I'll worship Your holy name

You're rich in love and you're slow to anger
Your name is great and your heart is kind
For all your goodness I will keep on singing
tenthousand reasons for my heart to find

Bless the Lord o my soul
O my soul worship His holy name
Sing like never before, o my soul
I'll worship Your holy name

And on that day, when my strength is failing
the end draws near and my time had come
still my soul will sing your praise unending
tenthousand years and then forever more

Bless the Lord o my soul
O my soul worship His holy name
Sing like never before, o my soul
I'll worship Your holy name

Bless the Lord o my soul
O my soul worship His holy name

Sing like never before, o my soul
I'll worship Your holy name

Sing like never before, o my soul
I'll worship Your holy name
worship His holy name
worship His holy name

Lied 16

Titel: Gaat heen in vrede

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Giovanni Gastolde

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Uitvoerende: Soli Deo Gloria en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst:

Gaat heen in vrede

Handen vol zegen

Hartverwarmend voor iedereen

Wie zich wil geven

Die vindt het leven

Niemand leeft voor zichzelf alleen

Weest allerwegen

Elkaar tot zegen

Te allen tijde

Vol medelijden

Elkander toegewijd in lief en leed

Tot alle dromen

Zijn uitgekomen

De bruiloftsgasten

Niet langer vasten

Maar met Gods vrolijkheid zijn overkleed

Zing opgetogen

God in de hoge

Wijn en spijzen heeft Hij bereid

Hij zal u leiden

Staat u ter zijde

Ook als eenmaal de dood u scheidt

Loopt alles tegen

Niets rooft Zijn zegen

Kunt gij niet verder

Hij is uw herder

Prijst hem hartstochtelijk en weest verblijd

Klap in uw handen

Laat lampen branden

Dansen de voeten

Eens zal begroeten

De bruid haar Bruidegom in eeuwigheid