

Lied 01

Titel: Jezus leven van ons leven

Arrangement: Henk Van Der Maten

Eerste componist: Wolfgang Wessnitzer

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan Uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgedaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in Uw kruis is onze vrede.
Voor Uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Lied 02

Titel: Nu valt de nacht

Arrangement: Ab Weegenaar, Henk Van Der Maten

Eerste componist: Mainz 1628

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoerende: Bovenkerk Kamerkoor, Samenhang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Nu valt de nacht.

Het is volbracht:

de Heer heeft heel Zijn leven

voor het menselijk geslacht

in Gods hand gegeven.

De wereld gaf

Hem slechts een graf,

zijn wonen was Hem zwerven;

al zijn onschuld werd Hem straf

en Zijn leven sterven.

Hoe wonderlijk,

uitzonderlijk

een sabbat is gekomen:

eens voor al heeft Hij het juk

van ons afgenomen.

Lied 03

Titel: O hoofd vol bloed en wonden

Arrangement: Adriaan Engels, Henk Van Der Maten

Eerste componist: Hans Leo Hassler

(Nederlandse) Tekst: Paul Gerhardt, Ria Borkent

Uitvoerende: Bovenkerk Kamerkoor

Uitvoering: Koor

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

O Haupt voll Blut und Wunden,
Voll Schmerz und voller Hohn,
O Haupt, zum Spott gebunden
Mit einer Dornenkron',
O Haupt, sonst schön gezieret
Mit höchster Ehr' und Zier,
Jetzt aber höchst schimpfieret:
Gegrüßet sei'st du mir!

U waardige verschijning,
geliefd als morgenlicht,
wekt nu ons medelijden.
Die spuug in uw gezicht.
Welk licht heeft ons bedrogen,
dat wij U zo zien staan?
De lichten van Uw ogen:
wie heeft ze uitgedaan?

Lied 04

Titel: Uw genade is mij genoeg

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Met een kruis op Zijn rug en een doornenkroon
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruisig hem!'
Zo gaf God Zijn eigen Zoon

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha
Als de koning der Joden wordt Hij veracht
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan
als Hij roept 'Het is volbracht!'

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is mij genoeg

In het rijk van de dood is Hij neer gedaald
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan
maar de steen van het graf is nu weggehaald
Jezus leeft! Hij is opgestaan!

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is mij genoeg

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer
U bent Koning en God tot in eeuwigheid
U bent Jezus de hoogste Heer

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is mij genoeg.

Lied 05

Titel: Mijn houvast

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: David Moffitt

(Nederlandse) Tekst: Jolanda Koning-de Jong

Uitvoerende: Gospelkoor Tin Speransa

Uitvoering: Koor

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Wat wist al mijn zonden uit?
Wat maakt mij weer smetteloos?
Wat spoelt als een regenbui
mijn hart weer schoon?
Wat maakt wie gewond is heel?
En wie is gebonden vrij?
Vult de leegte in mijn ziel?
Bemoedigt mij?

Bloed van Jezus, mijn houvast.
Vol van hoop, gerechtigheid.
Vol genade als ik val.
Tot vergeven steeds bereid.
Red mijn zondig hart.
Bloed van Jezus, mijn houvast.

Dat U mij terug hebt, Heer,
wat heeft dat U veel gekost.
Maar geen schuld of zorgen meer:
ik ben verlost.
Als mijn tijd gekomen is.
Ik voor God verschijnen moet.
Weet ik dat er redding is
door Jezus' bloed.

Bloed van Jezus, mijn houvast.
Vol van hoop, gerechtigheid.
Vol genade als ik val.
Tot vergeven steeds bereid.
Red mijn zondig hart.

Bloed van Jezus, mijn houvast.
Vol van hoop, gerechtigheid.
Vol genade als ik val.
Tot vergeven steeds bereid.
Red mijn zondig hart.
Bloed van Jezus, mijn houvast.

Lied 06

Titel: Welk een Vriend is onze Jezus

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: Charles C. Converse
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneêr gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Lied 07

Titel: Ich bin's, ich sollte büßen

Eerste componist: Johann Sebastian Bach

(Nederlandse) Tekst: Johann Sebastian Bach, Ria Borkent

Uitvoerende: Bovenkerk Kamerkoor

Uitvoering: Koor

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Ich bin's, ich sollte büßen,
An Händen und an Füßen
Gebunden in der Höll.
Die Geisseln und die Banden
Und was du ausgestanden,
Das hat verdienet meine Seel.

Ik ben het, ik moest boeten
aan handen en aan voeten.
Gebonden in de hel.
De pijn van geselslagen
en boeien moeten dragen.
Dat alles, Heer, verdien ik zelf.

Lied 08

Titel: O kostbaar kruis

Arrangement: Henk Van Der Maten

Eerste componist: Edward Miller

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

En door Zijn dood en door Zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voorgoed
van heel de dode wereld vrij.

De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Lied 09

Titel: Halleluja eeuwig dank en ere

Arrangement: Aarnoud de Groen

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Abraham Rutgers

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!