

Lied 01

Titel: De kracht van Uw liefde

Arrangement: Marcel Zimmer, Rieks van der Velde

Eerste componist: Geoff Bullock

(Nederlandse) Tekst: Geoff Bullock, Mireille Schaart

Uitvoerende: Vocaal Ensemble, Samenzang

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want Heer, ik heb ontdekt,
dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast,
laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest
en de kracht van Uw liefde.

Heer, kom dichterbij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast,
laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest
en de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast,

laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest
en de kracht van Uw liefde.

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest
en de kracht van Uw liefde.

Lied 02

Titel: Een schip onderweg

Arrangement: Marcel Zimmer, Rieks van der Velde

Eerste componist: Pekka Simojoki

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Vocaal Ensemble, Samenzang

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

'k Ben een schip onderweg,
op onstuimige zee.
Maar hoe zwaar ook de reis,
Heer, U gaat met mij mee.

En in iedere storm,
ja, hoe sterk ook de wind,
als een anker bent U,
waaraan ik houvast vind.

'k Heb Uw woord als kompas,
en Uw Geest zet de koers.
Heer, zo zijn we op reis,
met Uzelf aan het roer.

En zo steven ik af
op mijn eeuwige thuis.
U, mijn Heer en mijn God,
brengt mij veilig naar huis.

U, mijn Heer en mijn God,
brengt mij veilig naar huis.

Lied 03

Titel: Klem vast aan de Rots u

Arrangement: Martin Zonnenberg, Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Vocaal Ensemble, Samenzang

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Klem vast aan de Rots u,
't gevaar dreigt altoos.
Klem vast u aan Jezus,
Die 't kruis voor u koos.
Zijn liefd' is uw sterkte,
wat Hij heeft volbracht,
geeft vreed' u en blijdschap,
welk kruis u ook wacht.

Klem vast aan de Rots u,
wat storm weder woedt,
't is veilig waar Jezus
Gods kind'ren behoedt.

Klem vast aan de rots u,
verzoeking tot kwaad
omringt en beloert u
waarheen gij ook gaat;
maar wat u mag dreigen,
wat valstrik of strijd,
met Jezus als leidsman
zijt veilig g' altijd.

Klem vast aan de Rots u,
wat storm weder woedt,
't is veilig waar Jezus
Gods kind'ren behoedt.

Lied 04

Titel: Stromen van zegen

Arrangement: Martin Zonnenberg, Riëks van der Velde

Eerste componist: James McGranahan

(Nederlandse) Tekst: Daniel W. Whittle, B.D. Dykstra

Uitvoerende: Vocaal Ensemble, Samenzang

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd.
Stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.

Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

Lied 05

Titel: God van licht

Arrangement: Marcel Zimmer, Rieks van der Velde

Eerste componist: Rend Collective Experiment

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende: Vocaal Ensemble, Samenzang

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In Uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand
in mijn vragen houdt Uw Woord stand.
In Uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont...
waar U woont...
waar U woont...
waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In Uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont...
waar U woont...
waar U woont...
waar U woont.

U schijnt feller dan de sterren.

Heer, U leidt ons door de storm.

U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust.

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust
waar U woont....
waar U woont....
waar U woont....
waar U woont.

Lied 06

Titel: Houd vol

Arrangement: Jan Willem van Delft, Rieks van der Velde

Eerste componist: Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda

(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda

Uitvoerende: Kees Kraayenoord, Robert van Twillert, Vocaal Ensemble

Uitvoering: Solo en koorzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen
hier met elkaar
een levenlang te gast
er ligt een hemels Vaderland
voor ons klaar
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars
bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd
achterna
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden
die ons voor zijn gegaan
nu geven wij niet op
het zijn de schouders waarop
wij mogen staan
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen

Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Hij laat ons nooit alleen

Hij laat ons nooit alleen

Lied 07

Titel: Juicht want Jezus is Heer / Hij is verheerlijkt

Arrangement: Sela

Eerste componist: Gijsbert Spijker / Twila Paris

(Nederlandse) Tekst: Gijsbert Spijker / Twila Paris, Erik Riemans

Uitvoerende: Sela, Vocaal Ensemble, Samenzang

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog
'k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog Zijn naam.

Hij is mijn God.
Zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel en aard' verheugen zich in Zijn naam.
Hij is verheerlijkt, als koning verheven, zo

Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.

Lied 08

Titel: Mijn toevlucht

Arrangement: Sela

Eerste componist: Adrian Roest

(Nederlandse) Tekst: Adrian Roest

Uitvoerende: Sela, Vocaal Ensemble, Samenzang

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

De Heer is je schild en bevrijder,
de redder die niet van je wijkt.
Onder Zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.

In Gods nabijheid is geen angst meer
voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen.
Open je ogen
en zie dat het kwaad vergaat.

Wie in de schuilplaats
van de Allerhoogste woont
en overnacht in Zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U.

Als je mag wonen bij de Hoogste
ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
maar vertrap de tegenstand.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw
zegt tegen de Heer:

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U.