

Lied 01

Titel: Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Fred C. Atkinson

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoerende: Willemijn de Munnik, Samenzang

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

die U ons noemt door sterren, zon en maan.

Hemel en aarde spreken wijd en zijd,

tonen het wonder van uw heerlijkheid.

Lied 02

Titel: Dank U

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: M. G. Schneider

(Nederlandse) Tekst: Gert Landman

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Dank U voor deze nieuwe morgen,  
dank U voor elke nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag

Dank U voor alle bloemengeuren  
dank U voor ieder klein geluk.

Dank U voor alle held're kleuren,  
dank U voor muziek

Dank U dat U in moeilijkheden  
dank U dat U in pijn en strijd,  
dank U dat U in alle tijden  
toch steeds bij ons zijt

Dank U dat ons uw woord bewaarde  
Dank U dat U uw Geest ons geeft.  
Dank U dat ieder mens op aarde  
van uw liefde leeft

Dank U, uw liefde kent geen grenzen  
dank U dat ik nu weet daarvan.  
Dank U, o God, ik wil U danken  
dat ik danken kan.

Lied 03

Titel: Vader dank U dat 'k mag leven

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Charles Groot

Uitvoering: Samenzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst:

Vader, dank U dat 'k mag leven  
bij het licht van heel Uw Woord  
Vader, dank U dat 'k mag weten  
dat U altijd naar mij hoort  
U belooft mij te geleiden  
ook in droefheid en verdriet  
Niets kan mij hier van U scheiden  
'k wil U prijzen in dit lied

Vader, dank U voor Uw liefde  
ons gegeven in Uw Zoon  
Dank U dat ik mag geloven  
zingen Jezus overwon  
Bij U zal ik veilig wezen  
aan Uw hand verdwaal ik niet  
Met U heb ik niets te vrezen  
'k wil U prijzen in mijn lied

Lied 04

Titel: Lof zij de Heer

Arrangement: Peter Wildeman

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere  
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.  
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,  
looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;  
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.  
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,  
1Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon  
heeft geweven,  
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.  
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief,  
ja, Hij beschikt u ten leven.

Lied 05

Titel: Ik bouw op U

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jean Sibelius

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk

Tekst:

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser  
niet eenzaam ga ik op de vijand aan  
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming  
ik bouw op U en ga in uwe naam  
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming  
ik bouw op U en ga in uwe naam

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen  
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan  
Toch rijst in mij een lied van overwinning  
ik bouw op U en ga in uwe naam  
Toch rijst in mij een lied van overwinning  
ik bouw op U en ga in uwe naam

Lied 06

Titel: Het ruwhouten kruis

Arrangement: Martin Mans

Eerste componist: George Bennard

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoerende: The Martin Mans Formation, Samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Op die heuvel daarginds  
stond een ruwhouten kruis,  
het symbool van vervloeking en schuld.  
Maar dat kruis werd de mens  
tot het kostbaarst kleinood  
daar Gods wet aan dit hout werd vervuld.

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis  
tot de Heer komt en met Hem het loon.  
Als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis  
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Van dat ruwhouten kruis  
met het bloed van Gods Zoon,  
straalt een licht dat door niets wordt gedooft.  
Vol van schoonheid en pracht,  
vol van reddende kracht  
voor een ieder die inHem gelooft

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,  
tot de Heer komt en met Hem het loon.  
Als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis  
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Help mij Heer aan dat kruis  
trouw te zijn tot de dood.  
Ook als hier smaad en spot is mijn loon.  
Want dat kruis droeg mijn straf,  
nam de schuld van mij af.  
't werd de toegang voor mij tot Gods troon.

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,  
tot de Heer komt en met Hem het loon.  
Als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis  
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Lied 07

Titel: Glorie aan God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Mark Williams

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

Glorie aan God, Glorie aan God

Glorie aan God, Glorie aan God

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer  
Hij 's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.  
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht  
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.  
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer

Glorie aan God, Glorie aan God

Glorie aan God, Glorie aan God

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,  
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.  
Heilig en vrij alle tranen voorbij.  
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbedding  
waardig het Lam,  
waardig het Lam!

Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer

Glorie aan God, Glorie aan God

Glorie aan God, Glorie aan God

Lied 08

Titel: Op bergen en in dalen

Arrangement: Dick Sanderman

Eerste componist: Cornelis de Pauw

(Nederlandse) Tekst: Ahasverus van den Berg

Uitvoerende: Jong vrouwenkoor Ars Musica, Samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

Op bergen en in dalen  
en overal is God.

Waar wij ook immer dwalen  
of toeven, daar is God.

Waar mijn gedachten zweven  
of stijgen, daar is God.

Omlaag en hoog verheven  
ja, overal is God.

Zijn trouwe Vaderogen  
zien alles van nabij.

Wie steunt op zijn vermogen  
die dekt en zegent Hij

Hij hoort de jonge raven  
bekleedt met gras het dal  
heeft voor elk schepsel gaven  
ja, zorgt voor 't gans heelal

Roem Christen, aan mijn slinke  
en rechterzijde is God.

Waar 'k macht'loos nederzinke  
of bitter lijd', is God.

Waar trouwe vriendenhanden  
niet redden, daar is God.

In dood en doodse banden,  
ja, overal is God



Lied 09

Titel: Halleluja

Eerste componist: Wolfgang Amadeus Mozart

Uitvoerende: Jong vrouwenkoor Ars Musica

Uitvoering: Koorzang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

Halleluja, halleluja  
Halleluja, halleluja  
Halleluja, halleluja  
Halleluja, hallelujah

Halleluja

Halleluja  
Halleluja, halleluja  
Halleluja, halleluja

Halleluja, halleluja  
Halleluja

Halleluja, hallelujah

Halleluja, halleluja

Halleluja  
halleluja, halleluja

Halleluja, hallelujah

Halleluja, halleluja  
Halleluja, halleluja  
Halleluja  
Halleluja, halleluja  
Halleluja  
Halleluja

Lied 10

Titel: Komt kinderen niet dralen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans

(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse

Uitvoering: Samenzang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

Komt, kinderen, niet dralen  
want d' avond is nabij  
Wij zouden licht verdwalen  
in deze woestenij  
Komt, vatten wij dan moed  
naar d' eeuwigheid te streven,  
van kracht tot kracht te leven.  
in 't eind is alles goed

Het zal ons niet berouwen  
de smalle weg te gaan  
Hij riep ons, de Getrouwe,  
en Hij ging zelf vooraan  
Komt en vertrouwt op Hem  
die u is voorgetogen  
en richt uw hart en ogen  
vast op Jeruzalem

Wij moesten het maar wagen  
't is wel het wagen waard  
om niets meer mee te dragen  
dat onze ziel bezwaart  
De wereld is te klein  
Komt, gaat met Jezus mede  
in alle eeuwigheden  
Het moet toch Jezus zijn

Lied 11

Titel: Psalm 119

Arrangement: Marco den Toom & Lennart Morée

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Oude Berijming 1773

Uitvoerende: Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu, Samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

Och, schonk Gij mij de hulp van uwe Geest.  
Mocht die mij op mijn pad ten leidsman strekken.  
'k Hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd.  
Dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken.  
Wanner ik steeds opmerkend was geweest  
hoe uw geboden mij tot uw liefde wekken

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied  
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren  
Onthoud mij uw getuigenissen niet  
Ik was een schaap en had de weg verloren.  
Zoek, Heer, uw knecht, ik hoor wat Gij gebiedt  
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren

Lied 12

Titel: O God van hemel zee en aard

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Bacchus Dykes

(Nederlandse) Tekst: Christopher Wordsworth

Uitvoering: Samenzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst:

O God van hemel, zee en aard  
U bent ons loflied eeuwig waard  
O liefde nooit geëvenaard  
U gaf het al

Als lente blij ons tegenlacht,  
de zomer prijkt met bloemenpracht  
en d'aren staan in volle dracht  
U gaf het al

Wat wij ook gaven, U, o Heer  
't keert duizendvoudig tot ons weer  
wij geven 't enkel U ter eer  
U gaf het al

Lied 13

Titel: Als ik Hem maar kenne

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Everard Egidius Gewin

Uitvoering: Samenzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst:

Als ik Hem maar kenne  
Hem de mijne weet  
als mijn hart zich Hem gewenne  
nimmermeer zijn trouw vergeet  
vrees ik niet voor lijden  
voel slechts deemoed, liefde en verblijden

Alles laat ik varen  
waar Hij mij behoort  
Als een pelgrim door gevaren  
trek ik met mijn Heiland voort  
Nu gaan al mijn wensen  
boven 't licht en bont gewoel der mensen

Waar ik Hem mag leven  
is mijn vaderland  
Elke gave, mij gegeven  
valt als erfdeel in mijn hand  
Broeders, lang verloren  
vind ik in zijn jongeren herboren

Lied 14

Titel: Neem, Heer, mijn beide handen

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Friedrich Sielcher

(Nederlandse) Tekst: Julie von Hausmann

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst:

Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind

Tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind

Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat

O, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat

En blijft m' ook soms verborgen uw grote macht

Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht

Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind

Tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind