

Lied 01

Titel: U Heer zij lof gebracht

Arrangement: Ronald IJmker

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

U, Heer, zij lof gebracht,
U klinkt ons feestlied ter ere!
Wat Gij, Almachtige, veilig behoudt,
Komt U eren.
Al wat Gij geeft,
Alles wat ademt en leeft,
Wil U, zijn oorsprong vereren.

Wie in uw liefde woont,
heiligen engelenkoren,
wie aan uw rechterhand neerzit,
in liefde herboren,
zingt duizendmaal,
zingt het hoogheilig koraal:
Heilig is God in den hoge!

Lied 02

Titel: Wij zijn hier gekomen

Eerste componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: Graham Kendrick

Uitvoerende: Centre Gospel Choir

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst:

Wij zijn hier gekomen
met lofzang in het hart
Alles wat U toekomt
hebben wij gebracht
Hier is onze liefde
die naar U verlangt
Alles binnen in ons roept
Abba Vader
Help ons U te geven
vreugde en genoegten
Dat U steeds mag horen
ik hou van U

Wij zijn hier gekomen
met lofzang in het hart
Alles wat U toekomt
hebben wij gebracht
Hier is onze liefde
die naar U verlangt
Alles binnen in ons roept
Abba Vader
Help ons U te geven
vreugde en genoegten
Dat U steeds mag horen
ik hou van U

Lied 03

Titel: Dankt, dankt nu allen God (Gez. 44)

Arrangement: Margreeth de Jong & Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johann Crüger 1648 - traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood

Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk

Lied 04

Titel: Dag en nacht Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

Als de dag opnieuw begint
waakt Gij als een herder over mij
Als een vader voor zijn kind
veilig mag ik met U gaan

Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

In de avondschemering
waakt Gij als een herder over mij
ik ben uw beschermeling
veilig mag ik met U gaan

Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

Lied 05

Titel: Breng ons samen

Eerste componist: Frans Korpershoek

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: Sela

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk,

Tekst:

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één

Wij belijden één geloof en één Heer;

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Lied 06

Titel: Gods zegen voor jou

Arrangement: James MacMillan & Adrian Roest

Eerste componist: Anneke van Dijk-Quist

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: Sela

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Gods liefde draagt jou,
zijn hand beschermt jou,
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen, over je leven,
vrede voor jou in zijn naam

Gods zegen voor jou
in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou.
De heilige geest in de Naam van Jezus:
vervult; beschermt en zegent jou

Ga met Gods vrede, deel in zijn zegen
leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven, blijf op Hem hopen,
leef je geloof elke dag.

Gods zegen voor jou
in de naam van Jezus
Zijn vrede rust op jou
De heilige geest in de Naam van Jezus
vervult; beschermt en zegent jou

Gods zegen voor jou
in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou
De heilige geest in de Naam van Jezus
vervult; beschermt en zegent jou

Lied 07

Titel: Maranatha

Eerste componist: Kinga Ban

Tweede componist: Adrian Roest

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: Sela

Uitvoering: Solo & Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Wanneer komt de dag, wanneer o God
zal de nacht voorgoed ten einde zijn
komt de tijd dat alles anders wordt
er geen tranen en geen rouw meer zijn

Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuïngeschal
vol van luister, stralend als de zon
Heer hoelang nog, voor U komen zal

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God,
waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet

Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Hef je handen op en kijk omhoog
Prijs de Heer, aanbidt Hem met ontzag,
met een brandend hart, vervuld van hoop
Jezus komt! Er is een nieuwe dag / combo

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Niets is beter, dan bij U te zijn

Wat een vreugde om te leven zonder pijn
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Lied 08

Titel: Psalm 148:1 en 5

Arrangement: Gerard de Wit

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Dutch Baroque

Uitvoering: Koorzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst:

Looft God, zingt eeuwig 's Heeren lof
gij, die in het glansrijk hemelhof
die in de hoogste plaatsen woont
waar God u zijn nabijheid toont
Looft hem, gij eng'len, legermachten
die op zijn wil en wenk blijft wachten
Looft, held're sterren, maan en zon
Looft d'Almacht, looft der lichten bron.

Looft, looft met waar' erkentenis
zijn naam die hoog verheven is
Dewijl zijn wond're majesteit
door aard' en hemel is verspreid
Hij wou den hoorn, zo vol vermogen
den roem van Israel verhogen
Dat woont bij hem, 't heeft zingensstof
Looft God, zingt eeuwig 's Heren lof

Lied 09

Titel: Komt laat ons vrolijk zingen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Herman Romer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep,
die bloemen, vissen, vogels
uit niets tot leven riep;
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels
over de velden strooit

Die heuvels schiep en dalen,
waar Hij de aard' betrad,
die zon en maan en sterren
tot licht gaf op ons pad.
Loof Hem dan die de mensen
tot vreugd geschapen heeft,
en die ons onze schulden
om Jezus' wil vergeeft

O God, die ons in Christus
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade

nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind'ren leven
en spelen in uw hof
en met de eng'len zingen
uw glorie en uw lof

Lied 10

Titel: De Hemelen roemen

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: J Haydn

(Nederlandse) Tekst: Tineke Hoeve-Doornbos

Uitvoerende: Mannenkoor Ailantus

Uitvoering: Koorzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst:

De hemelen roemen
de grootheid van Gods kracht
Het hele firmament
bewijst zijn eer en macht

De dagen en nachten
vertellen het steeds voort
hun woordenloze taal
wordt wereldwijd gehoord

De hele schepping spreekt een taal
zwijgend, zonder woorden
Zonder klank en stem
Lovend
lovend
prijst zij God en eert zij hem

De zon komt op en gaat haar baan
Stralend, vol van vreugde,
wentelt zij zich om
Stralend
stralend
stralend als een bruidegom

De hemelen roemen
de grootheid van Gods kracht
Het hele firmament
bewijst zijn eer en macht

De schepping spreekt haar eigen taal
Zichtbaar, zonder woorden
spreekt zij wijd en zijd
Juichend
juichend
juichend van Gods majesteit
Zijn grote majesteit
Zijn grote majesteit

Lied 11

Titel: Licht van de wereld

Arrangement: Harold Schonewille

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

Licht van de wereld

U scheen in mijn duisternis;

nu mag ik zien wie U bent.

Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.

Bij U wil zijn, elk moment

Voor U wil ik mij buigen

U wil ik aanbidden.

U wil ik erkennen als mijn Heer.

Want U alleen bent waardig,

heilig en rechtvaardig.

U bent zo geweldig goed voor mij

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent

Koning vol glorie en macht,

bent als een kind naar de wereld gekomen.

Legde Uw heerlijkheid af.

Voor U wil ik mij buigen

U wil ik aanbidden.

U wil ik erkennen als mijn Heer.

Want U alleen bent waardig,

heilig en rechtvaardig.

U bent zo geweldig goed voor mij

En nooit besef ik hoe U leed

de pijn die al mijn zonden deed.

En nooit besef ik hoe U leed,

de pijn die al mijn zonde deed

En nooit besef ik hoe U leed

de pijn die al mijn zonden deed.

En nooit besef ik hoe U leed,

de pijn die al mijn zonde deed.

Voor U wil ik mij buigen

U wil ik aanbidden.

U wil ik erkennen als mijn Heer.

Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

Lied 12

Titel: Psalm 139

Arrangement: Joost van Belzen

Eerste componist: Melodie 16de eeuw

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Sint-Jacobskerk

Tekst:

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Wanneer ik mij geborgen dacht
in 't vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht?
Hier lig ik voor uw aangezicht,
o God, hoe licht is zelfs het duister,
de nacht een dag die blinkt van luister.

Lied 13

Titel: Psalm 108

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, den Heere groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe,
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Ja, hoger dan het hemels blauw,
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
Verhef U, dat uw aangezicht
de hemel met zijn glans verlicht.
Op aarde blink' uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

Lied 14

Titel: Psalm 118: 1 en 5

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezing.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!