

Lied 01

Titel: Laat heel de wereld het zien
Eerste componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:

Laat heel de wereld het zien,
maak de volk'ren weer blij
door de klank van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij,
breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer
door 't gebed tot de Heer,
door de kracht van het kruis.

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Laat heel de wereld nu staan
vol ontzag voor zijn naam,
zing het lied dat Hem eert.
Wees niet meer stil, zeg het voort
tot de wereld het hoort:
Jezus regeert

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Lied 02

Titel: Loflied

Arrangement: A van Vliet

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Vox Jubilans & Schola Cantorum

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal

Tekst:

De weg naar mijn Heiland, is klimmend en stijf
toch wil ik die volgen, bij Hem vind ik heil
en antwoord op vragen, voor mensen te groot
Ik zing Hem mijn loflied, bij wijn en bij brood

Met velen die weten, dat Hij voor hen stierf
als brood is gebroken, verzoening verwierf
als wijn is vergoten, de hel heeft doorstaan
Ik zing Hem mijn loflied, Gods toekomst vangt aan

Het graf dat gaat open, gebroken de steen,
dan zien wij verwonderd de heiland alleen
God alles in allen, die eens zo verdeeld
hun loflied blij zingen, voor eeuwig geheeld

Lied 03

Titel: Ik prijs U, Heer en hef een danklied aan

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Wim van Galen

Uitvoerende: Undique en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Ik prijs U, Heer en hef een danklied aan,
omdat U voor uw woorden in blijft staan.

Wat u belofde heeft U ook gedaan;
daarom zal ik U eren.

Met U kan ik zelfs doodgevaar trotseren.

Ik stoot, als stenen mij de weg blokkeren,
mijn voeten niet; wat kan mij nu nog deren?

U maakt voor mij ruim baan.

Lied 04

Titel: Nabij Gods hoog verheven troon

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Christie L. Bancroft

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Nabij Gods hoog verheven troon
is iemand die steeds voor mij pleit
Hij is volmaakt, Gods eigen Zoon
en priester tot in eeuwigheid
Mijn naam, geschreven in zijn hand
bewaart Hij eeuwig in zijn hart
ik weet: geen aanklacht houdt meer stand
wanneer mijn redder pleit voor mij
wanneer mijn redder pleit voor mij

Ja, Hij is mijn gerechtigheid
want zie, het Lam is opgestaan
Hij troont als Heer der heerlijkheid
wiens liefde eeuwig zal bestaan
Ik leef in hem en Hij in mij
zo één met hem sterf ik niet meer
eens zal ik zitten aan zijn zij
mijn Jezus, redder en mijn Heer
mijn Jezus, redder en mijn Heer

Ik leef in hem en Hij in mij
zo één met hem sterf ik niet meer
eens zal ik zitten aan zijn zij
mijn Jezus, redder en mijn Heer
mijn Jezus, redder en mijn Heer

Lied 05

Titel: Psalm 67

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional 1543

(Nederlandse) Tekst: Martinus Nijhoff

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

De volken zullen U belijden
o God, U loven al te zaam
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam
Volken zult Gij rechten
hun geding beslechten
in gerechtigheid
volken op deez' aarde
die uw arm vergaarde
die Gij veilig leidt

De aarde heeft de vrucht gegeven
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt
God is ons genegen,
onze God geeft zegen
Hij die alles geeft
Hij zal zijn geprezen
Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft

Lied 06

Titel: Zegen ons Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Charles Groot

(Nederlandse) Tekst: Charles Groot

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Zegen ons Heer

zegen ons Heer.

U die hemel en aarde gemaakt heeft

zegen ons Heer

De Heer zegene U

de Heer zegene U

Hij die hemel en aarde gemaakt heeft

zegene U

Dank U Heer

dank U Heer

U die hemel en aarde gemaakt heeft

dank U Heer

Lied 06

Titel: Blijf met uw genade bij ons/Bleib mit deiner Gnade bei uns

Arrangement: Martin Sonnenberg

Eerste componist: Jacques Berthier

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Gelders Vocaal Ensemble

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Bleib mit deiner Gnade bei uns,
Herr Jesu Christ.

Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns,
Du treuer Gott.

Blijf met uw genade bij ons,
Heer onze God.

O, blijf met uw genade bij ons,
licht in het duister.

Stay with us o Lord Jesus Christ,
night will soon fall.

Then stay with us o Lord Jesus Christ,
light in our darkness.

Blijf met uw genade bij ons,
Heer onze God.

O, blijf met uw genade bij ons,
licht in het duister.

Lied 08

Titel: God van liefde, God van trouw

Eerste componist: Eelco Vos

(Nederlandse) Tekst: Eelco Vos

Uitvoerende: The Psalmproject

Uitvoering: Band en samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

God van liefde, God van trouw,
U die alles schiep
mij ook maakte, mij hier ziet
mij in 't leven riep
In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U bent nooit alleen

God van vrede, God van recht
van gerechtigheid
U die mij beschermt, vergeeft
mij van schuld bevrijdt
Slaan de golven om mij heen
Heer u bent erbij
God van liefde, God van trouw
U ziet om naar mij

In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U laat nooit alleen

Lied 09

Titel: Wees genadig

Arrangement: Arjan Wouters

Eerste componist: Steve Merkel

(Nederlandse) Tekst: A. Wiersma

Uitvoerende: Elise Mannah, Frank Emens, Mannenensemble Espressione, Samenzang

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

De woorden die U sprak, Heer,
ben ik al weer vergeten.
Het vuur van uw beloften is langzaam uitgedoofd.
Met een hart vol van twijfel
volg ik aardse wijsheid,
vergeef mij toch mijn ongelooft;
hernieuw het vuur in mij.

Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.
Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

Ik bouwde zelf een altaar
van dingen van de wereld.
Ik wandelde op wegen
ver bij U vandaan.
Nu keer ik terug en stort mij
in uw armen van genade.
Vergeef mij, Heer en help mij
opnieuw uw weg te gaan.

Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.
Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

Ik hunker naar uw liefde,
barmhartig en genadig,
als een stroom van vergeving
die geen einde kent.
Alles in mij buigt nu voor U,
hier in uw nabijheid.

Het licht van uw verlossing
schijnt helder in de nacht.

Wees genadig, Heer,
vergeef mij.

Wees genadig voor mij.

Wees genadig, Heer,
vergeef mij.

Wees genadig voor mij.

Lied 10

Titel: Genade zo oneindig groot

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Genade, zo oneindig groot
dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond

Lied 11

Titel: Mijn Herder is de Here God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jessie Seymour Irvine

(Nederlandse) Tekst: B. Smilde

Uitvoerende: Samenzang & wisselzang

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Mijn herder is de Here God,
in Hem is al mijn lust;
in groene weiden voert Hij mij
aan wateren der rust

De Heer verkwikt mijn matte ziel,
Hij doet mijn voeten gaan
in 't spoor van zijn gerechtigheid
terwille van zijn naam.

En ga 'k door 't diepe doodsravijn,
geen vrees verbijstert mij:
Uw stok en staf zijn mij tot troost,
Gijzelf zijt mij nabij.

Genade en goedheid volgen mij
mijn ganse levensdag,
totdat ik eens in 's Heren huis
voor eeuwig wonen mag. Amen.

Lied 12

Titel: God is mijn herder

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Stuart Townend

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende: Limburgs projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

God is mijn Herder, die mij weidt;
in groene velden vind ik rust.
Hij gaat mij voor, naar stille wateren.
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.

Hij leidt mijn voeten in het spoor
van recht en waarheid, tot zijn eer.
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol;
een feestmaal staat voor mij klaar.

Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.

Al moet ik door een donker dal,
ook dan vrees ik de boze niet;
want U bent bij mij en uw stok en staf
vertroosten mij steeds opnieuw.

Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.

Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.

Lied 13

Titel: Vader ik aanbid U

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Terrye Coelho

(Nederlandse) Tekst: Terrye Coelho

Uitvoering: Samenzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Vader, ik aanbid U

'k leg mijn leven voor U.

Halleluja

Jezus, ik aanbid U

'k leg mijn leven voor U.

Halleluja.

Heil'ge Geest, ik aanbid U

Heil'ge geest ik aanbid U

Heil'ge Geest ik aanbid U

'k leg mijn leven voor U

Halleluja -

Lied 14

Titel: Glorie aan het Lam

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Yvonne Hoekendijk

Uitvoerende: JGK Immanuel, Miranda Vlieger & Vocals

Uitvoering: Koor, solo en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Glorie, glorie,
glorie aan het Lam
Glorie, glorie,
glorie aan het Lam

Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer
het Lam op zijne troon.
En onze stem verheffen wij tot U
het Lam op zijne troon

Heilig, heilig,
heilig is het Lam
Heilig, heilig,
heilig is het Lam

Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer
het Lam op zijne troon.
En onze stem verheffen wij tot U
het Lam op zijne troon.

Waardig, waardig,
waardig is het Lam
Waardig, waardig,
waardig is het Lam