

Lied 01

Titel: U zij de lof, de dank

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Charles Groot

Uitvoering: Samenzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

U zij de lof, de dank en eer,
U vader, Zoon en Geest,
die is en was en komen zal,
ja altijd is geweest.

U was er al in het begin,
U bent er aan het eind,
de Alpha en de Omega,
mijn God in eeuwigheid.

U was er al in het begin,
U bent er aan het eind,
de Alpha en de Omega,
mijn God in eeuwigheid.

Lied 02

Titel: Dankt dankt nu allen God

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood

Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Lied 03

Titel: Mijn Jezus ik houd van U

Eerste componist: Adoniram Gordon
(Nederlandse) Tekst: Adoniram Gordon

Uitvoering: Samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

Mijn Jezus, ik houd van U
ik noem U mijn Vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus, ik houd van U
want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing
een wond in uw zij
Voor mij de genade
een doornenkroon voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Als ik in uw glorie
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U
in uw heiligdom
Gekroond met uw heerlijkheid
zal 'k zingen voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Lied 04

Titel: Laat m' in U blijven groeien bloeien

Eerste componist: Georg Numark

(Nederlandse) Tekst: Jan Jakob Lodewijk ten Kate

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

Lied 05

Titel: Liefde was het

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: T.J. Williams

(Nederlandse) Tekst: Christiaan Leonard van den Broek

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Liefde was het, onuitputt'lijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.

Lied 06

Titel: Liefde, eenmaal uitgesproken

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Cyril Taylor

Tweede componist: Sytze de Vries

Uitvoerende: Anthem & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Zwolle - Dominicanenkerk

Tekst:

Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.
Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de Naam der namen,
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken,
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken,
waarop wij Uw gasten zijn.
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft,
over ons: wil ons genezen,
bron van Liefde, Liefde zelf.

Lied 07

Titel: Bron van liefde, licht en leven

Arrangement: Bert Kruis

Eerste componist: John Zundel

(Nederlandse) Tekst: André F. Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Bron van liefde, licht en leven
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind -
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Lied 08

Titel: Ons hart gaat naar U uit
Eerste componist: Gerald Troost
Uitvoerende: Gerald Troost
Uitvoering: Solozang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:

Ons hart gaat naar U uit,
ons hart gaat naar U uit,
want U kent ons
U bent onze redder in nood

Ons hart gaat naar U uit,
ons hart gaat naar U uit,
want U vond ons
doorgrondt ons, uw liefde is groot

Wees onze gids, toon ons de weg die wij moeten gaan.
U bent ons licht, U bent het doel van ons bestaan.

Ons hart verlangt naar U,
ons hart verlangt dat U,
in dit uur Heer
het vuur weer in ons ontsteekt

Ons hart verlangt naar U,
ons hart verlangt dat U,
ons zult leiden
bevrijden, U kent ons verdriet

Als ons gevoel ons nu bedriegt, raak ons dan aan.
Laat ons uw stem, laat ons uw woorden weer verstaan.

Alles wat waar is
Alles wat mooi is
Alles wat puur is komt van U
Alles wat waar is
Alles wat mooi is
Alles wat puur is komt van U

Ons hart gaat naar U uit,
ons hart gaat naar U uit,
want U vond ons
doorgrondt ons, uw liefde is groot

Lied 09

Titel: O, Jezus hoe vertrouwd en goed

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Alexander Robert Reinagle

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor.

Uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

O naam, eeuwige ademtucht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stukt
dan draagt mij uw muziek.

Lied 10

Titel: Onze Vader

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer

Uitvoering: Solo & samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Onze Vader in de Hemel

heilig is Uw naam

Laat Uw Koninkrijk spoedig komen

Laat Uw wil worden gedaan

In de hemel, zo ook hier op aard'

Want van U is het Koninkrijk

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid

Want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid

Onze Vader in de Hemel

geef ons daag'lijks brood

En vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij dat doen

hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

Want van U is het Koninkrijk

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid

Want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid

En leidt ons niet in verzoeking

maar verlos ons van het kwaad

Want van U is het Koninkrijk

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid

Want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid

Amen, amen

Lied 11

Titel: k Geloof in God Hij is mijn Vader

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Georg Nuemark

(Nederlandse) Tekst: C C Koolsbergen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

'k Geloof in God Hij is mijn Vader
almachtig Koning op zijn troon.
Schepper van hemel en van aarde
en in zijn eengeboren Zoon
die ik als mijn Verlosser eer
in Jezus Christus, onze Heer

Die van de heil'ge Geest ontvangen
als mens geboren uit een maagd
onder Pilatus heeft geleden
door onze schuld werd aangeklaagd
Stierf aan het kruis, lag in het graf
tot in de hel daalde Hij af

'k Geloof dat Hij ten derden dage
weer opgestaan is uit de dood,
is naar de hemel opgevaren,
zit aan de rechthand van God,
vanwaar Hij met bazuingeschal
eenmaal ten oordeel komen zal

Lied 12

Titel: Heer U kent mij als geen ander

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Marcel & Lydia & Kinderkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Heer, U kent mij als geen ander: U weet of ik zit of sta
En U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga
Dat u mij zo heel goed kent Heer, daar snap ik dus echt niks van
't is een wonder boven wonder dat ik niet begrijpen kan

Want U bent altijd bij mij en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij en laat mij nooit alleen
Want U bent altijd bij mij en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij en laat mij nooit alleen

Ook al zou ik naar het westen of het verre oosten gaan
Overal zult U mij leiden U zult altijd naast mij staan
En u maakte heel mijn lichaam, telde ook nog al mijn haar
Nee, dit kan ik ook niet vatten. Het is mij te wonderbaar

Want U bent altijd bij mij en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij en laat mij nooit alleen
Want U bent altijd bij mij en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij en laat mij nooit alleen

Want U bent altijd bij mij en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij en laat mij nooit alleen
Want U bent altijd bij mij en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen

Lied 13

Titel: Laat heel de wereld het zien
Eerste componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:

Laat heel de wereld het zien,
maak de volk'ren weer blij
door de klank van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij,
breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer
door 't gebed tot de Heer,
door de kracht van het kruis.

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Laat heel de wereld nu staan
vol ontzag voor zijn naam,
zing het lied dat Hem eert.
Wees niet meer stil, zeg het voort
tot de wereld het hoort:
Jezus regeert

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Lied 14

Titel: Halleluja eeuwig dank en ere

Arrangement: Aarnoud de Groen

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Abraham Rutgers

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade;
Uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

Lied 15

Titel: Psalm 113

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Loys Bourgeois

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Prijst, halleluja, prijst den Heer,
gij 's Heren knechten, immermeer
moet 's Heren naam gezegend wezen.
Van waar de zon in 't oosten straalt,
tot waar z' in 't westen nederdaalt,
zij 's Heren grote naam geprezen.

Ver boven aller volken trots
blinkt hemelhoog de glorie Gods.
Wie is als Hij, de Heer der heren?
Hij onze God, die troont zo hoog,
slaat op het diepste diep Zijn oog.
Hemel en aarde moet Hem eren.

Lied 16

Titel: Van U zijn alle dingen

Arrangement: Ronald IJmker

Eerste componist: J.G. Bastiaans

(Nederlandse) Tekst: Jan de Liefde

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.

Nog voor wij U iets vragen,
voorkomt Gij ons gebed.
Gij hebt aler wij klagen,
op onze nood gelet.
Gij helpt de last ons dragen,
Gij steunt bij elke tred,
zelfs bij de zwaarste plagen
zijt Gij de God die redt.

U zal ik eeuwig eren,
die eeuw'ge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan Uwe heerlijkheid!