

## Lied 01

Titel: Dit is een morgen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Keltische volksmelodie, Traditional

(Nederlandse) Tekst: Eleanor Farjeon

Uitvoerende: Choir4Hope, Samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingende vogels geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Lied 02

Titel: Psalm 8 medley

Arrangement: a,c. Martin Zonnenberg

Eerste componist: a. Traditional b. Rikkert Zuiderveld c. Fred C. Atkinson

(Nederlandse) Tekst: a. Willem Barnard & Jan Wit b. Rikkert Zuiderveld c. Jan Visser

Uitvoerende: Willemijn de Munnik, samenzang

Uitvoering: Wissel en samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

a. Psalm 8: 1 en 3

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  
hebt Gij Uw naam op aarde uitgeschreven  
machtige God, Gij die Uw majesteit  
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van Uw handen,  
de maan, de duizend sterren die daar branden,  
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,  
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt

b. Zie de zon

Zie de zon, zie de maan,  
zie de sterren in hun baan,  
sterren, ontelbaar,  
overal vandaan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is Uw naam

Hoor de zee, hoor de wind  
hoor de regen als hij zingt,  
druppels ontelbaar in de oceaan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.

c. Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam  
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam  
die U ons noemt door sterren, zon en maan.  
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,  
tonen het wonder van Uw heerlijkheid.

Lied 03

Titel: Heer wat een voorrecht

Eerste componist: Bill Gaither

(Nederlandse) Tekst: Bill Gaither & Hans Lieberton

Uitvoerende: Mannenkoor & Soli Deo Gloria

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan  
Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan  
Samen te dienen, te zien wie U bent  
Want Uw woord maakt Uw wegen bekend

Samen op weg gaan dat is ons gebed  
als een volk dat juist daarvoor door U apart is gezet  
Vol van Uw liefde, genade en kracht  
als een lamp die nog schijnt in de nacht

Samen te strijden in woord en in werk  
Een zijn in U dat alleen maakt ons sterk  
Delen in vreugde, in zorgen en pijn  
als Uw kerk die waarachtig wil zijn

Samen op weg gaan dat is ons gebed  
als een volk dat juist daarvoor door U apart is gezet  
Vol van Uw liefde, genade en kracht  
als een lamp die nog schijnt in de nacht

Lied 04

Titel: a.c. Uw woord is een lamp b. Psalm 119: 40

Arrangement: a.c. Martin Zonnenberg b. Minne Veldman

Eerste componist: a.c. Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

a.

Uw woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad

Uw woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad

Uw woord is een lamp,  
uw woord is een licht.

Uw woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad.

b.

Uw woord is als een lamp, een helder licht  
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken  
dat in de duisternis mijn schreden richt  
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken  
dat ik zal wand'len voor Uw aangezicht  
dat ik Uw recht zal roepen van de daken

c.

Uw woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad

Uw woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad

Uw woord is een lamp,  
uw woord is een licht.

Uw woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad.

Lied 05

Titel: De rivier

Arrangement: Harold Schonewille

Eerste componist: Brain Doerksen, Michael Hansen, Brian Thiessen

(Nederlandse) Tekst: Maarten Wassink

Uitvoerende: Samengesteld Nederland Zingt koor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

Al mijn zonden, al mijn zorgen,  
neem ik mee naar de rivier.  
Heer, vergeef mij en genees mij.  
Vader kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven  
en verfrist mij elke dag.  
't Is een stroom van uw genade,  
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Here Jezus, neem mijn leven.  
Ik leg alles voor U neer.  
Leid mij steeds weer naar het water.  
'k Wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven.  
Kom en stap in de rivier.  
Jezus roept je, Hij verwacht je  
en Hij zegt, ontmoet mij hier.

Here Jezus, neem mijn leven.  
Ik leg alles voor U neer.  
Leid mij steeds weer naar het water.  
'k Wil U daar ontmoeten, Heer.

Leid mij steeds weer naar het water.  
'k Wil U daar ontmoeten, Heer.

Lied 06

Titel: Lieve Heer Gij zegt kom en ik kom

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jaap Geraerds

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard, Cor Waringa

Uitvoerende: Elise Mannah

Uitvoering: Solo en samenzag

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom  
want mijn leven is onder de macht gesteld  
van de Heer die mijn dagen en nachten telt  
en de Heer zegt kom en ik kom

O mijn God, Gij zegt ga en ik ga  
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen  
Wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen  
wees de adem waaruit ik ontsta

Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt  
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn  
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn  
en uw naam wordt een lied in mijn mond

Lied 07

Titel: Tienduizend redenen

Arrangement: Hans van Wingerden

Eerste componist: Jonas Myrin & Matt Redman

(Nederlandse) Tekst: Jonas Myrin, Matt Redman & Harold ten Cate

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.  
Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.  
Uw naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.  
Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stukt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.  
Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige naam.  
Verheerlijk Zijn heilige naam.  
Verheerlijk Zijn heilige naam.

Lied 08

Titel: Waar de lofzang wordt gezongen

Eerste componist: Jan Quintus Zwart

(Nederlandse) Tekst: Hans Mudde

Uitvoerende: Gemengd koor Looft den Heer

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Waar de lofzang wordt gezongen

tegen alle twijfel in

daar vertoont op onze tongen

het geloof een nieuw begin

Want wie zingt met hart en mond

vindt in God weer vaste grond

Waar op wonderbare wijze

in muziek het woord geschiedt

uit de diepte wij herrijzen

op de vleugels van het lied

om opnieuw op God gericht

op te varen tot het licht

Waar het lied in koor gezongen

vrolijk wordt gemusiceerd

zijn wij tot de diepste bronnen

van het leven weergekeerd

tot de eeuwige fontein

van een hemelhoog

Want gaf God Zijn grootste gave

in Zijn zoon, in vlees en bloed

Hij verleend' ons van Zijn have

nog dit ander kostbaar goed

luisterrijk en wonderschoon

het geschenk van taal en toon



Lied 09

Titel: Voor de bloemen op de velden

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: George Bizet

(Nederlandse) Tekst: Martin Mans

Uitvoerende: Christelijk Mannenkoor Looft den Heere

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Voor de bloemen op de velden  
voor de vogels, voor al Uw werken  
die Uw grote naam vermelden  
zingen w'een jub'lend loflied trouwe Heer

Grote Schepper, Heer der heren  
U komt toe, de lof, de dank en eer  
Grote Schepper, Heer der heren  
U komt toe, de lof, de dank en eer

Voor de storm en voor de stilte  
Voor de zon en ook voor de regen  
Voor het licht en voor het donker  
mogen wij danken in een juichend koor

Grote Schepper, Heer der heren  
U komt toe, de lof, de dank en eer  
Grote Schepper, Heer der heren  
U komt toe, de lof, de dank en eer

Voor Uw liefde en genade  
voor Uw trouw, ja voor al Uw daden  
voor Uw komst naar deze aarde  
prijzen en loven wij Uw naam ter eer

Halleluja, halleluja,  
dank U, Vader, Zoon en Heil'ge Geest  
Halleluja, halleluja,  
dank U, Vader, Zoon en Heil'ge Geest

## Lied 10

Titel: Kom o bron van zegeningen

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: John Wyeth

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Kom o bron van zegeningen,  
geef een nieuw lied in mijn hart.  
Vol van dank, niet te bedwingen,  
voor genade ongedacht.  
Geef mij woorden om te zingen  
met de eng'len rond Uw troon,  
want Uw naam blijft mij omringen  
en verlost mij van de dood.

Ik mag zijn in Uw nabijheid  
door Uw offer aan het kruis.  
En Uw liefde geeft mij vrijheid  
om te wonen in Uw huis.  
Jezus zocht mij toen ik dwaalde,  
op mijn eigen wegen liep,  
en Hij kocht mij door genade  
met Zijn bloed dat redding biedt.

Nooit kan ik mijn schuld vergoeden,  
't is genade onverdiend.  
Laat Uw goedheid mij behoeden,  
wees mijn altijd trouwe vriend.  
Zonder U ben ik verloren,  
zie ik zelf geen toekomst meer.  
Laat mijn hart U toebehoren  
tot ik U ontmoet o Heer.

## Lied 11

Titel: Vader, maak ons één

Eerste componist: Rick Ridings

(Nederlandse) Tekst: Rick Ridings

Uitvoerende: Suzanne van der Velde

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Vader, maak ons één.

Vader, maak ons één,

opdat de wereld weet

dat Gij zond Uw Zoon.

Vader, maak ons één.

Vader, maak ons één.

Vader, maak ons één,

opdat de wereld weet

dat Gij zond Uw Zoon.

Vader, maak ons één.

Lied 12

Titel: Geest van ontferming

Arrangement: Jos van der Kooy

Eerste componist: S.S. Wesley

(Nederlandse) Tekst: Fokkelien Oosterwijk

Uitvoerende: Westerkerkkoor

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Amsterdam - Westerkerk

Tekst:

Geest van ontferming, liefde, waarheid  
Zend ons van hemelhoog uw klaarheid,  
Deel van oudsher, vol stil ontzag,  
Het wonder mee van deze dag

Laat heel de wereld, alle talen  
Gods weergaloze eer verhalen:  
Dat wie maar horen wil op aarde  
Weet wat zijn hart voor ons bewaarde.

Trouwhartig Trooster, hemels Licht  
Geef aan Uw kerk een waar gezicht:  
Tot zegen van uw hele mensheid  
Geest van ontferming, liefde, waarheid.

Lied 13

Titel: Zo had hij ons lief

Eerste componist: John Stainer

(Nederlandse) Tekst: Catherine van Pluggen

Uitvoerende: Gelders vocaal ensemble

Uitvoering: Koorzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Zo had hij ons lief,  
Zo had hij ons lief,  
dat Hij gaf Zijn eniggeboren Zoon  
opdat een ieder gelovend in Hem  
niet zal sterven, niet zal sterven  
maar eeuwig leven heeft

Want God zond niet Zijn Zoon naar deze aard'  
om te oordelen  
God zond niet Zijn Zoon naar deze aard'  
om te oordelen  
Maar om de wereld door Hem te redden

Zo had Hij ons lief,  
Zo had Hij ons lief,  
dat Hij gaf Zijn eniggeboren Zoon  
opdat een ieder gelovend in Hem  
niet zal sterven, niet zal sterven  
maar eeuwig leven heeft  
eeuwig leven heeft  
eeuwig leven  
eeuwig leven heeft

Zo had Hij ons lief  
Zo had Hij ons lief  
Zo had Hij ons lief

## Lied 14

Titel: Jezus zal heersen waar de zon

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Psalmodica Evangelica 1789

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Emmen - Goede Herderkerk

Tekst:

Jezus zal heersen waar de zon  
gaat om de grote aarde om,  
de maan zijn lichte banen trekt,  
zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal  
zijn liefde loven overal,  
en uit de kindermond ontspringt  
de lofzang die Zijn naam omringt.

Zijn rijk is volle zaligheid,  
wie was gevangen wordt bevrijd,  
wie moe was komt tot rust voorgoed,  
wie arm was leeft in overvloed.

Laat loven al wat adem heeft  
de koning die ons alles geeft.  
O aarde om dit nieuw begin  
stem met het lied der eng'len in.