

Lied 01

Titel: Samen in de naam van Jezus
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: C. A. E. Groot
(Nederlandse) Tekst: C. A. E. Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal
Tekst:

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij moet zeggen
'Jezus Christus is de Heer.'

Lied 02

Titel: Komt nu met zang

Eerste componist: Adriaan Valerius
(Nederlandse) Tekst: Adriaan Valerius

Uitvoering: Samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspeel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
zijn lof vermeer',
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!

De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duist're wolke,
maar weer daarna schoon zonneshijn.
Lof zij die Heer,
die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.

Lied 03

Titel: Heer, ik hoor van rijke zegen

Arrangement: Minne Veldman

Eerste componist: W. B. Bradbury

(Nederlandse) Tekst: M. S. Bromet

Uitvoerende: Samengesteld mannenkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer;
ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

Ga mij niet voorbij, o Vader,
zie, hoe mij mijn zonde smart;
trek mij met uw koorden nader,
stort uw liefd' ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij,
stort uw liefde ook in mij.

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.

Lied 04

Titel: Lichtstad met uw paarlen poorten

Eerste componist: Fredrick Arvid Blom

(Nederlandse) Tekst: M.A. Alt

Uitvoerende: Arien Vink, Maria den Hertog, Wouter Vink & Suzanne van der Velde

Uitvoering: Solo en Samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen:
in het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen:
in het nieuw Jeruzalem.

Lied 05

Titel: Volle verzeek'ring

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Sint-Jacobskerk

Tekst:

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn
Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn
wedergeboren door Jezus' bloed

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn

Volle verlossing, om vrij te zijn
'k mag alles leggen in Zijne hand
Het hart naar boven, 't oog hemelwaarts
zo Jezus volgen naar 't vaderland

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn

Volle bewustheid, Hij leeft voor mij
dit geeft mij blijvend heerlijk genot
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij
'k Mag nu steeds leven voor mijne God

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn

Lied 06

Titel: Glorie aan God

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Mark Williams

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoerende: JGK Immanuel

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Glorie aan God, glorie aan God

Glorie aan God, glorie aan God

Kondigt het aan door de kracht van zijn naam
heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie
Satan, hij beeft, want hij weet Jezus leeft
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig

Jezus is Heer, redder en Heer
overwinnaar zal hij zijn,
over zonde, dood en pijn,
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is
Hij is de hoogste Heer

Glorie aan God, glorie aan God
Glorie aan God, glorie aan God

Heersen met Hem op de troon en zijn stem
spreekt van liefde, vervuld ons met glorie
Heilig en vrij, alle tranen voorbij
eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding

Waardig het Lam, waardig het Lam
overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn,
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is
Hij is de hoogste Heer

Glorie aan God, glorie aan God
Glorie aan God, glorie aan God

Lied 07

Titel: Roept uit aan alle stranden

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johannes de Heer

(Nederlandse) Tekst: Nicolaas Beets

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Roept uit aan alle stranden,
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het evangeliewoord,
het evangeliewoord!

Roept uit de Heer der Heren
als aller volken Vriend!
De volken moeten leren
wat tot hun vrede dient,
wat tot hun vrede dient.

De treurenden vergeten
hun leed en droefenis,
en al wat arm is weten
dat daar een Heiland is,
dat daar een Heiland is.

Lied 08

Titel: Wat de toekomst brengen moge

Arrangement: Denise Brand & Henk Ruiter

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals

Uitvoerende: Lucas Kramer

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom

Laat mij niet mijn lot beslissen
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land

Lied 09

Titel: Tienduizend redenen

Arrangement: Hans van Wingerden

Eerste componist: Jonas Myrin & Matt Redman

(Nederlandse) Tekst: Jonas Myrin, Matt Redman & Harold ten Cate

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Lied 10

Titel: Heer Uw licht en Uw liefde schijnen

Eerste componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: K. Stelma

Uitvoerende: Vocals, Gerald Troost & JGK Immanuel

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord, ja, Uw waarheid bevrijd ons,
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, Uw woord, dat het licht overwint.

Heer 'k wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, Uw woord, dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met u Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, Uw woord, dat het licht overwint.

Lied 11

Titel: Zie ons wachten aan de stromen

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk

Tekst:

Zie ons wachten aan de stromen
aan de oever der rivier
straks zal onze Bootsman komen
en wij varen af van hier

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar 'eewigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Door de kille, kille stromen
gaan wij naar het Godspaleis
't eng'lenlied klinkt uit de verte
en verkwikt ons op de reis

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar 'eewigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Reeds zien wij de gouden straten
van de hemelstad, zo schoon
horen wij d'ontelb're schare
juub'lend juichen voor Gods troon

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar 'eewigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Lied 12

Titel: Kom tot uw Heiland

Arrangement: Hans van Wingerden

Eerste componist: G. F. Root

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk

Tekst:

Kom tot uw Heiland, toef langer niet.
Kom nu tot Hem, die redding u biedt,
die ook voor u de hemel verliet.
Hoor naar zijn roepstem, kom.
Heerlijk, heerlijk,
klinkt de vreugdetoon van de zaal'gen,
juichend bij Gods Zoon,
als zij vergaad'ren rondom de troon,
daar waar de eng'len staan.

Wil toch bedenken: Hij is nabij,
volg dan zijn stem, ook u maakt Hij vrij.
Luister, Hij spreekt tot u en tot mij:
Kom tot Mij, zondaars kom.
Heerlijk, heerlijk,
klinkt de vreugdetoon van de zaal'gen,
juichend bij Gods Zoon,
als zij vergaad'ren rondom de troon,
daar waar de eng'len staan.

Lied 13

Titel: De Heer is mijn herder

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans

(Nederlandse) Tekst: Andries Govaart

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

De Heer is mijn Herder!

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

De Heer is mijn Herder!

In 't hart der woestijn
verkwikken en laven

zijn hemelse gaven;

Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

De Heer is mijn Herder!

Hem blijf ik gewijd!

'k Zal immer verkeren

in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Lied 14

Titel: Groot is uw trouw

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: W. M. Runyan

(Nederlandse) Tekst: T. O. Chrisholm

Uitvoering: Samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Groot is Uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.

Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.

Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.

Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Lied 15

Titel: Ga met God en Hij zal met je zijn

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Ralph Vaughan Williams

(Nederlandse) Tekst: Gert Landman

Uitvoerende: Gemengd koor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
In zijn liefde jou bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Lied 16

Titel: U zij de glorie

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: G. F. Händel

Uitvoering: Samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind
en zegt telkenkere: 'Christus overwint'.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen, is mijn glorie groot:
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.