

Lied 01

Titel: Jezus, Hij is Koning

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Y. Hoekendijk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Jezus, Hij is Koning

Jezus, Hij is Koning

Koning van het gans heelal.

Ja, diep in mijn hart

leeft dit geloof:

Jezus, Hij is Koning

Jezus heeft ons vrijgekocht

Jezus heeft ons vrijgekocht

vrijgekocht door 't dierbaar bloed.

Ja, diep in mijn hart

leeft dit geloof:

Jezus heeft ons vrijgekocht

Jezus, Hij zal komen

Jezus, Hij zal komen

komen zal Hij met gejuich.

Ja, diep in mijn hart

leeft dit geloof

Jezus, Hij zal komen.

Lied 02

Titel: Hef je hoofd omhoog

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Steven L. Fry

(Nederlandse) Tekst:

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Hef je hoofd omhoog
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbidt Hem.
Zing Hosanna voor de Heer.
Vol van heerlijkheid,
is zijn majesteit.
Breng nu ere aan de Here,
Hij, de Koning komt/corn.

Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbidt Hem.
Zing Hosanna voor de Heer.
Vol van heerlijkheid,
is zijn majesteit.
Breng nu ere aan de Here,
Hij, de Koning komt

Lied 03

Titel: Glorie aan God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Mark Williams

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

Glorie aan God, glorie aan God

Glorie aan God, glorie aan God

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer
Hij 's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer

Glorie aan God, glorie aan God
Glorie aan God, glorie aan God

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbedding
waardig het Lam,
waardig het Lam!

Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer

Glorie aan God, glorie aan God
Glorie aan God, glorie aan God

Lied 03

Titel: Houd vol

Arrangement: Jan Willem van Delft, Rieks van der Velde

Eerste componist: Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda

(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda

Uitvoerende: Kees Kraayenoord, Robert van Twillert, Vocaal Ensemble

Uitvoering: Solo en koorzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen
hier met elkaar
een levenlang te gast
er ligt een hemels Vaderland
voor ons klaar
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden
die ons voor zijn gegaan
nu geven wij niet op
het zijn de schouders waarop
wij mogen staan
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Hij laat ons nooit alleen

Hij laat ons nooit alleen

Lied 04

Titel: Juicht want Jezus is Heer

Eerste componist: Twila Paris

(Nederlandse) Tekst: Twila Paris & Erik Reims

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,
verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Wij juichen, tot eer van onze God, die ons liefheeft.
Wij juichen, tot eer van onze God.

Liefde bedekt zijn schepping,
de bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten,
Jezus die blinden genas, verrees.

Liefde is zijn schepping, zou Hij jou vergeten.

Wees als een boom die vruchtdraagt,
ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water,
Jezus, de bron voor altijd, verrees.

Wees een boom die vruchtdraagt,
drink het levend water.

Lied 06

Titel: Majesteit

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Jack Williams Hayford

(Nederlandse) Tekst: Joke Goldschmeding

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Majesteit,

Groot is zijn majesteit.

Lof zij Jezus,

en glorie, hulde en eer.

Majesteit,

God, die de zijnen leidt.

Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij.

Dus verhoog

maak eeuwig groot

de naam van Jezus

Volk van God

Kom en breng lof aan Jezus de Koning.

Majesteit

groot is zijn majesteit.

Dwars door de dood werd hij verhoogd,

Jezus regeert.

Lied 07

Titel: Breng dank aan de Eeuwige

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Henry SMith

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: JGK Immanuel, Vocals & Miranda de Vlieger

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond

Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk
zegt de arme: ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.
Breng dank.

Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.

hele koor inzet heren tegen elkaar in
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk
zegt de arme: ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.
Breng dank, breng dank.

Lied 08

Titel: Uw genade is mij genoeg

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Met een kruis op zijn rug en een doornenkroon
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruisig hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon

Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha
Als de koning der Joden wordt Hij veracht
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept 'Het is volbracht!'

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg
U bewijst uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is mij genoeg

In het rijk van de dood is Hij neer gedaald
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan
maar de steen van het graf is nu weggehaald
Jezus leeft! Hij is opgestaan!

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg
U bewijst uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is mij genoeg

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer
U bent Koning en God tot in eeuwigheid
U bent Jezus de hoogste Heer

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is mij genoeg.

Lied 09

Titel: Kom tot de Vader

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Russel Fragar

(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uitvoering: Samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst:

Nog voordat je bestond, kende Hij je naam
Hij zag je elk moment en telde elke traan
Omdat Hij van je hield gaf Hij Zijn eigen Zoon
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed veranderd daar iets aan
Omdat Hij van je houd gaf Hij Zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader, kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed veranderd daar iets aan
Omdat Hij van je houd gaf Hij Zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader, kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader, kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt

Lied 10

Titel: Vader, maak ons één

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: Rick Ridings

(Nederlandse) Tekst: Rick Ridings

Uitvoerende: Suzanne van der Velde

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Vader, maak ons één.

Vader, maak ons één,
opdat de wereld weet

dat Gij zond uw Zoon.

Vader, maak ons één.

Vader, maak ons één.

Vader, maak ons één,
opdat de wereld weet

dat Gij zond uw Zoon.

Vader, maak ons één.

Lied 11

Titel: God van licht

Eerste componist: Rend Collective Experiment
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende: LEV

Uitvoering: Band

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst:

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont
waar U woont
waar U woont
waar U woont

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont
waar U woont
waar U woont
waar U woont

U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont
waar U woont
waar U woont
waar U woont

Lied 12

Titel: De kracht van uw liefde

Arrangement: Martin Mans & Marco den Toom

Eerste componist: Geoff Bullock

(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uitvoerende: The Martin Mans Formation

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Lied 13

Titel: In de Heer vind ik mijne sterkte

Arrangement: Martin Zonnenberg, Huub Hellenbrand

Eerste componist: Jacques Berthier

(Nederlandse) Tekst: Communauté de Taizé

Uitvoerende: Giocoso, Limburgs projectkoor, Samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal

Tekst:

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst,
op U vertrouw ik en ken geen angst.

El Senyor, és la meva força,
El Senyor, el meu cant.
El m'ha estat la salvació,
En Ell confio, I no tinc por,
En Ell conio, I no tinc por.

In the Lord I'll be ever thankful,
in the Lord I will rejoice.
Look to God do not be afraid,
lift up your voices, the Lord is near.
Lift up your voices, the Lord is near.

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.

Lied 14

Titel: Ik zal er zijn

Eerste componist: Adrian Roest & Kinga Bán

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn',
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Lied 15

Titel: Groot is uw trouw

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: William Marion Runyan

(Nederlandse) Tekst: Thomas Obadiah Chisholm

Uitvoering: Samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Groot is Uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.

Er is geen schaduw
van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw,
Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen
aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid,
die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven
tot in eeuwigheid

Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen
aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Lied 16

Titel: Gebed om zegen

Eerste componist: Gerrit A. Dekker

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Zegen mij op de weg die ik moet gaan,
zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt,
God, zegen mij alle dagen lang.

Vader, maak mij tot een zegen, ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw geest Heer, Jezus kom tot mij,
als de bron van leven, die ontspringt diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven,
zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn,
o God, zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader maak ons tot een zegen, hier in de woestijn.
Wachtend op Uw milde regen, om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Vader, maak mij tot een zegen, ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw geest Heer, Jezus kom tot mij,
als de bron van leven, die ontspringt diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij,
van Uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.