

Lied 01

Titel: Jezus Hij is Koning

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Frank Hamilton, Guy H. Carawan, Pete Seeger, Zilphia Horton

(Nederlandse) Tekst: Yvonne Hoekendijk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Jezus, Hij is Koning,
Jezus, Hij is Koning,
Koning van het gans heelal.
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
Jezus, Hij is Koning!

Jezus heeft ons vrijgekocht,
Jezus heeft ons vrijgekocht,
vrijgekocht door 't dierbaar bloed.
Ja, diep in mijn hart, leeft dit geloof:
Jezus heeft ons vrijgekocht.

Jezus, Hij zal komen,
Jezus, Hij zal komen,
komen zal Hij met gejuich.
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
Jezus, Hij zal komen.

Lied 02

Titel: Psalm 134

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Loys Bourgeois, Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegt Zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags Zijn gunst verwacht,
zegt Zijn naam ook in de nacht.

Die in het huis des Heren zijt,
zegt Zijn naam en majesteit,
zingt tot Zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.

Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u Zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

Lied 03

Titel: Doorgrond mijn hart

Arrangement: Minne Veldman

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Minne Veldman

Uitvoerende: Samengesteld Mannenkoor en Samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Doorgrond mijn hart
en ken mijn weg, o Heer.
Beproof m' en zie
wat niet is tot Uw eer.
Is soms de weg,
die 'k ga niet goed voor mij;
leidt m' op de eeuw'ge weg,
Heer, maak mij vrij!

Waar ik ook ga,
altijd bent U bij mij.
Ben ik verdrietig
of juist heel erg blij,
zelfs in de nacht
als 't heel erg donker is,
houdt U mij in Uw hand,
waar 't veilig is.

O Heer, heb dank
dat ik van U mag zijn.
Uw eigen Zoon
maakt mij van zonden rein.
Hoor naar mijn stem,
'k wil zingen tot Uw eer,
loven de grote naam
van U, o Heer

Lied 04

Titel: Psalm 86

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit & Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Leer mij naar Uw wil te handlen
laat mij in Uw waarheid wand'len
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van Uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, Uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Lied 05

Titel: Kom en verhef de naam van God

Arrangement: Martin Zonnenberg & Arjan van Hees

Eerste componist: Gordon Young

(Nederlandse) Tekst: Catharine van Pluggen

Uitvoerende: Gelders Vocaal Ensemble

Uitvoering: Koorzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Kom en verhef de naam van God
en prijs de redder Uw Heer.
Laat ons, verenigd in ons lied
verheffen onze stem.

Zing halleluja, zing halleluja
Zing halleluja, zing halleluja

Alle dienaars van de Heer
prijs Hem voor eeuwig
Eer de sterke hand van God
prijs Hem voor eeuwig
Eer zijn rechtvaardigheid
prijs Hem voor eeuwig

Kom en verhef de naam van God
en prijs de redder Uw Heer.
Laat ons, verenigd in ons lied
verheffen onze stem.

Zing halleluja, zing halleluja
koor Zing halleluja, zing halleluja

Zing halleluja

Lied 06

Titel: Vader van eeuwigheid

Arrangement: Harold Schonewille

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoering: Samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

Vader van eeuwigheid
vol van gerechtigheid,
open mijn hart voor wie Jezus is
Jezus straalt als de zon
Jezus stroomt als een bron
van leven waarin vreugde is

Jezus, komt U dichterbij
met Uw vrede diep in mij.
Liefste Jezus, Heer, ik buig me nu
en aanbid U en aanbid U

Geest die van Christus is
spreek Uw getuigenis,
open mijn hart voor wat Jezus geeft.
Jezus die voor mij leed,
Jezus die voor mij streeft,
die voor mij overwonnen heeft.

Jezus, komt U dichterbij
met Uw vrede diep in mij.
Liefste Jezus, Heer, ik buig me nu
en aanbid U en aanbid U

Heerlijk drie-enig God
U die aanbeden wordt,
alles in mij zingt Uw naam ter eer
Kracht, glorie, majesteit
lof, eer en heerlijkheid
van nu aan tot in eeuwigheid

Lied 07

Titel: Laat m 'in U blijven groeien bloeien

Eerste componist: Georg Numark

(Nederlandse) Tekst: Jan Jakob Lodewijk ten Kate

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In Uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

Lied 08

Titel: Stralen van geluk

Eerste componist: Michiel Zweers

(Nederlandse) Tekst: Ria Borkent

Uitvoerende: Psalmen voor nu

Uitvoering: Band

Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk

Tekst:

Altijd wil ik de Heer bedanken
mijn leven is een lied voor hem
Bij U, mijn Heer, ben ik gelukkig
dus luister jij die eenzaam bent
Concentreer je met mij op de Heer
want Hij is groot,
wij dragen Hem op handen
Denk aan de Heer,
Hij luistert als geen ander
van al mijn angst ben ik bevrijd

En wie zijn ogen op Hem richt
zal stralen van geluk
en nooit meer voelt hij zich vernederd
Finaal gebroken was ik
maar Hij hoorde mij

Gods engel is een sterke lijfwacht
een sterke hand om mensen heen
Hoe goed de Heer is, proef en zie het
hoe jij bij Hem gelukkig bent
Jullie zijn zo bijzonder voor Hem
Dus eer de Heer, je kunt het met Hem wagen
Kijk, leeuwen gaan op jacht met lege magen
maar wie de Heer zoekt, heeft genoeg

Let op mijn kinderen en luister
ik leer je eerbied voor de Heer
Maak jij het beste van je leven
en wil je graag gelukkig zijn
Neem de leugen dan niet meer voor lief
geen onzin meer en ook geen lege woorden
Ontloop het kwaad, dan zul je niet ontsporen
en jaag de goede vrede na

Persoonlijk ziet de Heer je staan
Hij hoort wie eerlijk is
heeft oog en oor voor goede mensen

Rebellen roeit hij uit en niemand die hen mist
Signalen van vertwijfeling
de zachtste kreet van pijn
Hij vangt ze op en geeft bevrijding
Totaal gebroken mensen

God is heel dichtbij
Uiteindelijk, al moet je lijden
de Heer bevrijdt wie eerlijk blijft
Vertrouw nu maar op Zijn bescherming
je loopt geen enkel letsel op
Wie wil leven van haat en geweld
vergaat van spijt en eindigt zonder liefde
Zo redt de Heer het leven van mijn vrienden
Zo schuil je zonder spijt bij Hem

Lied 09

Titel: Licht voor alle volken

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst:

Licht voor alle volken
zon van mijn bestaan
kom, breek door de wolken
streel mij, raak mij aan

God, laat heel de aarde
zien hoe Christus puur
als een schat bewaarde
stralend vreugdevuur

Daarin zal ik lopen
heel de lange dag
tot, de hemel open,
ik naar binnen mag

Om U te omhelzen
Vader van het licht
zon, hoe onvoorstelbaar
glanst uw aangezicht

Lied 10

Titel: Kijk om je heen

Eerste componist: John Rutter

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Gemengd koor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst:

Kijk om je heen
wat kan de wereld mooi zijn
Kijk om je heen
en zie met verwondering
Kijk om je heen
er is zo veel dat blij maakt
waardoor ons hart
van pure blijdschap zingt

Dank aan U, die alles
hebt geschapen
Geef een hart dat ziet
en steeds bedenkt
Alles wat wij delen
is een zegen
Een groot
godsgeschenk

Kijk wat bloeit
Kijk naar al de vruchten
Kijk naar de regen
en zie de zonneschijn
Kijk naar de zee
Zie de rivieren stromen
En zie hoe fraai
de wijde velden zijn

Dank aan U, die alles
hebt geschapen
Geef een hart dat ziet
en steeds bedenkt
Alles wat wij delen
is een zegen
Een groot
godsgeschenk

Kijk naar de sneeuw
en zie hoe alles groen wordt

of hoe een rijke oogst
wordt ingehaald
Ieder seizoen
geeft ons zijn eigen kleuren
want onze tijden zijn
door God bepaald

Dank aan U, die alles
hebt geschapen
Geef een hart dat ziet
en steeds bedenkt
Alles wat wij delen
is een zegen
Een groot
godsgeschenk

Heel dit geschenk
laat ons van harte leven
Spreekt van een Vader
en zegt zijn liefde uit
Wie laten wij
in al die schatten delen
Hij strekt in ons zijn handen
naar hen uit

Dank aan U, die alles
hebt geschapen
Geef een hart dat ziet
en steeds bedenkt
Alles wat wij delen
is een zegen
Een groot
godsgeschenk

Een groot
godsgeschenk

Lied 11

Titel: God enkel licht

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst:

God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

Heer, waar dan heen
Tot U alleen
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot Uw troon
de weg ons weer ontsloten

Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuldloos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

Lied 12

Titel: Kom o bron van zegeningen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Wyeth

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate & Peter van Essen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Kom o bron van zegeningen
geef een nieuw lied in mijn hart
Vol van dank, niet te bedwingen,
voor genade ongedacht.

Geef mij woorden om te zingen
met de eng'len rond Uw troon,
want Uw naam blijft mij omringen
en verlost mij van de dood

Ik mag zijn in Uw nabijheid
door Uw offer aan het kruis
En Uw liefde geeft mij vrijheid
om te wonen in Uw huis

Jezus zocht mij toen ik dwaalde,
op mijn eigen wegen liep,
Hij kocht mij door genade
met zijn bloed dat redding biedt

Geef mij woorden om te zingen
met de eng'len rond Uw troon
want Uw naam blijft mij omringen
en verlost mij van de dood

Lied 13

Titel: In de Heer vind ik heel mijn sterkte

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: J. Berthier

Uitvoerende: Zanggroep Vocaal & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Zwolle - Dominicanenkerk

Tekst:

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Hij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.

Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Starke, mein Licht.
Christus, meine Zuversicht,
auf Dich vertrau ich und furcht mich nicht.
Auf Dich vertrau ich und furcht mich nicht.

In the Lord I'll be ever thankful,
in the Lord I will rejoice.
Look to God do not be afraid,
lift up your voices the Lord is near.
Lift up your voices the Lord is near.

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.

Lied 14

Titel: Bless the Lord

Eerste componist: J. Berthier

Uitvoerende: Maria den Hertog en koren

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Kampen - Bovenkerk

Tekst:

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs Zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel
die mij het leven geeft.

Bless the Lord, my soul
and bless God's holy Name.
Bless the Lord, my soul
who leads me into life.

Bless the Lord, my soul
and bless God's holy Name.
Bless the Lord, my soul
who leads me into life.

Bless the Lord, my soul
and bless God's holy Name.
Bless the Lord, my soul
who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs Zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel
die mij het leven geeft.