

Lied 01

Titel: Dag en nacht Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

Als de dag opnieuw begint
waakt Gij als een herder over mij
Als een vader voor zijn kind
veilig mag ik met U gaan

Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

In de avondschemering
waakt Gij als een herder over mij
ik ben uw beschermeling
veilig mag ik met U gaan

Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

Lied 02

Titel: Psalm 139

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Amsterdam - Westerkerk

Tekst:

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Waar zou ik vluchten voor uw Geest
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden

Lied 03

Titel: Heerser over alle dingen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Matthijs Buwalda

Tweede componist: Kees Kraaijenoord

Uitvoering: Samenzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst:

Heerser over alle dingen
God van de oneindigheid
van uw liefde wil ik zingen
buigen voor uw majesteit
Eeuwen komen, eeuwen gaan
altijd blijft uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal
Die was en is en komen zal

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik
De natuur spreekt zonder woorden
vol verwond'ring luister ik
U schiep leven door uw Woord
bracht het licht en duister voort
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt het uw heerlijkheid

U schiep leven door uw Woord
bracht het licht en duister voort
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt het uw heerlijkheid

Lied 04

Titel: Ik heb vaste grond gevonden

Eerste componist: Johannes Balthasar König

(Nederlandse) Tekst: Joannes Decker Zimmerman

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht
de dood van Christus voor de zonden
van eeuwigheid als grond gelegd
Die grond zal onverwikt bestaan
als aard en hemel ondergaan.

Lied 5

Titel: Vaste Rots van mijn behoud

Eerste componist: J. van de Waals

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Vaste Rots van mijn behoud
als de zonde mij benauwt
laat mij steunen op uw trouw,
;aat mij rusten in uw schaûw,
waar het bloed door U gestort
mij de bron des levens wordt

Lied 06

Titel: Machtig God sterke Rots

Eerste componist: G. Bonov & F. Hernandez

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Mchtig God, sterke Rots,

U alleen bent waardig.

Aard' en hemel prijzen U,

glorie voor uw naam.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.

Prijst de Geest, die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid

Prijst Hem tot in eeuwigheid

Lam van God, hoogste Heer

heilig en rechtvaardig,

stralend Licht, Morgenster,

niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.

Prijst de Geest, die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid

Prijst Hem tot in eeuwigheid

Lied 07

Titel: Stil (Verberg mij nu)

Arrangement: Lennart Morée, Arjan Wouters

Eerste componist: Reuben Morgan

(Nederlandse) Tekst: Gert van der Vijver

Uitvoerende: Mannenensemble Espressione, Samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Verberg mij nu

Onder uw vleugels Heer

Houd mij vast

In uw sterke hand

Als de oceaan haar krachten toont

Zweef ik met U hoog

boven de storm

Vader, U bent sterker dan de vloed

dan word ik stil;

U bent mijn God!

Vind rust mijn ziel

in God alleen

ken Zijn kracht

vertrouw Hem en wees stil

Als de oceaan haar krachten toont

zweef ik met U hoog

boven de storm

Vader, U bent sterker dan de vloed

dan word ik stil;

U bent mijn God!

Als de oceaan haar krachten toont

zweef ik met U hoog

boven de storm

Vader, U bent sterker dan de vloed

dan word ik stil

Dan word ik stil

U bent mijn God!

Lied 08

Titel: Voetstappen in het zand

Eerste componist: Remco Hakkert
(Nederlandse) Tekst: Remco Hakkert

Uitvoerende: Remco Hakkert

Uitvoering: Solozang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

Ik droomde eens en zie ik liep
aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen zo het leven door
en lieten in het zand
een spoor van stappen twee aan twee
de Heer liep aan mijn hand

Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop
in tijden van geluk en vreugd'
van diepe smart en hoop.
Maar toen ik goed het spoor bekeek
zag ik langs heel de baan
daar waar het juist het moeilijkst was
maar één paar stappen staan

Ik zei toen: "Heer, waarom dan toch
juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van 't pad."
De Heer keek mij vol liefde aan
gaf antwoord op mijn vragen:
"M'n lieve kind toen 't moeilijk was
toen heb ik jou gedragen.
M'n lieve kind toen 't moeilijk was
toen heb ik jou gedragen."

Lied 09

Titel: Stil mijn ziel wees stil

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: Stuart Townend, Keith & Kristyn Getty

(Nederlandse) Tekst: Keith Getty, Kristyn Getty, Stuart Townend, Harold ten Cate

Uitvoerende: Gospelkoor Tin Speransa, Samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen.

Stil mijn ziel wees stil, en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen.

Stil mijn ziel wees stil, en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht, wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen.

Lied 10

Titel: Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Jessie Irvine

Tweede componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Roel Bosch, Gert Landman

Uitvoering: Samenzang

Opname: Brielle - St. Catharijnekerk

Tekst:

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij ,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.

Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, Uw herdersstaf,
geeft steun en veiligheid.

Uw trouw en goedheid volgen mij,
Uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis,
zo lang ik leven mag.

Lied 11

Titel: Ik zal er zijn

Eerste componist: Kinga Ban

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: Kinga Ban

Uitvoering: Solo, Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'

Een boog in de wolken als teken van trouw
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

Lied 12

Titel: Ga niet alleen door 't leven

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk

Tekst:

Ga niet alleen door 't leven
die last is u te zwaar
Laat Eén u sterkte geven
ga tot uw Middelaar
Er is zoveel te klagen
er is zoveel geweên
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen

Welzalig, die 't ervaren
dat Hij hun alles is
dan kenne z'in gevaren
bezorgdheid noch gemis
Hij draagt dan in Zijn armen
door alle nood hen heen
Wie steunt op Zijn erbarmen, is nooit alleen
Wie steunt op Zijn erbarmen, is nooit alleen

Lied 13

Titel: Soms groet een licht van vreugde

Arrangement: Adriaan Engels, Henk Van Der Maten

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Bovenkerk Kamerkoor, Samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Soms groet een licht van vreugde

de christen als hij zingt:

de Heer is 't die met vleugels

van liefde hem omringt.

Loopt alles ons ook tegen,

Hij zal ons 't goede doen,

Hij geeft na donkre regen

een mild en klaar seizoen.

Goddank, wij overdenken

't geheim van onze Heer,

het heil dat Hij wil schenken,

dat nieuw is altijd weer.

Bevrijd van onze zorgen,

begroeten wij de dag

en vrezen niet de morgen,

wat hij ook brengen mag.

Al zal geen wijnstok dragen,

geen vijgenboom zijn vrucht,

al ligt het veld te klagen

onder een lege lucht,

God doet zijn hand toch open,

zijn lof krijgt stem in mij.

Daar ik op Hem mag hopen,

ben ik alleen maar blij.

Lied 14

Titel: Bescherming is er bij de Heer
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Henk van der maten
Uitvoerende: Mannenkoor Ailanthus
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:

Bescherming is er bij de Heer
Beschutting voor de nacht
Hij is een toevlucht en een burcht
Houdt over ons de wacht

De Heer bevrijdt wie zijn verstrikt
brengt ons in veiligheid
zijn vleugels spreidt Hij om ons heen
Hij geeft geborgenheid.

Al is er moeite en verdriet
al doet het leven pijn
de Allerhoogste is een schild
Hij zal er voor ons zijn.

Zijn engelen waken over ons
God laat ons niet alleen
waar wij ook zijn, Hij is nabij
beschermend om ons heen

En roept een mens, hij vindt gehoor
God is er in zijn nood
ons leven wordt door Hem verhoogd
is sterker dan de dood