

Lied 01

Titel: God van heel het universum
Eerste componist: Ludwig van Beethoven
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Naarden - Grote Kerk
Tekst:

God van heel het universum,
van de ruimte en van tijd.
Sterrenstelsels en planeten,
spreken van Uw heerlijkheid.
Vader van de hemellichten,
U bracht heel het leven voort.
Het heelal in al haar schoonheid,
is geschapen door Uw woord.

Uw genade is onmeetbaar
en Uw liefde kent geen grens.
Met de zon en met de regen,
zegt U ook ieder mens.
Peilloos diep zijn Uw gedachten,
tot de wolken reikt Uw macht.
Hemelhoog Uw trouw en goedheid,
ontzagwekkend is Uw kracht.

Met ontzag en vol verwond'ring,
buigen wij ons voor U neer,
U bent onze God en Koning,
onze Vader, onze Heer.

Lied 02

Titel: Psalm 108

Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Martinus Nijhoff

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, den Heere groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe,
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Ja, hoger dan het hemels blauw,
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
Verhef U, dat uw aangezicht
de hemel met zijn glans verlicht.
Op aarde blink' uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

Lied 03

Titel: Zie ons wachten aan de stromen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: M.S. Bromet

Uitvoering: Samenzang

Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk

Tekst:

Zie ons wachten aan de stromen
aan de oever der rivier
straks zal onze Bootsman komen
en wij varen af van hier

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar 'eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Door de kille, kille stromen
gaan wij naar het Godspaleis
't eng'lenlied klinkt uit de verte
en verkwikt ons op de reis

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar 'eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Reeds zien wij de gouden straten
van de hemelstad, zo schoon
horen wij d'ontelb're schare
juub'lend juichen voor Gods troon

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar 'eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Lied 04

Titel: Ik zag de hemel nieuw

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde
de eerste schepping was voorbij gegaan
er was geen zee – haar dreigen is gedaan
nu onze God als Heer zich openbaarde.

En uit de hemel zag ik nederdalen,
de heil'ge stad, een nieuw Jeruzalem,
getooid zoals een bruid, versierd voor Hem
wiens gramschap brandde in zeven gouden schalen.

De Here zelf zal al hun tranen drogen,
dood, rouw en moeite hebben afgedaan
de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
Zij zullen zingende het Lam verhogen.

Ik geef wie dorst heeft van het levend water
Hij mag zich laven aan de levensbron!
'k Zal hem een God zijn en hij Mij een zoon.
Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste.

Lied 05

Titel: Adonai

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: Paul Wilbur

(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart

Uitvoerende: Gospelkoor Tin Speransa, Samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Grote Kerk

Tekst:

Heer van de eeuwigheid
laat ons uw glorie zien.
Heer over hemel en aard,
God van Israël.
Kom in uw wijsheid en macht,
vol van uw glorie en kracht.
Hoor naar de roep van ons hart,
toon uw heerlijkheid.

En ieder zal U zien
die komt in majesteit.
Adonai, Adonai,
dan buigt elke knie
voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
dan juicht elke tong:
U alleen bent Heer!
Adonai.

Zie Jeruzalem wacht,
heft haar lofzang omhoog,
alle poorten zien uit
naar de dag dat U komt.

En hoor hoe Sion zingt:
Gezegend Hij die komt.
Adonai, Adonai,
dan buigt elke knie
voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
dan juicht elke tong:
U alleen bent Heer!
Adonai, Adonai, Adonai, Adonai.

Lied 06

Titel: Hoor een heilig koor van stemmen

Arrangement: A. van Vliet

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal

Tekst:

Hoor een heilig koor van stemmen
staande aan de glazen zee
halleluja, halleluja
God zij glorie, zingen zijn
Menigten die geen kan tellen
als de sterren in hun glans
psalmen zingend, palmen dragend
in de hemel is een dans

Ja, zij hebben overwonnen
met uw kruis als hun banier
volgend U in uw verzoening
door de diepe doodsrivier
Met uw lijden medelijdend
medestervend in uw dood
vonden zij het eeuwig leven
en hun loon bij U is groot

Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt
Vrede is hun deel voor immer
liefde is hun eeuwig recht
alle waarheid zal het winnen
en het blinkt van uw gezicht

Lied 07

Titel: Waardig, o waardig zijt Gij

Arrangement: Jan Mulder, Martin Zonnenberg

Eerste componist: Onbekend

(Nederlandse) Tekst: Onbekend

Uitvoerende: Jong Dameskoor Shira

Uitvoering: Koorzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Waardig, o waardig zijt Gij, o Heer.

Wij heffen onze stem tot U tot U

vol aanbidding, dank en eer.

Waardig, o waardig zijt Gij, o Heer.

Wij heffen onze stem tot U tot U

vol aanbidding, dank en eer.

O, halleluja,

o, Lam op aard geslacht,

wij heffen onze handen op,

naar U die redding bracht,

ja, tot U die redding bracht.

Waardig, o waardig zijt Gij, o Heer.

Wij heffen onze stem tot U tot U

vol aanbidding, dank en eer.

Waardig, o waardig zijt Gij, o Heer.

Wij heffen onze stem tot U tot U

vol aanbidding, dank en eer.

O, halleluja,

o, Lam op aard geslacht,

wij heffen onze handen op,

naar U die redding bracht,

ja, tot U die redding bracht.

Halleluja, o halleluja,

brengt die Koning alle eer,

U sterke Overwinnaar,

die de satan hebt vermocht.

Ja, wij prijzen U in eeuwigheid,

in eeuwigheid,

in eeuwigheid,

in eeuwigheid.

Lied 08

Titel: Heilig, heilig, heilig

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Bacchus Dykes

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst:

Heilig, heilig, heilig
Heer, God almachtig
vroeg in de morgen
word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God,
die één in wezen zijt

Heilig, heilig, heilig
Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde
verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God,
die één in wezen zijt

Lied 09

Titel: Agnus Dei

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Michael W. Smith

(Nederlandse) Tekst: Daan van der Vlist

Uitvoerende: Navigators Studentenkoor, Samenzang

Uitvoering: Koor en Samenzang

Opname: Utrecht - Nicolaïkerk

Tekst:

Halleluja, halleluja,
Want de Heer God, almachtig, regeert!
Halleluja, halleluja,
Want de Heer God, almachtig, regeert!
Halleluja, heilig, heilig,
bent U Heer God, almachtig!

Waardig is het Lam, waardig is het Lam,
U bent heilig, heilig,
bent U Heer God, almachtig!
Waardig is het Lam, waardig is het Lam.

Dus verhoog,
maak eeuwig groot,
de naam van Jezus!
Volk van God,
Kom en breng lof
aan Jezus de Koning.

Majesteit,
groot is Zijn majesteit.
Dwars door de dood
werd hij verhoogd,
Jezus regeert.

Waardig is het Lam, waardig is het Lam,
U bent heilig, heilig,
bent U Heer God, almachtig!
Waardig is het Lam, waardig is het Lam.
Amen.

Lied 10

Titel: 'k Heb geloofd en daarom zing ik

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Zundel

(Nederlandse) Tekst: J Mathijsen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

'k Heb geloofd en daarom zing ik
daarom zing ik van gena,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods dat de zonde wegneemt,
lam van God, voor ons geslacht

Ja, 'k geloof en daarom zing ik
daarom zing ik U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer.
Zoon van God en Zoon van mensen,
o kom spoedig in Uw kracht.
op de hemelwolken weder.
Kom Heer Jezus, kom, ik wacht

Lied 11

Titel: Ik kom met haast

Arrangement: Jan Willem van Delft

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik

Uitvoering: Samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

Ik kom met haast', roept Jezus' stem,
Hij heeft de dood verslagen.
Nu zal al wie geloofd in Hem
de kroon des levens dragen.
Wijk niet van hem, hoor naar zijn stem
reeds wenken ons van boven
de scharen, die Hem loven

Ik kom met haast, Ik kom, houd vast
wat Ik u heb gegeven.
Er blijft bij alle aardse last
een open deur ten leven.
Werp van u af wat Ik niet gaf,
blijf u standvastig scharen
bij wie Mijn woord bewaren.

Lied 12

Titel: De grote dag breekt weldra aan

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Fr. Charles Maker

(Nederlandse) Tekst: Henk van 't Veld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

De grote dag breekt weldra aan
het einde van de tijd

Wees nuchter hier in uw bestaan
en houd in de gebeden aan
in hoge waakzaamheid

Laat als u spreekt uw woord steeds zijn
een echo van Gods stem
en laten diensten, groot en klein
een weerschijn van Gods daden zijn
verricht in kracht van Hem

In alles zij Gods eer gebracht
aan Hem de lof gewijd
Hij schenkt in Christus u de kracht
Hem zij de heerlijkheid, de macht
tot in al' eeuwigheid.

Lied 13

Titel: Kroon Hem met gouden kroon

Arrangement: Martin Zonnenberg, George J. Elvey

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Anthem & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Zwolle - Dominicanenkerk

Tekst:

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheên,
die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal,
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len aan Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wondermacht.

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool, van zee tot zee,
't klink' over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom.

Lied 14

Titel: Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: George W. Warren

(Nederlandse) Tekst: Karel M de Bruin

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad
Stad van het licht, waar iedereen op wacht.
De gouden zon, de heuvels in het rond
de heil'ge stede, stad van Gods verbond.

Jeruzalem, geef dat wij door uw poort
komen tot u en leven naar Gods woord.
De stad waar droefheid niet meer zal bestaan
Jeruzalem, laat mij naar binnen gaan

Jeruzalem, 'k aanschouw met eigen oog
eens uw contouren aan de hemelboog
als ik verlost en horend naar Gods stem
zal ingaan tot het nieuw Jeruzalem

Lied 15

Titel: Lichtstad

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Margaretha Adriana Alt

Uitvoerende: Jong Dameskoor Shira, Samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk

Tekst:

Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem,
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de Boom des Levens bloeit
en de stroom van Levend Water
door de gouden Godsstad vloeit.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem,
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarlen poorten,
in het Nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem,
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.